



STICHTING

INNERLIJK BESEEF

VOOR UITBREIDING VAN BEWUSTZIJN

Secretariaat: Kastanje 1, 9351 XT Leek, tel. 0594-516740

Internet: www.innerlijk-besef.nl

E-mail: info@innerlijk-besef.nl

Nieuwsbrief nr. 1, januari 2013

Lieve mensen,

We zijn op weg naar Hunab K'u!¹⁾

De Mayakalender is geëindigd, op dat moment kwam er ook het einde aan de geschiedenis van 5200 jaar en aan de precessie-cyclus van 26.000 jaar. Er eindigden nog meer – nog grotere – cycli met zulke grote getallen dat we die amper kunnen beseffen. Een nieuw tijdperk is aangebroken en allerlei institutionele bolwerken vallen om. Maar belangrijke waarden als eerlijkheid, waarachtigheid, helderheid, passie, positieve aandacht en dienstbaarheid aan het geheel, blijven overeind staan.

Hier heb ik (Henk) op de lezingavond van 11 december jl. iets over gezegd, met een dankbare knipoog naar Marjon van de website PAN-Holland, die me hierover had gemaild. Toen Ruth die mail had gelezen, voegde ze er nog iets moois aan toe: “Het duurt niet lang meer en vol verwachting klopt ons hart, maar we mogen zelf de pakjes maken, wij zijn de god op wie we steeds gewacht hebben.”

Dat we zelf die god zijn, daaraan dacht ik ook tijdens de afgelopen Kerstdagen. Het verhaal over de geboorte van het Christuskind in Bethlehem, dat in doeken wordt gewikkeld en in de kribbe wordt gelegd, heeft een diepe, esoterische betekenis. De kribbe in Bethlehem staat voor ons hart. Het Christuskind dat in de kribbe wordt gelegd, betekent dat de Christusenergie in ons hart wordt ingeplant. Maar het kind is gewikkeld in doeken, de Christusenergie is nog versluierd, we beseffen nog niet dat we die in ons dragen. Dat beeld kwam heel helder. in mij op.

En nu zijn we onderweg naar de Apocalyps, de ontsluiting. De sluiers verdwijnen en de Christusenergie komt steeds meer aan het licht. Hij wordt meer en meer zichtbaar, voelbaar, merkbaar, we worden ons er steeds meer van bewust. Het is een transformatie.

De Mayapriester Carlos Barrios zegt ook nadrukkelijk dat het bij het einde van de Mayakalender over een *transformatie* gaat en niet over het einde van de wereld. Mayapriesters zijn boos over die foute verhalen, al zeggen zij ook dat er veel zal veranderen.

En toch, lieve mensen, is de wereld wèl aan het vergaan, maar op een andere manier: al onze schijnzekerheden verdwijnen als sneeuw voor de zon. Alle zekerheden die we denken te hebben, blijken schijnzekerheden te zijn. En dat is heel leerzaam, pijnlijk leerzaam soms.

Wat is pijn? Volgens mij is pijn: non-acceptatie, het niet accepteren van wat er is. Pijn is niet meegaan met de stroom. Dat mag best even, maar doe het niet te lang, dan word je moe. Het is beter om in vertrouwen mee te gaan met wat er is en wat zich aandient, en te genieten van de zich ontvouwende perspectieven.

De stroom gaat nu de goeie kant op, terug naar Hunab K'u. Als een schommel zijn we nu na het verste punt weer terug naar huis aan het gaan. Het is een kwestie van puin ruimen: alle buitenkant-dingen, ego-tripperijs, eigenbelang en dat soort dingen maken plaats voor een eenheidsbewustzijn.

Het zit in de lucht, het voelt als voorjaar, net of de zon doorbreekt. Allerlei initiatieven komen naar boven,

¹⁾ Hunab K'u is de Ene Schepper van Maat en Beweging, het hart van de melkweg waaruit volgens de Maya's alle maat en beweging komt.

waar medemenselijkheid, verantwoordelijkheid en samenwerking de boventoon voeren.
Maar ga ook je eigen plan trekken en luister niet meer naar dat wat je denkt dat anderen van je verwachten.
Er is van alles wat het kopje boven de sneeuw uitsteekt: onderwijsvernieuwing; nieuwe politieke partijen; nieuwe of eigenlijk heel oude geneeswijzen die weer toegepast worden.
Er worden fantastische kinderen geboren, die ons voor doen wat leven is.
De kilte van het materialisme en het eigenbelang zijn bezig te verdwijnen. Rupsje-nooit-genoeg heeft z'n buik er van vol en gaat een vlinder worden.
Laten we elkaar wijzen op de voorjaarstekenen en de kilte negeren.
We zijn vrij om vrij te zijn! Gelukkig nieuw-jaar!

Mede namens de andere leden van het bestuur wensen wij u een prachtig, gezond en liefdevol Nieuwjaar toe met onbeperkte mogelijkheden tot groei, ontwikkeling en bewust-zijn.

Ruth en Henk

Parels

Het duister kan alleen worden
getransformeerd met eenvoud
en openhartigheid.
Dit leidt vervolgens tot samensmelting,
een sleutelconcept voor het tijdperk
dat bezig is zich te ontvouwen.

Carlos Barrios, Mayapriester

Als de Meester van de Eindtijd komt, breekt het einde van
de valse goden aan, van de godsdienst die de mens verziekt
tot in zijn ziel.

Wat je altijd zocht heeft je nimmer verlaten. Waarom zou
je bloemen van liefde zoeken als je erbovenop zit? Spreid
zacht je vingers uit op de prachtige bloemen die hier
groeien. Hun kleurrijke hartjes verwijzen naar het ene hart
van licht dat overal klopt.

Laat je geest meenemen naar eindeloze vertes. Jullie zijn
kinderen van het licht. In jullie zelf zijn de weg, de
waarheid en het leven. Dans in de wind en word de wind.

Stop met zoeken, je bent al gevonden.

Marcel Messing in "De Meester van de Eindtijd"

De wonderde wereld van water

Lezing door **Frank Silvis** op dinsdag 8 januari 2013 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.

Aanvang: 19.30 uur.

Iedereen heeft dagelijks met water te maken. Wanneer we douchen, eten koken en niet te vergeten wanneer we een lekker glas water drinken. Water is voor ons in Nederland zo vanzelfsprekend, dat we zelden stilstaan bij hoe bijzonder het element water eigenlijk is.

Water is geen element dat door een leerling Schepper is gemaakt, daarvoor heeft water veel te veel bijzondere eigenschappen en is het wonder van water veel te groot.



Na mijn studie Civiele Techniek in Delft heb ik meer dan 25 jaar met water mogen werken: bij Deltares, bij een ingenieursbureau en bij drinkwaterbedrijf Vitens. Maar water begon pas echt voor mij te leven toen ik 5 jaar geleden ontdekte dat ik de vitaliteit van water kon meten. Had ik tot dan toe vooral functioneel naar water gekeken, nu kon ik er ook energetisch/spiritueel naar kijken en ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in hoe bijzonder water eigenlijk is.

Op die ontdekkingsreis kwam ik Victor Schauburger, Jacques Benveniste en Masaru Emoto tegen,

die dan ook natuurlijk in mijn presentatie voorkomen. Wie kent niet de prachtige kristallen die Emoto heeft gemaakt van water waar hij verschillende soorten muziek voor heeft afgespeeld? Harmonische muziek liet hele mooie ijskristallen zien, terwijl heavy metal een chaotisch ijskristal toonde. Emoto geeft aan dat water een geheugen heeft en dat maakt hij zichtbaar door het fotograferen van de ijskristallen van water, dat is blootgesteld aan verschillende informatiebronnen.

Als water een informatiedrager is, dan rijst de vraag hoe zuiver ons drinkwater eigenlijk is. In mijn presentatie zal ik eigen onderzoek naar de energetische kwaliteit van water tonen. Soms is het gewenst de kwaliteit van ons drinkwater te vergroten, het water te vitaliseren. Het is goed te weten dat er vele manieren zijn om water te vitaliseren, en dat u de kwaliteit van uw drinkwater ook met uw eigen intentie positief kunt beïnvloeden.

Ik hoop u op 8 januari te mogen begroeten.

Meer over Frank Silvis en zijn werk is te vinden op zijn website: www.vortexvitalis.nl.

Graancirkels – 2012

Verslag van de lezing door **Janet Ossebaard** op dinsdag 11 december 2012 te Zeijen.

Graancirkels komen overal in de wereld voor. Van Engeland – de bakermat van de graancirkels – tot Australië, Nederland, Rusland, Noorwegen, Zuid Afrika, etc. Graancirkels is eigenlijk niet meer het juiste woord. Ze komen tegenwoordig voor in allerlei soorten graan, gerst, rogge, koolzaad en zelfs in klaprozen. In Nederland komen ze tegenwoordig veel voor in het gras. In Noorwegen in sneeuw en ijs. Dat is voer voor sceptici die twijfelen aan de buitenaardse oorsprong van graancirkels: cirkels in een maagdelijke deken van sneeuw en ijs. Geen voetstap te zien.

Voor de pauze laat Janet beelden zien van de grote hoeveelheid formaties in 2012. Het begon 16 april. Het was een extreem lang graancirkelseizoen. De eerste formatie ontstaat meestal in koolzaad, het eerste gewas dat groeit met mooie bloemetjes en een lekkere geur. De energie verbuigt de stengels heel mooi en als je er doorheen loopt, zijn je kleren helemaal geel.

Janet geeft via email door waar weer een nieuwe

formatie is ontstaan. Maar het is raadzaam je daarvoor via email op te geven via haar website www.circularsite.com. Ze raadt ons beslist aan om dan die dag vrij te nemen en er zo snel mogelijk heen te gaan, de formatie te zien, de energie te voelen en te kijken wat er met je gebeurt. Onlangs (eind juli 2012) was er een formatie gemaakt in een veld klaprozen waar wat blauws doorheen zweefde: puntjes vlas. Klaprozen zijn zo kwetsbaar, de blaadjes vallen er snel af, zoals iedereen weet die ze wel eens op vaas heeft gezet. Maar bij deze klaprozen was niets beschadigd.

Janet doet dit werk 18 jaar en heeft inmiddels veel kennis van zaken ontwikkeld. De eerste keer dat ze met een graancirkel te maken kreeg, werd haar hele wereld op zijn kop gezet. Ze ging niet meer terug naar haar oude baan maar besloot zoveel mogelijk graancirkels – aanvankelijk in Engeland – te gaan bekijken, fotograferen en onderzoeken.

De afgelopen jaren hadden de graancirkels heel veel verschillende thema's en vormen. Elk jaar

werd er 1 of meerdere nieuwe thema's uitgewerkt. Zo was er in 2001: de eerste communicatie met buitenaardsen. Ze vertellen over hun DNA (geen dubbele streng, maar een triple streng, driedubbel dus), over hun lengte, bevolkingsdichtheid en hun communicatie met ons mensen via graancirkels. In 2006 was het thema: wormholes: reizen voorbij ruimte en tijd, communicatie met andere sterrenstelsels. In het jaar 2008 verschenen er heel veel kruizen (Christusbewustzijn, oergodinnen-energie. Op dit moment leggen we allemaal een innerlijke kruisweg af. Het is een zuiveringsproces, een enorme transformatie die plaatsvindt met veel psychische en lichamelijke klachten tot gevolg. De authentieke leer van Christus is liefde, heel simpel en puur.) Het thema in 1999, 2005 en 2008 was De slang, de gevederde slang. (Quetzalcoatl, de belangrijkste god van de Maya's.) Er waren graancirkels met engelen, een aliën met een vredespijp, een stad met kathedralen en een ster er bovenop, een rupsje met een scheef gezichtje met hartjes erboven, een kroon, een bos bloemen, een zwaard.

Zelf is Janet atheïstisch opgevoed, maar bij de stad met de kathedralen



Luchtfoto Stanton St. Bernard
Fase I - 2012

Bron: <http://www.thirdcircle.nl/>

de mondelinge overlevering van de Inca Sjamanen, en de Aboriginals uit Australië. Ze hebben het allemaal over het einde van een tijdperk, 21 dec 12.2012 en het begin van een nieuw tijdperk, het 1000 jarig vrede-rijck.

Een oude Maya-sjamaan was boos over alle ophep die er wereldwijd rondom die datum is ontstaan. "Einde der tijden," zei hij schamper, "Het is het begin van een nieuw tijdperk!" Ze zijn kwaad op Mexico en Guatamala die een flink financieel slaatje uit die datum geslagen hebben. Maar arme mensen waren erg blij. Ze hebben daardoor wat extra geld kunnen verdienen.

Het nieuwe tijdperk: het gaat over het zakken van je hoofd naar je hart en het overstijgen van je ego en de dualiteit. Zelf gaat Janet 21.12.2012

met de kathedralen (zie de afbeelding, dit is fase 1 van deze formatie.) moest ze meteen denken aan een voor-spelling uit de Bijbel: was dit het begin van – zoals het wordt genoemd – "het Nieuwe Jeruzalem", het begin van het 1000 jarig vrede-rijck dat op aarde neerdaalt? Deze voor-spelling komt in alle oude bronteksten voor. Je leest het in de Koran, in de Veda's uit India,

naar Silvery Hill en de piramide. Ze hoopt dat ontzettend veel mensen op die dag zich afstemmen op love and light (liefde en licht), op de heiling van de planeet etc., zodat er een kritische massa ontstaat en de omslag plaats vindt naar de nieuwe tijd. We hoeven het niet alleen te doen. Er is ontzettend veel spirituele hulp. Het geeft niet hoe we hen noemen: gidsen, engelen, cirkelmakers, etc. Maar er is één maar: er is een kosmische wet, en die heet "vrije wil". Daar gaan ze nooit tegen in. Nooit. Daarom komen ze alleen als we hen uitnodigen, aanroepen en om hulp vragen.

De engelen van Robbert van den Broeke, een goede vriend van Janet, hadden vleugels, die van Janet niet. Robbert is katholiek opgevoed. Janet atheïstisch. Je krijgt exact wat bij je past, volgens Janet. Je krijgt niet iets wat je niet aan kunt. Dat doen de helpers niet.

Als mensen een kruis bij een graancirkel zien, dan veronderstellen ze al snel dat dit een formatie is die door mensenhanden is gemaakt. Maar er is een duidelijk verschil tussen cirkels door de cirkelmakers gemaakt en de paar die inderdaad door mensenhanden zijn gemaakt.

Geen mensenhand krijgt voor elkaar wat de cirkelmakers kunnen: alle toppen van de grasplanten laten verdwijnen, bundels graan samenbinden door middel van een stengel graan. En dat bij liggende toefjes graan. Niet bij rechtopstaande stengels. Ook is het chlorophyl uit de cellen gebarsten. (Dat is het groen van het blad in het gras, als dat verdwijnt gaat het er wit uitzien. Er is ontzettend veel kracht en een hoge temperatuur voor nodig om dat te bereiken.) En dat allemaal in het donker. Want de meeste cirkels ontstaan 's nachts in het donker.

Bij cirkels gemaakt door cirkelmakers is de energie te voelen en wisselen de energie-uitingen. Geologen zien soms dingen die veranderd zijn in de bodem. Wat volgens hen helemaal niet kan. Het is anders vruchtbaar en er komt een totaal nieuw gewas. Ze weten niet wat ze er mee aan moeten.

Cirkels door mensenhanden gemaakt hebben dat allemaal niet.

Soms zijn cirkels zo indrukwekkend, niet eens qua vorm – het was een dikke chaos bij de cirkel van 11 en 12 juli 2012 – maar door de energie die te voelen was. Zelfs voor mensen die nooit iets voelen. Bij deze cirkel deed iedereen zijn schoenen uit, men liep langs de randen, eerbiedig, niemand sprak een woord, het was alsof men in een tempel liep.

Er worden heel regelmatig piloten ingehuurd die met een vliegtuigje over de formaties vliegen. Janet en anderen maken daar foto's van zoals ze die

bij deze lezing heeft laten zien. Maar vaak gaat ze de formatie daarna ook op de grond bekijken. Ze zet dan de camera op een grote stok en maakt vanuit allerlei hoeken foto's. Bij grote formaties komt er daarom ook heel veel wandelwerk aan te pas. Zo ziet ze ook de afzonderlijke kunstwerken die de cirkelmakers achter laten. Soms ziet een cirkel er vanuit het vliegtuig prachtig uit, maar lijkt het op de grond een puinhoop. Als je dan beter kijkt, zie je ook patronen in hoe het gewas is neergelegd, heel kunstig vaak.

De boeren in Engeland krijgen er soms een sik van, van al die formaties die op hun land ontstaan. Niet zo zeer wat er ontstaat, maar de mensen die er op af komen en die wachten of een formatie misschien nog verder uitgebreid gaat worden en in de formatie gaan lopen om de energie te voelen. Vooral 's nachts. Zoals toen de formatie een binaire code leek te bevatten. Daar was in ascii (computertaal) het woord 'peace' (vrede) te lezen. Het was een heel aardige boer, maar de mensen mochten de formatie niet in. Bij dezelfde boer was ook een keer een enorm zwaard te zien.

Janet heeft 3 keer in levende lijve het ontstaan van een formatie gezien. 2 keer in Engeland (1995, 1997) en 1 keer in Duitsland. In 1997 was er een close encounter, een ontmoeting met buitenaardse wezens met lichtwezens erbij. Ze geloofde daar niet eens in. Die ontmoetingen en ervaringen hebben allemaal één ding gemeen: de voelbare onvoorwaardelijke goddelijke liefde. Het is een energie die niet van deze wereld is, zo zuiver, zo alles overstijgend. Het gaat volgens Janet, door al je cellen heen. Ze zou willen dat iedereen ter wereld dat 1 keer in zijn leven zou voelen, dat gevoel dat we inderdaad allemaal één zijn, dat eenheidsbewustzijn.

Bij een andere gelegenheid en door haar ervaring kan ze ook zien, als er een graancirkel in lagen is neergelegd, wat er het eerste lag, en wat later. Een beetje zoals de stokjes van het Mikado-spel vallen. Zo stond in 1998 er een soort handtekening: JOF. Janet Ossebaard Forever. Janet moet er hard omlachen, maar vertelt dat ze geen idee heeft wat de letters betekenen. Uit de zaal zegt een man: JOF: Joy Of Freedom.

De echte goede geometrische vormen, de echte goede geometrie, zoals je die terug ziet in de graancirkels, die werken op onbewust niveau. Ze passeren de ratio. Plato en Aristoteles noemden het 'de heilige geometrie'. Het is de taal van het universum. Het is de krachtigste bron die er is om je aan te zetten tot emotionele en spirituele groei, om je te vernieuwen, je hart gaat open, je horizon wordt verbreed. Maar het gaat onbewust. De werking van de graancirkels komt onbewust binnen. Janet heeft op haar website een heleboel

foto's van cirkels staan, die gratis te downloaden zijn. Zo kunnen de cirkels hun werk doen, thuis en bij iedereen die daar gebruik van wil maken, door naar de foto's te kijken. Via de graancirkels maak je contact met andere dimensies, kun je op andere bewustzijns-niveaus komen. Janet noemt dat het kwantumveld, het morfogenetisch veld of het Akashaveld. Het zijn drie namen voor hetzelfde veld, met dezelfde gegevens. Op het moment van contact kun je van alles doorkrijgen, kan er zich van alles manifesteren, ook de eigen kracht van de geest. Het is zoals bij channelen.

Formaties zijn aan het begin van het seizoen klein. Hoe verder in het seizoen hoe groter en krachtiger ze worden. Janet heeft formaties gezien van een paar voetbalvelden groot. Maar ook een klein cirkeltje. Aan het eind van het seizoen worden de formaties weer kleiner en bouwen de cirkelmakers de zaak weer af. Het is ook de tijd dat de boeren de velden gaan maaien (augustus). Janets goede vriend Robbert van den Broeke, medium en graancirkelonderzoeker, voelt en ziet via een visioen altijd waar zich een graancirkel gaat vormen. Hij kent de velden waar ze zich meestal manifesteren goed. Maar soms weet hij niet waar de formatie zal ontstaan. Op zulke momenten ziet hij in zijn visioen een ANWB bord: dat helpt hem dan de juiste plek te vinden. De laatste tijd (2012) manifesteert zich regelmatig een rood teken op zijn voorhoofd (of op zijn borst). Bij één gelegenheid, toen hij met de Amerikaanse Nancy aan het skype was, ging hij meteen naar de formatie in Bosschenhoofd toe, om daar in de graancirkel hetzelfde teken terug te zien. Alsof het nog niet genoeg was, werd bij terugkomst zijn skype-contact met de Amerikaanse Nancy onderbroken, door een t.v.-uitzending uit 1989. De NOS-nieuwslezer Joop van Zijl vertelde dat in Moskou een ruimteschip was geland en dat kinderen de wezens die eruit kwamen, gezien en getekend hadden. Evenals het schip en het teken wat erop stond. Op het schip stond hetzelfde teken dat Robbert op zijn voorhoofd gekregen had (en dat na een half uur weer verdwenen was). Het was afkomstig van aliëns. Robbert sprak van een enorme liefdevolle energie en zeer vredelievend. De aliëns proberen een stukje verder te komen in hun contact met ons. En ze hebben humor. Hij kreeg bij een andere gelegenheid een keer het beeld binnen van een sprinkhaan met een coltrui aan. Hij heeft er heel hard om moeten lachen.

Op 6 september 2012, het eind van het Nederlandse graancirkelseizoen, zit er weer wit poeder in een graancirkel. Ze hebben het laten analyseren. Het blijkt om een pure magnesiumverbinding te gaan. In Nederland gebeuren de

meest bizarre en energetisch heftigste dingen. Volgens Janet gaan we als mens de volgende stap nemen: van homo erectus (rechttop lopende mens), zijn we gegaan naar homo sapiens (de wetende mens) en nu dus de overgang naar homo illuminati, de verlichte mens. Janet zou het heel mooi vinden als er van alles geactiveerd zou worden: aura's zien, de eenheid ervaren, activeren van ons DNA, helderziend, helderhorend, heldervoelend worden.

VRAGEN:

Hoeveel mensen/instituten zijn bezig met het onderzoeken van graancirkels?

Er zijn geen instituten. Er is een graancirkelcentrum in Naarden. Alleen Janet en Bert Jansen doen het fulltime. De rest van de mensen heeft er allemaal een baan naast. De Universiteit van Utrecht leent hun af en toe infrarood- en andere apparatuur.

Is er wel eens geprobeerd een moeilijke graancirkel na te maken?

Ja dat is gedaan en met toestemming van de boer. Ze hadden, overdag, een man of 50 daarvoor nodig, een gedegen voorbereiding en veel verschillende apparatuur.

Hoe is de energie in de graancirkels die door mensen zijn gemaakt?

Die is er niet. Ook biofysische afwijkingen zul je in zo'n graancirkel nooit vinden, geen gebogen knopen, geen chlorophyl-explosies, niets.

Is het ontstaan van een graancirkel gezien en gefilmd?

Ja en het staat op de dvd "Contact". Die is grondig geanalyseerd en authentiek bevonden.

Komen er na 21 december 2012 nog graancirkels?

Misschien komen er na 21 december 2012 geen graancirkels meer. Janet heeft niet het gevoel,

maar ze weet het niet. Ze hoopt dat we zo en masse de verlichting in kunnen gaan dat we die graancirkels niet meer nodig hebben. Dat hoopt e ten diepste.

Hoe krijg je het toch steeds voor elkaar om die onderzoeken te doen, de reizen en vliegtochten steeds te maken?

Met heel veel creativiteit, heel hard werken, en een pit-bull-mentaliteit, lukt het. Janet geeft lezingen, heeft een winkeltje, leidt ieder jaar 2 groepen naar de graancirkels, woont in een stacaravan, en geeft workshops. Ze heeft haar financiën op orde.

Heb je ooit gehoord dat iemand glascirkels op zijn raam had?

Nee, maar het zou haar niets verbazen. Je hebt ook zo iets bij appels (appelglieven). Janet dacht eerst dat het een wormpje was. Maar je kunt de appels gewoon schillen, want het gaat niet door de schil heen. De helende kwaliteit van die appels is waanzinnig omdat de trilling zo gigantisch hoog is. Hij knalt je bijna uit de hand. Cirkelmakers, gidsen en engelen werken op zoveel verschillende manieren met ons. Janet vindt muziek ook veel graancirkel-energie hebben. Met muziek, met klanken, kun je ook helen. Met kleuren en schilderijen idem dito.

Janet heeft voor iedereen een kaartje met een engel op de voorkant en een lichtwezen op de achterkant. "Heb je troost en steun nodig, kijk er dan naar," zegt ze. "Heb je plezier nodig, kijk dan naar de dolfijnenplaatjes. Ze zijn door Robbert gemaakt.

Janet bedankt tot slot de aanwezigen voor hun aandacht.

Janets website is: www.circularsite.com.

Janets foto's van graancirkels zijn te bekijken op: www.thirdcircle.nl/catalog en dan doorklikken op "Foto's".

Leonie.

Programma's

STICHTING INNERLIJK BESEF.

Lezingen in **Zalencentrum Hingstman**, Hoofdstraat 18, **Zeijen**. Aanvang: **19.30 uur**.

Datum	Spreker	Thema
8 jan.	Frank Silvis	De wonderde wereld van water.
5 febr.	Hen Straver	De ziel, een oerbeseft. Leven vanuit meerdere dimensies. <i>(Wijziging in het programma).</i>
5 maart	Ad Broere	Een menselijke economie.
2 april	Ton van der Kroon	De Terugkeer van de Koning (over de spirituele onderstroom in deze tijd).
7 mei	Gerrit Jansen	Wat is uw levensmissie op basis van Numerologie?
Info: Henk Koops, tel. 0592-656610 (reserveren voor een lezing is niet nodig.)		
Website:	www.innerlijk-besef.nl	E-mail: Via het contactformulier op de website.

STICHTING IN-ZICHT TE JOURE.

Lezingen in **Party Zalencentrum 't Haske Joure**, Vegelinsweg 20, **Joure**. Aanvang: **19.30 uur**.

Datum	Spreker	Thema
16 jan.	Hen Straver	De ziel, een oerbeseft. Leven vanuit meerdere dimensies.
Zondag 10 febr. 13.00-17.00		Themadag Zorg voor de zorg. <i>Tijdig reserveren verplicht.!</i>
Info: Oene Hofman, tel. 0519 - 34 64 91.		
Website:	www.in-zicht.nl	E-mail: post@in-zicht.nl

STICHTING WIJZER TE DOKKUM.

Lezingen in de **Nije Warf**, Voorweg 31 a, **Wouterswoude**. Aanvang: **19.30 uur**.

Datum	Spreker	Thema
23 jan.	Monique Leurink	De Waarden van de nieuwe tijd, vragen om een verdiepings-slag in jezelf.
27 febr.	Anton Teuben	En hoe nu verder....?
Info: Froukje van der Zwaag, tel. 0519-297641.		
Website:	www.stichting-wijzer.nl	E-mail: stwijzer@stichting-wijzer.nl

STICHTING DE GRAANCIRKEL TE STEENWIJK.

Lezing in **De Meenthe**, Stationsplein 1, **Steenwijk**. Aanvang: **20.00 uur**.

Datum	Spreker	Thema
9 jan.	Monique Leurink	De nieuwe held en het ontwaken van de nieuwe vrouw.
6 febr.	Tijn Touber	Het geheim van genialiteit.
Info: tel. 06-20343018 of via het contactformulier op: www.stichtingdegraancirkel.nl .		
Website:	www.stichtingdegraancirkel.nl	E-mail: Via het contactformulier op de website.

