

STICHTING

# INNERLIJK BESEEF

VOOR UITBREIDING VAN BEWUSTZIJN

Secretariaat: Kastanje 1, 9351 XT Leek, tel. 0594-516740

Internet: [www.innerlijk-besef.nl](http://www.innerlijk-besef.nl)

E-mail: [info@innerlijk-besef.nl](mailto:info@innerlijk-besef.nl)

## Nieuwsbrief nr. 8, november 2013

Lieve mensen,

Wanneer worden we wakker?

Hoeveel oorlogen moeten er nog komen? Hoeveel vulkaanuitbarstingen? Hoeveel tsunami's?

Hoeveel aardbevingen? En andere natuurrampen?

Crisis. Chaos. Wanhoop. Vragen.

Strijd. Boosheid. Verdriet.

Pijn.

We worden wakker geschud.

Op een heftige manier. Krachtig, niets ontziend. Confronterend.

Alles verliezend. Eenzaamheid.

Wat is de betekenis van dit al?

Waar is de God in wie velen geloven?

Waarom laat Hij dit toe?

Als IK God zou zijn,

zou ik het wel weten...

Dan zou ik ervoor zorgen...

Dat er geen oorlog en ruzie meer was.

Dat mensen wat vergevingsgezinder naar elkaar zouden zijn.

Dat elk mens meer vanuit zijn hart zou leven. Dat we de ander in liefde ter verantwoording roepen.

Dat we in onze kracht durven staan en onze medemens helpen zijn eigen kracht te (her)vinden.

Dat we ons bewust zouden zijn van ons eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van onze eigen gezondheid en levenskracht, maar ook ten opzichte van die van de aarde.

Dat de mens voor zichzelf en deze aarde zou zorgen, zoals de bedoeling was en nog steeds is, door met de natuurelementen samen te werken

Dat de mens zich bewust wordt hoe belangrijk het is om het Licht te verwelkomen in zichzelf.

Het Kosmisch licht te verbinden met het licht van de aarde.

De mens zich weer bewust zou worden van zijn goddelijke oorsprong...

Als ik God zou zijn... als...

Maar IK BEN God!

Ik ben een goddelijk lichtwezen dat zich hier op aarde manifesteert als mens. Als mens leef ik mijn leven op aarde, individueel en tegelijkertijd als deel van een groter geheel: andere mensen, de aarde, de kosmos, het verleden en de toekomst, allemaal in dit moment...

Een deel in jou en een deel in mij is één...

Ook jij bent doorstroomd met goddelijk bewustzijn, goddelijk licht. In vrijheid zijn wij verbonden en we herinneren ons weer dat het de bedoeling is dat wij ons licht hier op aarde verankeren!

We wisten niet beter... Tot Nu!

Het is zinloos om ons er schuldig over te voelen, het is zoals het is. We hebben het gezamenlijk tot zover laten komen. En gezamenlijk zullen we het tij kunnen keren. Door de duisternis in het Licht te omarmen.

Ontdek de God in jeZelf als een scheppende kracht in je eigen leven. Voel wat er in je leeft en weet dat je elke keer weer opnieuw de vrijheid hebt om te kiezen voor de liefde of de angst. Stem je eenvoudigweg af op de frequentie van compassie. Alleen op die manier help je de mensheid naar een bewustzijn van vrede en eenheid. Een bewustzijn van een nieuw tijdperk.

*Tineke Kleine Deters*  
*www.praktijknatuurlijkbeewust.nl*

## Donaties

Aan onze donateurs en abonnees hebben wij bij de Nieuwsbrief van september een brief gestuurd met het verzoek hun jaarlijkse bijdrage aan ons over te maken. Onze penningmeester heeft al een aantal betalingen ontvangen, maar nog niet alle.

Als uw betaling nog niet bij ons binnen is, voegen wij bij deze Nieuwsbrief een persoonlijke betalingsherinnering. Wij verzoeken u dan, uw donatie of abonnementsgeld alsnog over te maken op het IBAN rekeningnummer van onze Stichting: **NL 08 TRIO 0254 4199 33**. Heeft u intussen al wel betaald, neemt u dan a.u.b. contact op met onze penningmeester. Dat kan per e-mail: [penningmeester@innerlijk-besef.nl](mailto:penningmeester@innerlijk-besef.nl) of telefonisch, 0524-582721.

Indien uw betaling op **uiterlijk 1 december 2013** nog niet bij ons binnen is, zijn wij genoodzaakt u uit te schrijven als donateur of abonnee.

## *Themadag met Marcel Messing over de Bhagavad Gītā*



Marcel Messing heeft al vele malen lezingen en themadagen verzorgd voor Stichting Innerlijk Besef. Deze keer zal hij uitvoerig de Bhagavad Gītā met ons bespreken. Daarbij zult u een fraaie Powerpoint-presentatie kunnen zien en kunnen luisteren naar Indiase muziek.

Een uitvoerige beschrijving van het thema van deze dag is gepubliceerd in vorige Nieuwsbrieven en ook te vinden op de betreffende pagina van onze website: [www.innerlijk-besef.nl](http://www.innerlijk-besef.nl).

**Datum:** Zaterdag 23 november 2013.

**Plaats:** Zalencentrum Hingstman te Zeijen.

**Tijd:** 10.00 - 17.30 uur. (ontvangst vanaf 9.30 uur).

**Kosten:** € 40,- voor donateurs; € 50,- voor niet-donateurs; € 20,- voor jongeren tot 22 jaar. Deze prijzen zijn incl. koffie, thee en een vegetarische lunch.

***Er is plaats voor maximaal 150 personen. Reserveren is daarom noodzakelijk!***

Dat kan alleen schriftelijk met het aanmeldingsformulier dat u achter in deze Nieuwsbrief kunt vinden. Het verschuldigde bedrag dient u over te maken op het IBAN rekeningnummer: NL 08 TRIO 0254 4199 33 ten name van **Stichting Innerlijk Besef te Oosterhesselen**. Schrijft u er even de namen bij van de deelnemers voor wie u betaalt.

**Uiterlijk 20 november 2013** moet uw betaling zijn bijgeschreven op onze bankrekening; uw betaling is tevens bevestiging van deelname, daarover krijgt u dus geen verder bericht!

## ***Mens en entiteit op energetisch niveau.***

*Lezing door Pieter Pieters en Boudewijn de Jong op dinsdag 5 nov. 2013 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen. Aanvang: 19:30 uur.*

Deze avond vertellen Boudewijn de Jong en Pieter Pieters gezamenlijk over hun ervaringen over een onderwerp dat door veel mensen als beangstigend wordt ervaren.

De geestenwereld en de dimensie die daar inherent bij hoort, zullen ruim aan bod komen en worden op een losse ongedwongen manier uiteengezet, ondersteund door uit het veld genomen foto's.

De angst die bij een grote groep mensen heerst, komt mede door de onbekendheid over het thema van onze lezing. Juist in deze tijd, waarin de geestenwereld de onze probeert te bereiken, is het belangrijk samen te leven met deze geestenwereld en haar dimensies.

In deze lezing laten we je kennismaken met alle facetten die bij het thema horen, de geschiedenis, soorten entiteiten, de hoge en lage sferen, fabels en waarheden. Ook geven we tips en handreikingen hoe je je eigen huis kunt 'schoonhouden' en vertellen we waar volgens ons de veilige grens ligt ten aanzien van de geestenwereld in veiligheid voor jou en je kinderen, ofwel wat kun je doen, maar vooral wat kun je beter niet doen.

Kortom: samen leven met de geestenwereld zonder angst. Wij kijken ernaar uit je te ontmoeten op onze lezing!

***Boudewijn de Jong** is in het dagelijks leven docent in het VMBO. In zijn beroep helpt hij kinderen richting te geven en een doel te vinden. Zonder dit te vertellen, maakt hij gebruik van intuïtie en het zien van hun*

*energie.*

*Uittreden in de sferen en droomverklaringen zijn de specialiteit van Boudewijn, dit door zijn levenslange ervaring op dit gebied. Tijdens het 'schoonmaken' van huizen blijft hij sceptisch en zoekt altijd een andere verklaring, door middel van apparatuur en gezond verstand. Als er geen verklaring gevonden wordt, gaat hij over op intuïtie en aanvoelen van energie.*

***Pieter Pieters** is werkzaam als auraloog en paragnost binnen het MCNA, Medisch Centrum voor Natuurgeneeskunde te Heerenveen. Het MCNA is een samenwerkingsverband tussen artsen en therapeuten die werken vanuit een Holistisch mensbeeld. Tijdens zijn opleiding tot paranormaal therapeut ontmoette hij Jelle Veeman. Het was zijn wens dat Pieter een plek kreeg binnen het MCNA.*



*In Pieters praktijk staan behandelingen van de aura, het beantwoorden van levens- en inzichtvragen en stervensbegeleiding centraal.*

*Pieter en Boudewijn kennen elkaar ruim 14 jaar. De eerste ontmoeting was bij Tai Chi.*

*Boudewijn en Pieter 'maken huizen schoon', waar negatieve energie wordt gevoeld op een nuchtere manier. Eerst zien dan geloven, is hun motto. Vanuit de jarenlange ervaring, waarin zij huizen, hotels, tehuizen, bedrijfspanden etc. hebben doorgemeten en 'schoongemaakt' kunnen zij goed vorm geven aan deze avond.*

## ***Wat gebeurt er als je doodgaat?***

***Over de reis van incarnatie naar incarnatie.***

*Verslag van de lezing door Hans Stolp op dinsdag 1 oktober 2013 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.*

Hans begint met het voorlezen van het gebed voor de gestorvene. Op een avond als deze, wanneer we ons bezinnen, komen velen van hen naar ons toe om zich in stilte met ons te verbinden. Om hen welkom te heten dit gebed:

*Jij, die leeft- in het licht  
ik weet: je dood was een geboorte.  
Jouw leven was voltooid,  
je had geleerd wat je hier leren moest  
en daarom ging je heen, terug  
naar het stralende licht vanwaar  
je eens gekomen was. Jouw dood:  
een geboorte in het licht.*

*Ik zend jou al mijn liefde  
ik denk aan jou hoe mooi  
hoe lief je wel kon zijn  
Voel mijn dankbaarheid om alles  
wat je mij gegeven hebt.  
Ik weet: je bent gelukkig daar,  
je wordt er lichtend licht.  
Moge God je zegenen op jouw weg!  
En straks, dan zie ik jou terug  
als jij mij opwacht bij de grens.  
Want liefde, sterker dan de dood,  
blijft ons verbinden, nu en straks.  
Dat God jou in Zijn Liefde bergt!*

Het is voor onze geliefde gestorvenen verwar­mend en inspirerend als wij een beetje begrijpen van de weg die zij gaan. Het is ook belangrijk voor onszelf, zodat wij bewuster de overgang kunnen maken als we bekend zijn met die weg. Je kunt je hier op aarde al voorbereiden op het nieuwe leven in de toekomst. De geestelijke wereld is een wereld van pure liefde. Vanaf het eerste moment wordt iedere gestorvene door die liefde omhuld en begeleid. Je hoeft dus niet bang te zijn.

In alle oude esoterische tradities wordt de 3-delig lichaam, ziel en geest gebruikt. We hebben allemaal een fysiek lichaam en een geestelijk of etherisch lichaam. Verder hebben we een astraal lichaam (aura) met alle karakter­trekken. Daarnaast de Goddelijke Geest of de Christus-in-ons of het Hogere Zelf.

Wat gebeurt er als iemand gaat sterven? In de kamer van de stervende ontstaat een soort heilige stilte. Dat komt omdat geliefde gestorvenen en engelen om het bed van de stervende staan. Je kunt het niet zien, je kunt het voelen.

Niemand sterft alleen, ook niet als je plotseling sterft. De tijd staat stil, een seconde kan een eeuwigheid lijken. De stervende ziet een stralende lichtgestalte staan. Het lijkt alsof deze gestalte de stervende opneemt in zijn licht. Op dat moment valt alle pijn, alle verdriet weg en blijft er alleen vreugde over. Als het sterfmo­ment zelf aanbreekt maken het geestelijke lichaam en het astrale lichaam zich los. Dat begint in de hartstreek als het omhoog schuiven van een huls. Het laatste verbindingspunt is het kruin-chakra.

Er is een verschil in beleving tussen omstanders en gestorvene. De gestorvene kijkt neer op zijn lichaam en ziet dat het lichaam en met zijn dierbaren daarom heen langzaam van hem wegglijdt. Dan komt het besef dat de geest sterker is dan de materie met een overwel­dige gevoel van vreugde. Bij de achterblijvers is er het verdriet en van gemis. De aandacht van de gestorvene wordt vooral getrokken naar de Lichtgestalte. Er is géén ander moment waarop je het geheim van het mysterie van het Wezen van de Liefde (in het christendom Christus genoemd) zo intens kunt doorgronden. De dood begint dus met geschenken van diepe vreugde: eerst de ervaring dat de geest sterker is dan de materie en dan het geheim van het Mysterie mogen doorgronden.

Als de gestorvene zijn fysieke lichaam heeft afgelegd ontstaat meteen een groter bewustzijn. Het is een reis van een steeds groter worden bewustzijn. Als de gestorvene naar de aarde kijkt die wegglijdt, ziet hij een leegte. De

leegte is de plek die de gestorvene innam. Deze plek blijft open totdat de gestorvene terugkeert, want hij is nodig. De gestorvene begint te beseffen dat hij belangrijk was en dat de aarde wacht op zijn terugkeer.

De volgende stap is dat het etherische lichaam helemaal los gekomen is van het fysieke lichaam. Het vouwt zich open en de eigen krach­ten van het etherisch lichaam komen vrij. Alle herinneringen die bewaard worden komen vrij als levende, kleurige, bewegende en sprekende beelden en komen om hem heen te staan. Dit is een proces van 3 dagen. Het is een grote steun voor de gestorvene als de achterblijvers woorden van liefde en dankbaarheid uitspreken in de periode van waken. Als je gewend bent aan zelf­reflectie, wordt dit proces een stuk gemakkelijker. Ook al onze gedachten komen buiten onszelf te staan. Wat we denken komt zichtbaar om ons heen. Gedachten gaan deel uitmaken van de kosmos.

Na deze terugblik van 3 dagen begint het etherisch lichaam steeds ruimer te worden. De gestorvene kijkt daar vol verwondering naar. Uiteindelijk vervaagt het etherisch lichaam en als dat voltooid is, kan de gestorvene verder reizen. Alleen de *essentie* nemen we mee. Al die tijd heeft het Wezen van de Liefde (de Heer van het karma) naast de gestorvene gestaan en heeft geholpen conclusies te trekken. Het besef komt dat de gestorvene deel uitmaakt van de Kosmos. Bij mensen die jong sterven, lost het etherisch lichaam zich niet zo snel op. Er is dan nog veel onverbruikte etherische kracht. In die tussentijd wordt het gebruikt door de engelen, om zich in de etherische wereld te kunnen manifesteren. Ze roepen daar gestorvenen wakker die de weg van de overkant niet kunnen vinden, die zich niet bewust zijn dat ze dood zijn. Kinderen worden vanaf het moment van sterven de gids van hun ouders om geestelijk wakker te worden.

Het etherisch lichaam stroomt in de richting van de zon, daar waar het ooit ontstaan is. De gestorvene verlaat de etherische wereld (die reikt tot aan de baan die de maan om de aarde maakt) en gaat de astrale wereld binnen. Ruimte bestaat echter niet, het gaat om een groter bewustzijn.

Vraag uit de zaal: *Hoe komt Hans aan deze kennis?*

De kennis was al bekend in de oorspronkelijke gnostische traditie in de eerste eeuw van het christendom, net als in de oosterse, esoterische tradities. In het westen ondergronds doorgegeven. In onze tijd heeft met name Rudolf Steiner

deze kennis opnieuw toegankelijk gemaakt. Hans heeft zelf helderziende ervaringen en is bekend met deze werelden.

De astrale wereld heeft in verschillende tradities vele namen zoals 'het vagevuur', 'de louteringsberg'. De astrale wereld bestaat uit 7 werelden/sferen. Er zijn 3 grote opgaven:

1. De gehechtheid aan het aardse leven loslaten.
2. Het aardse leven leren verwerken.
3. Loutering, de pure Lichtwereld binnen gaan.

Je krijgt alles terug te zien van wat er in het aardse leven gebeurd is. Je zult voelen wat de ander beleefde, het omgekeerde perspectief. Als je elkaar in de geestelijke wereld ontmoet, valt er niets meer te verhullen... Je brengt één derde deel van je aardse leven in de astrale wereld door, net zoveel als je hier op aarde geslapen hebt.

Er zijn 7 sferen. Je gaat heel snel door de lagere 2 sferen als je daar niets uit te werken hebt.

**In de laagste wereld** is het volslagen donker. Daar bevinden zich mensen die geen liefde kennen. Ze hebben de neiging de ander te willen bezitten. De mensen zijn eenzaam, door de antipathie die ze uitstralen. Er komt geen licht van buiten, het komt van de mensen zelf. Liefde en licht is daar hetzelfde. Ze zijn daar net zolang tot ze beseffen dat ze net zoals de ander zijn.

**De tweede sfeer** heet de wereld van de stromende ontvankelijkheid voor indrukken. Daar zitten de mensen die leefden van de 'pluk de dag mentaliteit'.

Mensen die nooit contact van hart tot hart hebben gehad. Het is een schemer-donkere wereld en de mensen zijn er ook eenzaam. Ze moeten leren dat de kennis van het hart het denken van het hoofd te boven gaat. Als ze wakker worden kunnen ze verder opstijgen.

**De derde sfeer** is de wereld van de wensen. Daar hebben de mensen het oordelen over anderen afgelegd en is het hart open gegaan. Mensen ontmoeten en verbinden zich met elkaar. De liefde die wil bezitten, moet hier nog gezuiverd worden, de ander de ruimte geven zichzelf te zijn. Het is een lichte wereld. Je moet alles afleren wat je op aarde gewenst had en niet hebt gekregen.

**De vierde sfeer** (overgang tussen de 3 lagere en 3 hogere sferen) heet de wereld van de lust en de onlust. Daar moet je elk zelfvertrouwen leren overwinnen dat je aan je lichaam ontleent.

Bijvoorbeeld dat van een zanger, een sporter, een zieke. Je leert vertrouwen op je diepste zelf.

**In de vijfde sfeer** (in het gebied van Mercurius, de wereld van het zielelicht), is alle sympathie vrijgekomen. Het donker is weg, iedereen straalt. Mensen voelen een scheppingskracht ontwaken. Je zult daar zelfs de aartsengelen mogen zien. Er moet nog wat opgeruimd worden: Heb je in je aardse leven van de natuur gehouden en heb je de Goddelijke krachten van de natuur gevoeld? Heb je religieuze gevoelens gekend, gevoelens van verbinding en waren er veroordelende gedachten? Ben je geestelijk gemakzuchtig geweest en ben je blijven hangen in een oud denken? Deze mensen komen in dienst van Ariman, het wezen van de verstar-ring en zullen dat een tijd meemaken.

**De zesde sfeer** is de wereld van de zielekracht (de sfeer van Venus). In deze wereld gaat het helemaal om de Liefde. Het vermogen tot liefhebben wordt in deze wereld versterkt. Heb je geen innerlijke verbinding met de liefde (met God) gekregen? Dan zul je in deze prachtige wereld eenzaam zijn en moeten wachten tot je begint te begrijpen. Je komt hier de oerkrachten tegen.

**De zevende sfeer** is de wereld van het zieleleven (van de zon). De wereld van Christus, van de volmaakte Liefde. Het enige wat hier gezuiverd moet worden, is of je in je leven een begrip hebt ontwikkeld voor alle mensen.

Dan mogen we het astrale lichaam (met al onze emoties) afleggen en blijft de Goddelijke Geest, die we ten diepste zijn, over. Alleen maar Liefde en volkomen overgave. Dan mogen we het Devachan (de Lichtwereld, de wereld van de Drie-eenheid) binnen gaan. Het Devachan heeft ook zeven werelden. We hebben onze aardse lessen (geestelijke winsten) meegenomen en we mogen in al deze werelden iets van die winst achterlaten. We worden zevenvoudig gezegend en ontvangen zevenvoudig naar de mate waarin we gegeven hebben.

We gaan eerst door de drie buitenplaneten heen (Mars, Jupiter, Saturnus) en dan gaan we door naar de buitenplanetaire sferen. We ontmoeten daar onze familieleden met wie een open-hart verbinding bestaat. Een ontmoeting vol vreugde! De liefde die je voor elkaar hebt, zal in deze wereld versterken. In de wereld daarboven kom je de mensen tegen met wie je dezelfde geestelijke inspiraties hebt gedeeld. De band die je met elkaar hebt, zal zevenvoudig gezegend worden.

De vierde wereld is de sfeer van de gemeenschap. En als je veel voor de gemeenschap hebt gedaan, zul je daarvoor zeventvoudig terug ontvangen.

In de vijfde sfeer verlies je meestal het bewustzijn. Het is zo groots, wat daar op je afkomt, dat het te veel is om te kunnen bevatten. In latere incarnaties zul je steeds langer wakker blijven en bewust door de hogere sferen heen gaan.

Dan ga je de grens over van het Devachan naar een nog hogere wereld, de wereld van de Drie-eenheid (God, Vader en Zoon). Een onvoorstelbare wereld met een moment waarop je wakker wordt, het middernachtelijk uur. Dat is het keerpunt waarop beelden uit ons vorige leven getoond worden, waar je als een volmaakt wezen naar kunt kijken. Er ontstaat een diep verlangen om de missers goed te maken. Je hebt al die prachtige wezens om je heen gezien. Wil je zelf groeien en kies je ervoor om terug te gaan? Dan ga je dezelfde weg terug door alle werelden.

In de astrale wereld krijg je een nieuw astraal lichaam. In de hoogste wereld van het Devachan (van de zon, van Christus) krijg je de blauwdruk mee voor je nieuwe hart in je nieuwe

lichaam op aarde. Wat er leeft in ons hart, hebben we van Christus zelf mee gekregen.

Terwijl je verder afdaalt, wordt het bewustzijn meer en meer versluierd. Als je door de laagste maansferen heen gaat, staan daar de oerleraren van de mensheid, die het karma beheren. Je kunt al van verre je toekomstige ouders zien.

Op het moment dat je verwekt wordt, ben je al heel dichtbij. Als je geboren wordt, is er nog een heel flauw droomachtig bewustzijn over. Je kunt de periode van kind-zijn niet overslaan. Je moet weer helemaal met de aardse energieën vertrouwd raken, je nieuwe fysieke lichaam eigen maken voor je met de lessen kunt beginnen. Zo is de weg van incarnatie tot incarnatie. De manier waarop je met jezelf omgaat in dit leven en hoe je hier op aarde leeft, zal bepalend zijn voor de reis die je aan de overkant gaat maken. Onthoud dat de wereld aan de overkant een wereld is vol pure Liefde!

*Bertie*

Voor meer informatie:

[www.stichtingdeheraut.nl](http://www.stichtingdeheraut.nl).

Hans' eigen website is: [www.hansstolp.nl](http://www.hansstolp.nl)

## ***Parel***

Leef zo dat je niet, als je terugkijkt,

hoeft te betreuren dat je je leven hebt verknoeid.

Leef zo dat je geen spijt hebt over dingen die je gedaan hebt of wilde dat je het anders gedaan had.

Leef je leven eerlijk en met overgave. Leef.

*Elisabeth Kübler-Ross*

## ***Gezond Verstand Avonden in Drenthe***

Onder de vlag van de Gezond Verstand Avonden worden op diverse locaties in Nederland informatieve lezingen georganiseerd. Inmiddels zijn dit rond de vijftig locaties, waar op maandelijkse basis allerlei sprekers hun verhaal vertellen.

Er worden thema's besproken op het gebied van: "Hoe werk ik aan en hoe behoud ik een goede gezondheid?" Verder: gezondheidszorg, complementaire en alternatieve therapieën, biologisch-dynamische landbouw, de huidige economie, en heel veel meer.

In de provincie Drenthe is momenteel één locatie in oprichting, namelijk in Peize. In deze grote provincie is er natuurlijk ruimte voor meer locaties.

Voelt u zich aangetrokken tot het concept van “Gezond Verstand”? Kijkt u dan eens op de website: [www.gezondverstandavonden.nl](http://www.gezondverstandavonden.nl).

Wilt u zo'n locatie beginnen? Neemt u dan contact op met Anneke Bleeker via [Anneke@gezondverstandavonden.nl](mailto:Anneke@gezondverstandavonden.nl).

Anneke is de initiatiefneemster en kan u alle informatie verschaffen.

## *Programma's*

### STICHTING INNERLIJK BESEF.

Lezingen in **Zalencentrum Hingstman**, Hoofdstraat 18, **Zeijen**. Aanvang: **19:30 uur**.

Datum	Spreker	Thema
5 nov.	Pieter Pieters en Boudewijn de Jong	Mens en entiteit op energetisch niveau.
Za 23 nov.	Marcel Messing	De Bhagavad Gītā. <i>Themadag, <b>schriftelijk aanmelden vereist</b>.</i>
3 dec.	Paul Gansevles	Orgon levensenergie in de schaduw van elektromagnetische straling.
<b>Reserveren:</b>	<b>Noodzakelijk</b> voor de themadag met Marcel Messing, formulier in deze Nieuwsbrief.	
<b>Info:</b>	tel. 0592-656610	
<b>Website:</b>	<a href="http://www.innerlijk-besef.nl">www.innerlijk-besef.nl</a>	<b>E-mail:</b> Via het contactformulier op de website.

### STICHTING IN-ZICHT TE JOURE.

Lezingen in **Party Zalencentrum 't Haske Joure**, Vegelinsweg 20, **Joure**. Aanvang: **19:30 uur**.

Datum	Spreker	Thema
<i>zondagmiddag</i> 10 nov.		'In-zicht Ont-moet'-dag van en voor mensen.
18 dec.	Oene Hofman	Zielsbewustzijn; het geheim van een vreugdevol leven.
<b>Info:</b>	Oene Hofman, tel. 0519 - 34 64 91.	
<b>Website:</b>	<a href="http://www.in-zicht.nl">www.in-zicht.nl</a>	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:post@in-zicht.nl">post@in-zicht.nl</a>

### STICHTING WIJZER TE WOUTERSWOUDE.

Lezingen in de **Nije Warf**, Voorweg 31 a, **Wouterswoude**. Aanvang: **19:30 uur**.

Datum	Spreker	Thema
30 okt.	Pim van Lommel	Bijna-dood-ervaringen en eindeloos bewustzijn.
27 nov.	Bert Janssen	Over graancirkels, standing stones, en... the other world'.
<b>Info:</b>	Froukje van der Zwaag, tel. 0519-297641.	
<b>Website:</b>	<a href="http://www.stichting-wijzer.nl">www.stichting-wijzer.nl</a>	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:stwijzer@stichting-wijzer.nl">stwijzer@stichting-wijzer.nl</a>

**STICHTING DE GRAANCIRKEL TE STEENWIJK.**

Lezing in het vestzaktheater in **De Meenthe**, Stationsplein 1, **Steenwijk**. Aanvang: **20:00 uur**.

Datum	Spreker	Thema
6 nov.	Sigrid Hof Robijn Tilanus	Lied voor jouw hart.
11 dec.	Sander Videler	Westerse en Oosterse mystiek vergeleken.
<b>Info:</b> tel. 06-20343018 of via het contactformulier op: <a href="http://www.stichtingdegraancirkel.nl">www.stichtingdegraancirkel.nl</a> .		
<b>Website:</b>	<a href="http://www.stichtingdegraancirkel.nl">www.stichtingdegraancirkel.nl</a> .	<b>E-mail:</b> Via het contactformulier op de website.

**Aanmelding voor de themadag met Marcel Messing**  
**op zaterdag 23 november 2013, aanvang: 10.00 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur)**

Dhr./mevr..... wel/niet\*) donateur

Dhr./mevr..... wel/niet\*) donateur

Adres..... Tel.....

Postcode ..... Plaats .....

- Meldt/melden zich aan voor de themadag met Marcel Messing op zaterdag 23 november 2013 in **Zalencentrum Hingstman in Zeijen**.
- De kosten van **€ 40,00** voor donateur, **€ 50,00** voor niet-donateur worden door mij gelijktijdig overgemaakt op IBAN rekeningnummer NL 08 TRIO 0254 4199 33 van **Stichting Innerlijk Besef te Oosterhesselen**.
- De kosten voor personen **tot 22 jaar** bedragen **€ 20,00** (geb. datum.....)
- Ik betaal voor.....persoon/personen

Handtekening .....

Dit formulier (of een kopie) ingevuld opsturen naar:

Nico Marinus, Beatrixlaan 73, 7861 AH Oosterhesselen. Telefoon: 0524-582721

**Attentie:** uw aanmelding en uw betaling moeten **uiterlijk 20 november 2013** bij ons binnen zijn!

Uw betaling is tevens uw bevestiging.