

# Innerlijk Besef

Voor bewustwording en bewust zijn

Secretariaat: Kastanje 1, 9351 XT Leek, tel. 0594-516740

Internet: [www.innerlijk-besef.nl](http://www.innerlijk-besef.nl)

E-mail: [info@innerlijk-besef.nl](mailto:info@innerlijk-besef.nl)



## Nieuwsbrief nr. 9, december 2016

Lieve lezer,

Alles is voortgekomen uit het Licht, alles is frequentie. Licht is frequentie – trilling – klank - bewustzijn. De snelheid van de beweging van deze frequentie bepaalt de vorm. Voortgekomen uit de Bron van 'Vader-Moeder-Leven', is alles energie dat zich manifesteert in een onvoorstelbare diversiteit van klanken, trillingen en vormen, of anders gezegd: *bewustzijnsvelden*. Werkelijk álles kan worden gemeten en herleid tot trillingsfrequenties. De planeet Aarde en alles wat zich er in en op bevindt, alles in het heelal, alle mentale, emotionele, fysieke en spirituele dingen, evenals ieder woord, iedere gedachte, ervaring of emotie... *Elke frequentie heeft een andere klank en veroorzaakt een andere 'golf' dan een hogere of lagere frequentie en is in die zin authentiek in wat het uitzendt en creëert*. Je zou kunnen zeggen dat elke frequentiegolf anders gecodeerd is, andere informatie bevat. De Eenheid in al die op het oog zo verschillende manifestaties van verschillende informatie is de trilling van Licht die in alle vormen bewaard gebleven is. Zonder deze vonk van Bewustzijn zou geen enkele vorm kunnen bestaan.

Jouw persoonlijk *bewustzijnsveld* is een geometrisch netwerk van licht - opgebouwd uit piramideachtige vormen - dat van structuur, vorm en helderheid verandert *onder invloed van je levenservaringen en je gevoelswereld*. Stel je jouw energieveld eens voor als een rasternetwerk bestaande uit talloze lijnen, variërend van helder ragfijn tot grijsig verdikt, met een voortdurend veranderend patroon van verschillende frequentiegolven. Lage energieën - lage trillingen - hebben een vastere vorm en zijn grofmaziger van structuur dan hogere trillingen. Hoe hoger de frequentie, des te verfijnder van structuur is het veld. Meer verbindingsslijntjes worden dan zichtbaar en voegen zich tot een harmonieus patroon naarmate Licht (bewustzijn) dieper kan indalen. Met andere woorden: jij wordt 'lichter' naar mate jouw bewustzijns-lagen hogere trillingen uitzenden. Licht is een scheppende kracht, jóuw bewustzijn zendt voortdurend iets uit. Iets om even bij stil te staan: wat zend je uit met je gedachten, overtuigingen, woorden? Welke informatie gaat er voortdurend naar je lichaamscellen en organen, je bloedstroom, naar je omgeving? Is de basis onvoorwaardelijkheid?

Dat onze lichaamscellen uit licht bestaan, dat *wij* dus in feite uit licht bestaan, kan met nieuwe wetenschappelijke methodes zichtbaar worden gemaakt. Onlangs presenteerde een Russische wetenschapper zijn bevindingen over de fysieke lichtcellen van de mens en dat de mens zijn eigen werkelijkheid kan creëren. En wat te denken van 'onze' Nobelprijswinnaar Feringa die aantoonde dat er met behulp van licht een communicatie op gang komt tussen fysieke materie. Ook in het wetenschappelijk denken, dringt het universele licht door. Naarmate het besef van onze essentie van 'Ik BEN' (deel van de Eenheid in Licht en Liefde) in ons groeit, en wij dit gaan leven, wordt onze lichtstructuur transparanter en fijnmaziger. Ons zelfgenezend vermogen neemt toe, ons immuunsysteem wordt sterker. We worden letterlijk 'lichter' en groeien in liefde. Een hogere bewustzijnstrilling zoekt naar openingen en ruimte in ons hele systeem. Er valt niet te ontkomen aan verandering. Naarmate wij tegengestelde energieën in ons zelf in harmonie weten te brengen, zal het energiepatroon van ons bewustzijnsveld zich vormen tot de zogenaamde Merkaba en vervolgens tot de Merkivah (later hierover meer), voertuigen van Licht. *Mooi proces toch?* Ons bewustzijnsveld is natuurlijk niet een afgescheiden netwerk, het resoneert (beïnvloedt en wordt beïnvloed door) met collectieve werkelijkheden en andere bewustzijnsvelden. Voor het gemak houden we het maar even dicht bij ons zelf. Want wat we ook wensen voor de wereld, het begin van verandering en creatie begint bij ons zelf. Want wat je niet hebt, kun je niet delen.

*Wat zijn we 'veel' hè?* Wij, met al onze gevoelens en vooral onze gedachten over van alles en nog wat en vooral over ons zelf, onze angsten, twijfels, onverwerkte pijn, onze geluismomenten, onze hartverwarmende gedachten en gevoelens... Alles wat we zijn en wat we voelen... allemaal verschillende informa-

tiegolven. We creëerden ze tijdens vele levens en ervaringsrealiteiten en creëren voortdurend opnieuw. Hoe mooi om te beseffen dat je door bewustere keuzes vanuit wie je nu bent, ook het verleden kunt *her-scheppen* met de informatie van Liefde. Wij weven ons lichtnet in de Tijd... Ben je bereid om eens een kijkje te nemen in jouw 'Lichtnetwerk'?

*Doe je ogen maar even dicht nu en zie dat Licht waar je uit voortkwam als een mooie, warme en lichte zon onder je voeten. Besef dat het jÓuw Licht is. Adem de energie en de warmte ervan diep je lichaam in. Neem daar even de tijd voor. Je kunt het zittend of staand doen. En kijk dan eens even naar dat net van Licht dat je in de loop der tijden hebt geweven... Hoe ziet het er uit? Kijk en neem waar, zonder er iets mee te moeten of er iets aan te willen veranderen, kijk zonder oordeel. Wat zie je? Dik – dun – ragfijn, helder – schaduw – donker? Blijf onvoorwaardelijk neutraal in je waarneming. En vervolgens voel je liefde voor al die lichte en donkere tijdlijnen, wegen die je gaat en ooit gegaan bent. Neem daar ook even je tijd voor. Zoek dan de meest heldere Lichtlijn in je bewustzijnsveld op en verbind je daarmee. Adem ook dit Licht diep in je lichaam en stel je voor dat het met elke uitademing zijn weg vindt dieper je lichaam in... je organen, weefsels, bloed, cellen en de ruimtes ertussen. Daarna kun je je ook nog voorstellen dat dit Licht zich in jouw 'bedrading' verspreidt naar alle lijntjes en verbindingen die minder helder zijn. Voel Wie je Bent, dit is jÓuw Licht, jÓuw werkelijke 'ik Ben', een essentie van Onvoorwaardelijk Bewustzijn.* De hogere Lichtenergie van de komende weken rond Kerst zal je intentie tijdens deze oefening extra bekrachtigen.

Uniek medemens, jouw 'netwerk' zal gaandeweg Lichter worden naarmate jij jezelf omarmt in Liefde, vanuit het Nu, door alle Tijden van licht en duisternis heen.

In eenheid,  
Tineke Kleine Deters©  
[www.praktijknatuurlijkbewust.nl](http://www.praktijknatuurlijkbewust.nl)

## Wens

Het bestuur van Innerlijk Besef wenst u allen liefdevolle eindejaarsfeestdagen, en een - voor een ieder persoonlijk - mooie invulling van het nieuwe jaar.  
Dat de kracht van de bundeling van onze vredevolle gedachten wereldwijd vrede moge brengen.

## Boekenmarkt

Tijdens de lezingavond op 10 februari 2017 organiseren wij weer een boekenmarkt ten bate van de Stichting Lindenhof van Marcel en Marijke Messing. Wilt u het werk van die stichting steunen met de opbrengst van uw spiritueel-esoterische boeken die u 'uit' heeft? Dan kunt u die op de volgende manier te koop aanbieden:

U kunt de boeken inleveren vooraf aan een lezingavond.

U zorgt er zelf voor dat er op ieder boek een stickertje zit met een prijs tussen € 1,-- en € 5,--.

Stichting Innerlijk Besef regelt de organisatie en de verkoop.

Niet verkochte boeken kunt u na afloop weer meenemen of achterlaten voor een volgende verkoping.

## Een andere kijk op het Midden-Oosten

*Lezing door Ton van der Kroon op dinsdag 6 december 2016 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.*

Obama, Poetin, Assad, Netanyahu, Erdogan en IS-strijders hebben iets gemeen. Het zijn mannen...

Dat lijkt een open deur, maar dat is nu net het probleem. Het ligt zo voor de hand, dat we er over heen kijken. We hebben de neiging de problemen in Syrië en het Midden-Oosten te bekijken vanuit een politiek-, religieus-, historisch- of economisch standpunt.

Het is zeer verhelderend om naar deze problematiek en naar alle ontwikkelingen in de wereld te

kijken vanuit een man/vrouw perspectief. Hoe kunnen we naast het mannelijke of/of denken de vrouwelijke waarde als verbinding, heling, compassie, liefde en vergeving ruimte geven? In deze lezing schetst Ton van der Kroon een ander beeld van de Islam, het Midden-Oosten en de rol van mannen en vrouwen in deze tijd. Daardoor gaan we onze eigen rol in het grotere geheel beter begrijpen.

Deze lezing geeft een andere kijk op de Islam en het Midden-Oosten en schetst een nieuw en gezond beeld van mannelijkheid.

*Ton van der Kroon is auteur van de bestseller 'De terugkeer van de koning', het boek voor mannen over liefde, lust en leiderschap. De afgelopen 15 jaar reisde hij regelmatig naar het Midden-Oosten. Hij bezocht daar landen als Syrië, Turkije, Egypte, Jordanië en Is-*



*raël. In de Gazastrook gaf hij 7 jaar lang traumahulpverlening aan jonge mensen en organiseert sinds 12 jaar een Healing Conferentie in Jericho. Momenteel wordt zijn boek 'Terugkeer van de koning' vertaald in het Hebreeuws en het Arabisch. De website van Ton van der Kroon is: [www.tonvanderkroon.nl](http://www.tonvanderkroon.nl).*

## Introductiedag: Leven in Vertrouwen

*Workshop op zaterdag 18 maart 2017 in zalencentrum Hingstman te Zeijen.*

*Docente: Mies Kloos*

De biologische natuurwetten geven je een totaal andere kijk op ziekte en gezondheid. Het verband tussen lichaam en geest staat centraal: emotionele schokken worden gezien als de hoofdoorzaken van ziekten, waarna een logisch, voorspelbaar en verklaarbaar proces van genezing (= ziekte) volgt. Deze processen zijn nuttig en zinvol en hebben steeds het *overleven* van het organisme tot doel.

Ziekten zijn een boodschap voor bewustwording. Door begrip van die boodschap en door met het natuurlijke proces mee te werken in plaats van te bestrijden, ben je in staat ziekteprocessen te versnellen en/of te verlichten en 'wonderbaarlijke genezingen' te verkrijgen.

De implicaties van de Biologische natuurwetten wijzen een weg hoe je met ziekten maar ook met moeilijke situaties in je leven kunt omgaan.

*Mies Kloos is getrouwd en heeft 4 kinderen. Ze heeft hydrogeologie gestudeerd aan de (toen nog) Landbouw-hogeschool Wageningen en na haar studie heeft ze 15 jaar met haar gezin in het buitenland gewoond. Mies is een echte bèta: de dingen moeten logisch en verklaarbaar voor haar zijn, wil het haar aanspreken.*



*In 2006 hoorde zij voor het eerst over het werk van Dr. Hamer en sinds die tijd heeft ze zich daar steeds verder in verdiept. In 2010 gaf zij haar eerste lezing en in 2011 volgde de eerste workshop.*

*Meer info op de de website van Mies Kloos: [www.levensbewustzijn.nl](http://www.levensbewustzijn.nl)*

### Programma

Ochtend: theoretisch gedeelte

- Het functioneren van de biologische natuurwetten
- Het omdenken: de verregaande implicaties van het Hamers kompas
- Voorbeelden en ervaringsverhalen

Middag: praktische gedeelte

- Werken met de site
- Eenvoudige casussen: het omdenken in de praktijk
- Hoe om te gaan met fysieke ongemakken en lichte ziekten

**Wanneer:** zaterdag 18 maart 2017.  
**Waar:** Zalencentrum Hingstman te Zeijen.  
**Hoe laat:** 10:00 tot 16:30 uur (ontvangst vanaf 9:30 uur)  
**Kosten:** € 50,-; donateurs € 40,-; jongeren tot 22 jaar € 30,-

Deze bedragen zijn incl. koffie, thee en eenvoudige vegetarische lunch.

### Aanmelding vooraf is vereist i.v.m. de catering!

U kunt zich aanmelden voor deze themadag door het formulier achterin deze Nieuwsbrief ingevuld op te sturen naar het aangegeven adres. Dit formulier en uw betaling moeten **uiterlijk 15 maart 2017** bij ons binnen zijn.

# De boodschap van graancirkels: we zijn er!

## Doorgangen naar hoger bewustzijn

*Verslag van de lezing door Janet Ossebaard op dinsdag 1 november 2016 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.*

Enthousiast begint Janet Ossebaard aan haar lezing. Ze zou eigenlijk bekaft moeten zijn, want ze heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan haar nieuwste boek én een graancirkelcentrum geopend in Deventer. Maar ze bruist van de energie en begint te vertellen over haar avonturen in de wonderde wereld van graancirkels.

Haar eerste ervaring met een graancirkel was in 1994 toen haar toenmalige partner, Bert Jansen, op een dag helemaal hyper thuiskwam en vertelde dat hij een graancirkel had gezien in Witten, vlakbij Assen. Janet moest ook mee maar ze had helemaal geen zin, "Zonde van mijn tijd", dacht ze. Janet kwam uit een familie van wetenschappers en is universitair geschoold. Voor spiritualiteit en intuïtie was geen ruimte. Ze was gewend om af te gaan op feiten en logische verklaringen. En dat werkt dus niet helemaal bij graancirkels. Toen ze aankwamen in Witten viel het Janet op dat de cirkel vanaf de weg eigenlijk helemaal niet goed te zien was, maar Bert had hem toch echt gezien!

Wat er in de cirkel gebeurde was wonderlijk, ze werd helemaal stil van binnen, en dat gebeurde haar niet snel. Wat ze voelde was heel subtiel, maar eigenlijk is er toen heel veel in beweging gekomen.

In 1995 had Janet haar eerste ufo sighting en ook haar eerste kennismaking met de *cirkelmakers*. Haar hele leven als wetenschapper stond op zijn kop en ze besloot de rest van haar leven te wijden aan de cirkelmakers.

### Wat vertellen de cirkels ons nou eigenlijk?

Ze dagen ons mentaal uit om concepten en uitbeeldingen te onderzoeken maar tegelijkertijd leggen ze ons mentaal stil door de energie die wij onbewust oppikken.

Ze laten ons zien dat we voorbij tijd en ruimte kunnen gaan, mits we de technologie beheersen. Een van die technieken is het buigen van de ruimte waardoor je een wormhole kunt creëren naar andere dimensies en parallelle realiteiten. Anders zou de afstand veel te groot zijn en zouden we nooit zover kunnen reizen.

Ze zeggen eigenlijk: in elke uitbeelding zit een boodschap. Ga dit bestuderen en je zult antwoorden vinden. Zo lijkt het erop dat de zon boordevol wormholes zit. Janet laat niet alleen diverse afbeeldingen zien van graancirkels maar ook close up beelden van de zon waarop zwarte vlekken, voren en objecten te zien zijn, motherships? De beelden zijn afkomstig van NASA (Never A Straight Answer, grapt Janet).

Hoe kan het zijn dat er blijkbaar zoveel rondvliegt wat wij niet zien? De motherships en andere objecten maken gebruik van een onzichtbaarheids-

techniek (cloaking) maar door het plasma van de zon, dat vrijkomt bij een zonnevlam, is een object tijdelijk even zichtbaar.

Ze haalt een quote aan van Carl Sagan:

*"De waarheid kan verwarrend zijn. Het kan volledig tegen je intuïtie in gaan en botsen met onze voorkeuren. Het kan ingaan tegen wat wij wanhopig willen als de waarheid. Maar onze voorkeuren bepalen niet wat de waarheid is".*

Waarom hebben de meeste mensen zo'n moeite met het fenomeen graancirkels en het feit dat er buitenaardsen zijn? Enerzijds nuchterheid: eerst zien dan geloven. En zolang ze dus niet openlijk aanwezig zijn, zijn ze er niet. Aan de andere kant is er angst.

Elke cirkel is anders en heeft een andere vorm en boodschap maar er zijn een paar categorieën:

- **Alien gezichten.** Hierdoor werden veel mensen bang en de cirkelmakers stopten met het maken van deze cirkels. Ze verschenen weer in 2009.
- **Hyperspace:** niet 3 dimensionaal maar 4 dimensionaal. Deze vierde dimensie moet je erbij denken. Een voorbeeld hiervan is de hypercubus.
- **Winged disk:** een cirkel met vleugels: een vliegende schotel. Deze afbeelding van onze gevleugelde broeders is ook bij de oude volkeren zoals de Maya's, de Sumeriërs en de Egyptenaren te vinden.
- **Harten:** een uiting van hun liefde voor ons. Een liefde zo groot dat we het ons niet kunnen voorstellen. Alsof we hun kinderen zijn. Zij waken over ons.
- **Yinyang teken** komt voor in cirkels: eenheid en evenwicht.
- **Christusbewustzijn:** (Keltische) kruizen, het gezicht van Christus. Dit heeft niet met religie te maken, maar beeldt onvoorwaardelijke liefde uit.

### ET Healing

Janet was eens in een graancirkelformatie en werd overvallen door een gruwelijke pijn in haar arm en schouder, ze voelde haar vingers niet meer. Ze had een nare vorm van MS en normaalgesproken moet ze bij zo'n aanval worden platgespoten. Een van de aanwezigen bood spontaan aan om haar een ET healing te geven. Radeloos van de pijn dacht Janet: "Ach ja, waarom niet?" Ze geloofde er niet echt in, maar alles beter dan deze vreselijke pijn. Ze ging liggen en de ET healer ging met haar aan de slag. Eerst gebeurde er niet veel maar na een minuut of 20 merkte Janet

dat de pijn minder werd en zelfs helemaal weg ging. Ook het gevoel in haar vingers kwam terug. De healer zei af en toe wat de ET's met haar deden. Janet vond dit zo bijzonder en fascinerend dat ze tegenwoordig zelf ook ET healing geeft.

De cirkelmakers vertegenwoordigen een soort Intergalactische en interdimensionale samenwerking. Dit gaat veel verder dan wij kunnen begrijpen: hoe meer je ontdekt, hoe minder je er van snapt.

De kracht van heilige geometrie, die te zien is in formaties, gaat voorbij de ratio maar komt wel binnen op zielsniveau en gaat daar aan het werk. Het zet je aan tot spirituele groei. Het geeft een gevoel van totale verwondering en opent je hart.

Wat het met Janet heeft gedaan? "Mijn leven is één grote opvlieger!" Een constant gevoel van "Oh my god...!" De meeste mensen zijn dat verleerd. We kennen dat gevoel niet meer. We zitten veel te veel in ons hoofd. We hebben allerlei beperkende overtuigingen, maar dat is bullshit. Wij kunnen zoveel meer dan we denken, maar we geloven het niet meer. Wij zijn het geloof en vertrouwen in onszelf kwijtgeraakt, maar we kunnen alles. ALLES!"

### De kracht van de geest

Een voorbeeld van onze vergeten krachten is het feit, dat het Janet, samen met nog vijf andere personen, ooit is gelukt om zelf een cirkel te manifesteren. De groep besloot om een afbeelding van een tempelierskruis in gedachten te nemen. De volgende dag was er een cirkel met daarin zes van deze kruizen! Ook bepalen je gedachten soms wat er op een foto te zien is. Zo verschijnen bij Robbert van den Broeke vaak engelen op beeld omdat hij katholiek is opgevoed. Dat past bij hem. Ook kan een foto van hetzelfde object anders zijn voor en na het nemen van paddo's. Dus: als je je ergens op afstemt vanuit een bepaalde emotie, verandert dat de realiteit. Dat is de kracht van gedachten. Moet je je voorstellen wat wij met z'n allen zouden kunnen doen als wij een enorm krachtveld zouden neerzetten! Een ander voorbeeld hiervan is het *double split experiment* waarbij getest is dat je focus de uitkomst van de test bepaalt. Het gaat te ver om dat hier uitgebreid te bespreken maar wie het interessant vindt, kan daar eens op googlen.

### Wat doen graancirkels met je?

- Ze rekken je geest op
- Ze openen je hart

## Parel

Houd je vertrouwen in de mensheid.  
Dat er een paar vieze druppels in de oceaan zijn,  
wil niet zeggen dat de hele oceaan vies is!

*Mahatma Gandhi*

- Je vergeet je zorgen
- Je overstijgt jezelf
- De tijd lijkt stil te staan
- Andere dimensies openen zich
- Ze verstillen
- Ze focussen
- Je ervaart een gevoel van verwondering

### Voorbij de angst

Geniet nu. Realiseer je dat je nu leeft en dat het elk moment voorbij kan zijn. Wij nemen alles voor lief. Laat *angst* plaatsmaken voor *liefde*. Ga voorbij de angst en er kunnen wonderen gebeuren. Janet noemt enkele prachtige voorbeelden waarbij mensen met wilde dieren omgaan. Ze gaan voorbij hun angst en kunnen werkelijk contact maken met het dier. Ga eens voorbij de angst voor vluchtelingen die misschien banen en huizen inpikken en dan zie je dat het getraumatiseerde mensen zijn en dat er genoeg is voor iedereen. We hebben altijd een keuze tussen liefde en angst.

Ze noemt ook het *100 monkey effect*, een bewezen wetenschappelijk experiment dat ontstaan is door het observeren van een groep apen. Dit verwijst naar het idee dat als genoeg apen (of mensen) een bepaald gedrag hebben aangeleerd, het in het collectief geheugen wordt opgenomen en iedereen dit over zal nemen. Als er een kritische massa is bereikt, dan neemt iedereen het over. Dus als de kritische massa uit de angst kan stappen, dan zal de rest dit ook kunnen doen. In de Bijbel staat dat er in de eindtijd tekens aan de hemel en op aarde zullen verschijnen. Dat is nu gaande. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- De ufo spiraal in Noorwegen
- De terugkeer van de White Buffalo (dit is voorspeld door de Indianen en deze zijn er nu weer)
- Activatie van de piramides (waaruit lichtstralen te zien zijn)
- En natuurlijk...graancirkels!

De boodschap van de cirkelmakers is duidelijk: "We zijn er! Heb vertrouwen en sta open. We liggen op schema, echt!"

De website van Janet Ossebaard kunt u vinden op [www.graancirkelsite.nl](http://www.graancirkelsite.nl)

*Ester*

## Programma's

### STICHTING INNERLIJK BESEF.

Activiteiten in **Zalencentrum Hingstman**, Hoofdstraat 18, Zeijen. Aanvang: 19:30 uur.

Datum	Spreker	Thema
6 dec.	Ton van der Kroon	Een andere kijk op het Midden-Oosten.
10 jan.2017	Annie Scholte	Het Onzichtbare Fenomeen
Za 18 maart 10.00-16.30	Mies kloos	Themadag: Leven in Vertrouwen <i>Reserveren verplicht</i>
<b>Info:</b>	tel. 0592-656610	
<b>Website:</b>	<a href="http://www.innerlijk-besef.nl">www.innerlijk-besef.nl</a>	<b>E-mail:</b> Via het contactformulier op de website.

### STICHTING IN-ZICHT TE JOURE.

Lezingen in **Party Zalencentrum 't Haske Joure**, Vegelinsweg 20, Joure. Aanvang: 19:30 uur.

Datum	Spreker	Thema
1 dec.	Oene, Jenny en Pieter Pieters	Info-avond over de reis in 2017 naar het mystieke Engeland.
7 dec.	Oene Hofman	Het wonder van het Universum, dat ben JIJ!
13 dec. 10.00-16.30	Martijn van Staveren	Oefendag Educatieserie. <i>Reserveren verplicht</i>
21 dec.	Aafke Douma en Rob Heiligers	MIDWINTER, samen de natuurlijke tijd vieren. Reserveren verplicht
<b>Info:</b>	Oene Hofman, tel. 0519-346491.	
<b>Website:</b>	<a href="http://www.in-zicht.nl">www.in-zicht.nl</a>	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:post@in-zicht.nl">post@in-zicht.nl</a>

### STICHTING WIJZER TE WOUTERSWOUDE.

Lezingen in de **Nije Warf**, Voorweg 31 a, Wouterswoude. Aanvang: 19:30 uur.

25 jan.2017	Robert Gilhuijs	Veranderingen in het Aquariustijdperk.
<b>Info:</b>	Froukje van der Zwaag, tel. 0519-297641.	
<b>Website:</b>	<a href="http://www.stichting-wijzer.nl">www.stichting-wijzer.nl</a>	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:stwijzer@stichting-wijzer.nl">stwijzer@stichting-wijzer.nl</a>

### STICHTING DE GRAANCIRKEL TE STEENWIJK.

Lezingen in het Vestzaktheater in **De Meenthe**, Stationsplein 1, Steenwijk. Aanvang: 20:00 uur.

Datum	Spreker	Thema
13 dec.	Guy Andreoli	Van overleven naar leven met muziek.
<b>Info:</b>	tel. 06-20343018 of via het contactformulier op: <a href="http://www.stichtingdegraancirkel.nl">www.stichtingdegraancirkel.nl</a> .	
<b>Website:</b>	<a href="http://www.stichtingdegraancirkel.nl">www.stichtingdegraancirkel.nl</a>	<b>E-mail:</b> Via het contactformulier op de website.

## Aanmelding voor de Workshop met Mies Kloos op zaterdag 18 maart 2017 vanaf 10.00 uur

Dhr./mevr .....wel/niet<sup>\*)</sup> donateur

Dhr./mevr .....wel/niet<sup>\*)</sup> donateur

Adres ..... Tel .....

Postcode..... Plaats .....

Meldt/melden zich aan voor de workshop op zaterdag 18 maart 2017 in  
**Zalencentrum Hingstman in Zeijen. Inloop vanaf 9.30 uur.**

- De kosten van **€ 40,00** voor donateurs, **€ 50,00** voor niet-donateurs, worden door mij gelijktijdig overgemaakt op IBAN rekeningnummer: NL 08 TRIO 0254 4199 33. ten name van
- **Stichting Innerlijk Besef te Oosterhesselen.**
- De kosten voor personen **tot 22 jaar** bedragen **€ 30,00** (geb. datum.....)
- Ik betaal voor.....persoon/personen

Handtekening .....

Dit formulier (of een kopie) ingevuld opsturen naar:

Nico Marinus, Beatrixlaan 73, 7861 AH Oosterhesselen. Telefoon: 0524-582721

**Attentie:** uw aanmelding en uw betaling moeten **uiterlijk 15 maart 2017** bij ons binnen zijn!

Uw betaling is tevens uw bevestiging.