



## Nieuwsbrief nr. 3, maart 2018

Lieve mensen,

*Als dat geen liefde is...*

Er was eens een boer die enkele jonge hondjes had die hij wilde verkopen. Hij schreef met krijt op een oud schoolbord '4 puppy's te koop' en zette dit aan het begin van zijn erf aan de kant van de weg. Net toen hij de laatste handeling had verricht, werd hij aan zijn overall getrokken. Hij keek naar beneden, in de ogen van een kleine jongen. "Meneer," zei de jongen, "Ik wil een van uw puppy's kopen." "Wel," zei de boer, terwijl hij met zijn hand achter in zijn nek wreef, "Die puppy's hebben hele goede ouders en kosten aardig wat geld." De jongen liet voor een moment zijn hoofd hangen. Toen reikte hij diep in zijn broekzak en haalde een handvol kleingeld voor de dag en liet het aan de boer zien. "Ik heb 39 cent. Is dat genoeg om te kijken?" "Zeker," zei de boer en hij floot een deuntje. "Dolly" riep hij. Uit het hondenhek en over het erf rende Dolly naar de boer toe, gevolgd door vier kleine bolletjes wol. De kleine jongen drukte zijn gezicht tegen het hek. Zijn ogen straalden van verrukking. Terwijl de honden naar het hek toe kwamen rennen, zag de jongen nog iets bewegen in het hondenhek. Langzaam verscheen er nog een bolletje wol, maar deze was zichtbaar kleiner dan de andere hondjes. Op zijn achterpootjes gleed het bolletje het hek uit en op een wat onhandige wijze begon het hondje vooruit naar het hek te hobbelen, terwijl het zijn best deed de andere hondjes bij te houden. "Ik wil die hebben," zei het kleine jongetje, terwijl hij naar het waggelende hondje wees. De boer knielde naast het jongetje neer en zei: "Zoon, je wilt dat hondje echt niet. Het is nooit in staat om te rennen of te spelen zoals de andere hondjes kunnen." Toen deed de jongen een stap naar achteren, reikte naar beneden en begon een broekspijp op te rollen. Terwijl hij dit deed werd een stalen beugel zichtbaar aan beide zijden van het beentje van de jongen die vastgemaakt zat aan zijn speciaal gemaakte schoentje. De boer aankijkend zei hij: "Weet u, meneer, ik kan zelf ook niet zo goed rennen en hij heeft iemand nodig die hem begrijpt." Met tranen in zijn ogen reikte de boer naar beneden en pakte de kleine puppy op. Hij hield het heel voorzichtig vast toen hij de puppy aan de jongen gaf. "Hoeveel kost het?" vroeg de kleine jongen. "Niets, het is gratis!" zei de boer. "Er is geen prijs voor liefde!"

*Maurits Prins*

## Opbrengst boekenmarkt

De boekenmarkt die we tijdens de lezing op 6 februari jl. hebben gehouden, heeft € 151,- opgebracht. De penningmeester heeft dit bedrag overgemaakt naar Stichting Lindenhof van Marcel en Marijke Mes-sing.

# Het sprookje van Vrouw Holle voor de mensen van NU

Lezing door *Annine van der Meer* op *dinsdag 6 maart 2018* om 19.30 uur bij *Hingstman te Zeijen*.

Innerlijk Besef heeft een primeur, want Dr. Annine Van der Meer zal daar de eerste lezing geven over een nieuw 21<sup>e</sup>-eeuws sprookje. Vrouw Holle herplaatst vrouwelijk leiderschap zowel in historisch als in spiritueel perspectief. En dat is nodig, nadat vele generaties in de Grimm-versie van het Holle-sprookje kennis maakten met een boze schoonmoeder, een slechte stiefzus en Holle als oude heks. De wijsheid van Vrouw Holle biedt echter een ander perspectief op de werkelijke positie en rol van vrouwen in eeuwenoude vertellingen. En dit is van essentieel belang om tot een nieuw inzicht over het leven en tot vertrouwen, verbinding en vrede te komen.

In dit nieuwe sprookjesboekje wordt het sprookje van Vrouw Holle teruggebracht tot de essentie van de Oude Wijsheid, vertaald naar de beleving van mensen van nu. Grootmoeder Holle legt haar kleindochter Helle uit, hoe van een loden hart een gouden hart te maken. In eenvoudige en poëtische taal geeft de wijze Vrouw Holle haar visie op de essentie van het leven, de dood en het leven na de dood. Helle brengt Holles levenslessen in de praktijk en wordt aan het eind van het boekje de nieuwe Holle die haar levenswijsheid aan komende generaties doorgeeft.

Na het uitkomen van haar boek *Vrouw Holle en de verborgen wijsheid in sprookjes* in maart 2017 gaf Annine door het hele land lezingen over haar boek. Dan trokken moeders haar na afloop aan de jas en vroegen met klem: "Wanneer schrijf je nu eens een sprookje dat ik aan mijn kind kan voorlezen?" Die vraag liet Annine niet los... En zo kwam het dat een sprookjesboekje voor volwassenen én kinderen in de zomer van 2017, in twee dagen geboren werd.

Wanneer de wereldberoemde gebroeders Grimm doelbewust verhaalelementen toevoegen aan sprookjes die vrouwen vele generaties lang in een negatief daglicht plaatsen, dan kunnen mensen van nu met behulp van het sprookjesboek van Annine van der Meer deze toegevoegde vernislagen eraf poetsen en de ware betekenis van sprookjes en hun essentie daaronder terugvinden.

*Dr. Annine van der Meer is historicus, theoloog en symbooldeskundige. Zij schreef een aantal gezaghebbende boeken over de verborgen geschiedenis van het vrouwelijke en de vrouwen én hun vergeten bijdrage aan evolutie en beschaving. Onder His-Story delft zij Her-Story op ten einde Our-Story te schrijven. Waar nodig, vult zij het gevestigde vrouw- en mensbeeld aan om gelijkwaardigheid, harmonie, balans en vrede voor*

*de wereld te bereiken. Al in 2008 richt zij de stichting PanSophia op als school van Wijsheid in de 21<sup>e</sup>-eeuw, een school die bewustwording, spiritualiteit en de kracht van vrouwen verbindt. Annine is zowel nationaal als internationaal een veelgevraagd spreker. Zij geeft wereldwijd lezingen die het gehele terrein van vrouwenstudies op een geïntegreerde en interdisciplinaire wijze omvatten. Meer informatie de auteur op [www.annine-pansophia.nl](http://www.annine-pansophia.nl).*



Annine schreef een aantal toonaangevende boeken over de verborgen geschiedenis van het vrouwelijke en de vrouwen. Na het basisboek *Van Venus tot Madonna* uit 2006 schreef Annine nog acht andere boeken:

- *Van Sophia tot Maria* (2008);
- *Venus is geen Vamp* (2009)
- *The Language of MA the primal mother, the evolution of the female image in 40,000 years of global Venus Art* (2013);
- *De Zwarte Madonna van Oer- tot Eindtijd, de Moeder van Donker en Licht en haar dochter Maria Magdalena* (2015);
- *Nieuw licht op Nehalennia, een Zeeuwse Moedergodin uit de vaderlandse geschiedenis* (2015)
- *De Drie Dames uit Duitsland, de Matronen en Nehalennia, Moedergodinnen uit de vaderlandse geschiedenis* (2015);
- *Vrouw Holle en de verborgen wijsheid in Sprookjes* (2017)
- *Het sprookje van Vrouw Holle voor Mensen van NU* (2018).

Diverse boeken zijn/worden in het Duits, Engels en Frans vertaald. Meer informatie over haar boeken op [www.pansophia-press.nl/](http://www.pansophia-press.nl/).

Annine is oprichtster en voorzitter van Stichting PanSophia, school van Wijsheid in de 21<sup>e</sup> eeuw. Wij organiseren deze lezing in samenwerking met Stichting PanSophia-Noord. PanSophia stelt zich onder andere ten doel de vrouwelijke kant van God, de vrouwelijke waarden en de bijdragen van vrouwen in oude en hedendaagse culturen te (her)ontdekken en uit te dragen; dit om bij te dragen aan het samengaan van vrouwelijke en mannelijke waarden in een nieuw en geïntegreerd mensbeeld. Binnen de stichting wordt, zonder winst oogmerk, onderzoek verricht, voorlichting gegeven en onderwijs verzorgd. Meer informatie op [www.pansophia.nl](http://www.pansophia.nl).

# De ontmoeting met je Ziel

Verslag van de lezing door **Boudewijn Blum** op **dinsdag 6 februari 2018**, in **Zalencentrum Hingstman te Zeijen**.

Boudewijn neemt ons vanavond mee in de zoektocht naar en de ontmoeting met de ziel. Hij vertelt over zijn ervaring dat de wereld steeds meer anders wordt naarmate hij zelf meer bewust wordt. Dit moment, deze lezing vanavond, is dan ook zijn waarheid op dit moment, waarbij hij opmerkt dat niet weten ware kennis is.

Boudewijn laat ons mooie teksten en gedichten horen, zoals van Lao Tse, adviseur van de keizer zo'n 3000 jaar geleden.

*Werken met wat niet is*

*"We verbinden spaken tot een wiel,*

*Maar het gat in het midden laat de wagen rijden!*

*We vormen van klei een pot,*

*Maar de leegte binnenin houdt alles vast wat wij willen.*

*We timmeren van hout een huis,*

*Maar de innerlijke ruimte maakt het leefbaar.*

*We werken met wat is, maar wat niet is, gebruiken wij".*

Niemand hoeft het verleden van zijn familie mee te nemen als je weet wat de oorzaak is van dwangmatig denken. Soms blijven we in ons denken zitten en worden we geblokkeerd.

Kun je in harmonie met jezelf komen, dan is als het ware de code van je karma gekraakt. Door de dualiteit kunnen we ons zelf ontdekken.

Je kunt lijden voor een ander, door bijvoorbeeld een onveilige jeugd. Je gaat zelf een veilige wereld scheppen om je heen. Ieder mens gaat een pad op basis van het Dharma dat je gekozen hebt. Je kunt uit het rad van Samsara stappen. Zo kun je ook van je voorouders stukken oude pijn, oplossen.

Elk wezen gaat van hoofd naar hart, keert terug naar de gemeenschappelijke Bron. Als je je niet meer bewust bent van de bron kun je in verwarring raken.

Op het moment dat we in de Tao (onze kracht) gaan staan, verbinden we ons met ons energetisch lichaam en gaan we stromen.

Rumi was een Soefi, hij leefde 800 jaar geleden en danste om zijn Hogere Zelf te bereiken. Rumi schreef vele gedichten over het levenspad, bijvoorbeeld: "*Er is maar één kaars nodig om jezelf in het licht te zetten*".

We vereenzelvigen ons vaak met ons lichaam. Je bent niet je Lichaam. Ook het denken is niet van jezelf. Je bent het bewustzijn zelf, puur bewustzijn. Onze Ziel is ons eeuwig durend bewustzijn. Alles in dit universum heeft een ziel. Alle leven is gevormd door een bepaalde orde, gebaseerd op licht en trilling, energie. De basis van alles is gelijk.

Volmaakte Liefde is een alchemistisch proces, het komt niet aangewaaid. Jung zegt hierover dat je het lot net zolang kunt ervaren totdat je ontdekt wat het je wil zeggen. Het zal steeds terugkomen.

Theije Twijnstra schrijft erover in "*Het geheim van het Goede*".

Wie ben ik? Wie zijn wij? Volgens Blavatsky is het onmogelijk om jezelf te beschrijven.

"Iedere Ziel gaat zijn eigen ontdekkingsreis, totdat hij ontdekt wie hij is", aldus Krishnamurti, "Want de beste leraar is hij, die zelf dat Zelf is geworden. Hij heeft ontdekt dat hij puur Bewustzijn is!"

Boudewijn ontdekte dat, zoals Osho beschreef, je eerst jouw lichaam moet leren kennen om je Ziel te kunnen ontmoeten. Dit is jouw lagere Zelf!

Wat is de zin van het leven? We zijn op zoek naar een bevestiging, synchroniciteit. Alles wat je krijgt is je gegeven om te ontdekken wie je bent.

Alles is een, alles is verbonden.

Ons lichaam is een prachtige jas die de zeven lagen van bewustzijn en haar energielagen omhult. Elke energielag is verbonden met een dimensie. Alle lagen zijn ook verbonden met elkaar.

Ons bewustzijn evolueert. We staan nu aan de hoogste top van het bewustzijn. We ontmoeten ons zelf. Mensen worden zich bewust van hun Goddelijke oorsprong. We hebben een collectieve opdracht. We komen uit onwetendheid. We moeten door de dualiteit heen om te ontdekken wie we zijn.

Zijn alle zielen met elkaar verbonden? Ja, ook de zielen die zijn overgegaan. Boudewijn praat met overleden zielen en brengt ze naar het Licht. Hij vertelt daarover.

De diepere reden voor angst is dat we niet weten wie we werkelijk zijn. De gedachten blokkeren en er kunnen klachten en zelfs ziektes ontstaan.

De oorzaak van angst kan ook bij een ander liggen. Zelfs van iemand uit een vorige generatie. De moed hebben om naar de angst toe te gaan, kan je helpen eruit te stappen.

Lynne McTaggart deed testen met zenden en ontvangen. Je kunt veel meer met de lagen van bewustzijn dan je denkt. Iedereen is zender en ontvanger. Het is belangrijk om goed te aarden en minder in je hoofd te zitten.

De mens is een ziel met een Dharma, het pad dat je gekozen hebt in deze reïncarnatie. Elk lichaam gaat biologisch haar eigen weg, zoals hartslag en darmfunctie, buiten ons denken om. Er is een relatie tussen ons fysieke lichaam en de ziel. Wanneer een gebeurtenis, bijvoorbeeld een conflict, onverwachts plaatsvindt en een grote impact op ons heeft en dat solitair wordt beleefd, kan dat ons ziek maken. Boudewijn geeft het voorbeeld van de ziekte en het overlijden van zijn vader dat hij niet kon verwerken. De

persoonlijkheid, de gedachte “Kanker is erfelijk” maakte dat het lichaam ziek werd. Hij kreeg een brok in zijn maag (het brokconflict), hij kon het niet verwerken. Volgens Boudewijn wordt ziekte veroorzaakt door een conflict, door angst. Sai Baba heeft ook geschreven over angst. Zowel angst, als het ontbreken van angst, is verbonden met het lichaam. Het lichaam kan anders gaan functioneren. Onbevreesdheid behoort tot de aard van de mens.

In de Veda's staat: “Dat wat je zoekt, dat ben je al.”. We zijn allen afkomstig van de Ene, de Bron, Hunab Ku, Tao, God. We ontvangen de informatie die we nodig hebben op onze eigen tijd. Precies op het goede moment. Wees daar heel rustig in. De vraag naar de diepe oorzaak van het bestaan is al zo oud als de mensheid. Het antwoord ligt besloten in de mens zelf, totdat de mens zichzelf herkent als God. De Upanishad (dit betekent: ‘Naast de meester’) geeft het verborgen geheim vrij aan de leerling, die zelf het antwoord heeft gevonden: het antwoord is geworden. Zo kun je uit het rad van Samsara stappen en hoef je niet opnieuw geboren te worden. Door te ontdekken waar je angst vandaan komt, ben je verlost van het gewicht. Als je de moed hebt om voorbij de grenzen van het ego te gaan, ontdek je wie je zelf bent.

Een kind heeft bewustzijn vanaf het moment van de eerste celdeling. Ook dieren en planten zijn beziel. Een dier heeft een veel hoger bewustzijn dan we weten. Problemen waar mensen mee worstelen, worden mentaal overgedragen naar hun dier. Het verschil tussen mens en dier is, dat mensen transformatie kunnen bewerkstelligen. De mens is in staat om de illusie te overwinnen. Uit een gedicht van Lao Tse over het Dharma van de ziel: “Als je weet dat alle dingen veranderen, dat is er niets wat je vast wilt houden. En als je niet bang bent om te sterven, is er niets wat je niet kunt bereiken. De toekomst willen beheersen, is als wedijveren met de timmerman: als je zijn gereedschap gebruikt, dan is de kans groot dat je je in je vingers snijdt”.

Waar is onze ziel? De ziel is niet in het universum. Het universum is in ons. Plato vertelt dat alles een illusie is. Het beeld van het vuur voor de grot. Je kijkt naar de schaduwen op de achterwand van de grot en denkt dat dit je werkelijkheid is. Het is slechts de schaduw. We zijn veel groter dan dat.

Wat is de ziel? Het eeuwigdurend bewustzijn, het Goddelijke Zelf. De verbinding met de Tao is de energie die 300 miljard zonnestelsels laat bewegen en 100 miljard universums. Daar zijn wij deelgenoot van. We zijn ons niet bewust van de kracht en de intensiteit.

Het universum met al die bewustzijnslagen zit in jou!  
Ieder mens gaat een pad en gaandeweg ontdekt hij zichzelf. We hebben elke dag wel een worsteling met onszelf: “Doe ik het goed?”, etc. Wat er ook gebeurt, we komen altijd bij de Ene uit. Dat is een hele geruststelling. Boudewijn vraagt zich af wie ons het bewustzijn heeft gebracht. Sitchin schrijft over de 12<sup>e</sup> planeet Nibiru die er aan komt. Misschien heeft dat er mee te maken.

Calleman heeft de doelgerichte evolutie van ons bewustzijn neergelegd op basis van de piramides van de Maya's. Hij heeft elk blok een naam gegeven. Ons bewustzijn is met factor 20 verhoogd in deze tijd. We zitten op dit moment in het hoogste blok en we ontdekken allemaal wie we zijn. Alle energie uit de kosmos wordt geprojecteerd op de aarde. Het is een hectische tijd maar we redden het!

Boudewijn eindigt met een gedicht van Theije Twijnstra:“

*Alle dagen staan als spiegels voor mijn innerlijk.  
Nu pas ben ik waar ik zijn moet, een zoekend mens die in al het goede het geheim ontmoet.  
Ik ben en wie ik ben is alles wat ik herken.  
Eindelijk ben ik klaar om het geheim te ontdekken.  
Nu weet ik pas dat ik niet werd miskend maar juist werd erkend”.*

Er kwamen vele namen voorbij vanavond zoals: Johnny Cash met zijn lied “Hurt”, Osho, de filosoof, Hermes Trismegistus, Lao Tse, Jung, Blavatsky, Alexander de Grote, Calleman, Theodor Fechner, Wim van Vledder met zijn boek “Mens, schakel tussen hemel en aarde”, Krishnamurti. Bijzondere mensen die zich verdiepten in de Ziel, de Bron, de Liefde. Het ging vanavond over de herontdekking van onze Ziel. Deels vanuit de Germaanse geneeskunst probeerde Boudewijn uit te leggen wat een Ziel is. De Ziel is deel van een drie-eenheid: Ziel, denken, lichaam. Als je de moed hebt om voorbij de grenzen van je ego te gaan, ontdek je wie je werkelijk bent: een prachtig zuiver mens, die elke tegenslag als lerend signaal omarmt en zijn authentieke krachten kent!

De Germaanse geneeskunde legt uit hoe het lichaam biologisch reageert op de conflicten, die de mens meemaakt in zijn dagelijks leven, gebaseerd op 5 biologische wetten. Sinds 5 jaar geeft Boudewijn les in deze heelkunde. Voor meer informatie kun je kijken op de website [www.flower-wood.nl](http://www.flower-wood.nl).

*Bertie*

# Parel

Een druppel liefde is meer waard  
dan een oceaan verstand.

*Blaise Pascal (1623-1662)*

## Programma's

### STICHTING INNERLIJK BESEF

Activiteiten in **Zalencentrum Hingstman**, Hoofdstraat 18, **Zeijen**. Aanvang: **19:30 uur**.

Datum	Spreker	Thema
6 maart	Annine van der Meer	Het sprookje van vrouw Holle voor mensen van NU.
3 april	Thea Terlouw en Coen Vermeeren	De Heelkamers.
1 mei	Peter Toonen	Van gesloten piramide naar open cirkel. 13.000 Jaar van manipulatie en hoe er aan te ontsnappen.
<b>Info:</b>	tel. 0592-656610	
<b>Website:</b>	<a href="http://www.innerlijk-besef.nl">www.innerlijk-besef.nl</a>	<b>E-mail:</b> Via het contactformulier op de website.

### STICHTING IN-ZICHT TE JOURE.

Activiteiten in **Party Zalencentrum 't Haske**, Vegelinsweg 20, **Joure**. Aanvang: 19:30 uur.

Datum	Spreker	Thema
6 maart 10.00-16.30	Martijn van Staveren	3-delige educatie: 'Bewustzijnsverruiming, geleid door inzicht, creatie en manifestatie' <i>Reserveren verplicht</i>
Za 10 maart 10.30-17.30	Saskia Bosman	Workshop (2): de pijnappelklier, jouw antenne voor binnen en buiten. <i>Reserveren verplicht</i>
14 maart	Claudia Jansen	De ware potentie van de mens
21 maart 10.00-16.30	Martijn van Staveren	3-delige educatie: 'Bewustzijnsverruiming, geleid door inzicht, creatie en manifestatie' <i>Reserveren verplicht</i>
4 april	Fred Teunissen	Hemel onder vuur – chemtrails als spirituele uitdaging
Za 14 april 10.00-17.00	Pieter Pieters en Boudewijn de Jong	Workshop 'In-zicht naar buiten in 2018'. <i>Reserveren verplicht.</i>
Za 21 april 12.30-17.00	Jan Pieter Schreur	Workshop: Wijsheid vanuit de Friese Oerstam (2) <i>Reserveren verplicht.</i>
<b>Info:</b>	Oene Hofman, tel. 0519-346491.	
<b>Website:</b>	<a href="http://www.in-zicht.nl">www.in-zicht.nl</a>	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:post@in-zicht.nl">post@in-zicht.nl</a>

### STICHTING DE GRAANCIRKEL TE STEENWIJK.

Lezingen in het **Rabothheater in Meenthe**, Stationsplein 1, **Steenwijk**. Aanvang 20:00 uur.

Datum	Spreker	Thema
20 maart	Henk Fransen	Zelfgenezing met behulp van je mind.
<b>Info:</b>	Tel: 06-20343018 of via het contactformulier op: <a href="http://www.stichtingdegraancirkel.nl">www.stichtingdegraancirkel.nl</a> .	
<b>Website:</b>	<a href="http://www.stichtingdegraancirkel.nl">www.stichtingdegraancirkel.nl</a>	<b>E-mail:</b> Via het contactformulier op de website