

# Programma 2020 voorjaar

*Voor bewustwording en bewust zijn*



**Dinsdag 7 januari: Michiel Koperdraat**

***De Vierde Weg en de mogelijke evolutie van de mens***

De Vierde Weg, de innerlijke ontwikkelingsmethode van Gurdjieff en Ouspensky, is die nog wel zinnig of van deze tijd? Zeker! Meer dan ooit, want de mens leeft vaak niet naar zijn essentie en identificeert zich als nooit tevoren met allerlei trends en overtuigingen. De mens lijkt niet echt wákkerder geworden sinds de tijd van Gurdjieff en Ouspensky. Werkelijk besef van een mogelijke innerlijke evolutie maakt dat onbewustheid van denken, voelen en handelen kan worden overstegen. Ook de Vedische filosofie geeft een helder beeld van hoe de mens zich innerlijk kan bevrijden en tot zelfrealisatie kan komen. Beide methoden sluiten naadloos op elkaar aan.



**Dinsdag 4 februari: Erica Rijnsburger**

***Bewustzijnsleer en het Super Ego***

Elk pad voor persoonlijke ontwikkeling leert ons als mens te dealen met twee thema's: hoe kan ik rusten in 'Zijn' en hoe ga ik om met de stemmen van het Super Ego die me bij dat 'Zijn' vandaan houden? Waar veel stromingen beginnen met 'sleutelen aan de persoonlijkheid', gaat het pad van de Bewustzijnsleer uit van het inzicht 'Je bent er al'. Het is een pad gestoeld op non-dualiteit, voortkomend uit de traditie van Advaita Vedanta en Dzochgen. Tijdens deze lezing zal Erica Rijnsburger ons meenemen in een aantal principes van deze ontwikkelingsweg en zal ze inzicht geven hoe ons Super Ego functioneert en hoe je uit de greep van het Super Ego kunt komen.



**Zondagmiddag 16 februari 14.00 uur: Bert Janssen**

***Het Ordenend Principe; Niets Gebeurt per Toeval***

Na een sabbatical is Bert Janssen terug! Hij komt vertellen over het 'Ordenend Principe' dat bepalend is voor alles wat met en om ons heen gebeurt. Niet beperkt door tijd en ruimte wordt het ervaren als curieuze toevalligheden, synchroniciteiten of pure wonderen. We kunnen dit principe voor ons laten werken. Tijd, ruimte en plaats zijn daarbij niet relevant. Een lezing over synchroniciteit en bijzondere ontmoetingen, over leylijnen en vormen in het landschap, over tijd, ruimte en a-causaliteit. Over Carl Gustav Jung, over geometrie en de menselijke geest, over subliminale boodschappen en onbewuste beslissingen. Een verhaal dat nog dagen, zo niet weken, zal nagalmen.



De lezingen vinden plaats in Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18 te Zeijen. Entree € 10,- en voor donateurs € 8,- (contant). Aanvang 19.30 uur, tenzij anders vermeld. Reserveren is niet noodzakelijk.

[www.innerlijk-besef.nl](http://www.innerlijk-besef.nl)

[info@innerlijk-besef.nl](mailto:info@innerlijk-besef.nl)

# Programma 2020 voorjaar

*Voor bewustwording en bewust zijn*



**Dinsdag 3 maart: Berend Warrink**

***Van de goden bevrijd***



Hoe kunnen we ontsnappen uit het web van leugens en bedrog dat de goden geschapen hebben om ons gevangen te houden? Aan de hand van het boek Openbaring laat Berend Warrink zien hoe archontische krachten lang geleden naar de Aarde kwamen om haar te koloniseren. Hoe zij via genetische manipulatie de mens hebben gecreëerd om hen als slaaf te dienen en als goden te aanbidden. Om de mens gevangen te houden, is een netwerk van leugens geschapen: de zeven zegels uit het boek Openbaring. Vanavond zal duidelijk worden hoe we ons daarvan kunnen bevrijden.

**Dinsdag 7 april: Avani van Leeuwe**

***Het Mystieke Hart***



Het mystieke hart is de plek waar de natuur, de kosmos en je dierbaren je aanraken. Het is de plaats waar je vervulling vindt en waar je je bestemming ervaart. Om een open, eerlijk, kwetsbaar en sterk hart te ontwikkelen, is het nodig om de krachten van evolutie vrij te zetten, te ontdekken wie je werkelijk bent en je leven in afstemming te brengen met deze diepste waarheid in jezelf. Deze lezing gaat over Liefde, niet als gevoel maar als kracht. Liefde is jouw ware aard. Door middel van verschillende oefeningen en meditaties leer je hoe je het mystieke hart in jezelf kunt openen en kunt ervaren. Wees welkom en treed binnen in de ruimte van het mystieke Hart.

**Dinsdag 12 mei: Hans Thijssen**

***Rayid Iris Interpretatie: Wat ogen vertellen over je ziel***



In de iris van de ogen zien we veel verschillende structuren. Dat is bij ieder mens anders en het weerspiegelt dat we unieke wezens zijn. Het onthult hoe we met mensen omgaan, wat onze talenten zijn, wat we moeilijk vinden en nog heel veel meer. Hans Thijssen legt uit hoe Rayid Irisinterpretatie kan helpen om inzicht te krijgen in je levensdoel en hoe jouw ziel zich het liefst tot expressie zou willen brengen. Benieuwd naar jouw specifieke kenmerken op je zielenpad? Maak kennis met de wondere wereld van het oog als spiegel van de ziel.

De lezingen vinden plaats in Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18 te Zeijen. Entree € 10,- en voor donateurs € 8,- (contant). Aanvang 19.30 uur, tenzij anders vermeld. Reserveren is niet noodzakelijk.

[www.innerlijk-besef.nl](http://www.innerlijk-besef.nl)

[info@innerlijk-besef.nl](mailto:info@innerlijk-besef.nl)