



STICHTING

INNERLIJK BESEF

VOOR UITBREIDING VAN BEWUSTZIJN

Secretariaat: Kastanje 1, 9351 XT Leek, tel. 0594-516740

Internet: www.innerlijk-besef.nl

E-mail: info@innerlijk-besef.nl

Nieuwsbrief nr. 7, oktober 2012

Lieve mensen,

Het is al weer een aantal jaren geleden dat ik dat licht zag... Zo helder, helderder dan het zonlicht. Dat moment bracht mij terug bij een stukje van mezelf, dat gedurende lange tijd uit mijn bewustzijn was verdwenen: het voelde warm, veilig, krachtig en vertrouwd, en als de meest liefdevolle omarming die ik tot dan toe ooit had ervaren. Dat licht werd een houvast, een anker. Vanaf dat moment had ik een diep vertrouwen in het leven.

Het werd een ontdekken van mijn ware spiritualiteit. Die energie bracht wonderen op mijn pad, situaties waarin ik veel over mezelf leerde, situaties waarin ik in contact met anderen mocht ervaren wat onze essentie is.

Natuurlijk was ik niet voortdurend in een staat van liefde en vertrouwen. Het leven lijkt soms wel een hindernisbaan. De moeilijkste hindernissen waren wel die situaties, waarin een beroep gedaan werd op het kunnen ervaren van liefde voor mezelf. Want wat is dat nou eigenlijk: liefde voor jezelf? Dat te ontdekken is al een avontuur op zich. Als ik maar genoeg mediteerde en affineerde zou mijn lichaam wel gaan reageren, dacht ik. Als ik maar hard genoeg mijn best deed... Maar ik kon mediteren tot ik een ons woog (bijna letterlijk, want ik was ziek en viel per dag af). En zo kwam ik na de 'nodige' pijn tot het besef dat liefde geen vorm heeft, dat de energie tot onze beschikking staat, dat we liefde zijn en er niets voor hoeven te doen. Alleen maar overgave, zonder oordelen, aan dat wat is. (Het wonderlijke was dat vanaf dat moment mijn weegschaal liet zien dat ik weer in gewicht toenam.)

Lange tijd had ik een heimweegevoel, waar ik me af en toe pijnlijk bewust van werd. Het had te maken met de oorsprong van dat licht en de liefde, een plek die ik kende als licht en zuiver, zo anders dan hier op aarde.

Heimwee...

En ik ontmoette mensen met diezelfde pijn. Wij voelden ons soms zo anders, zo zwaar en eenzaam.

Langzamerhand kwam het besef dat dat licht een deel van mij zelf is.

Maar *weten* dat je licht bent, wil nog niet zeggen dat je je ook als zodanig kunt *voelen* en *ervaren*. Dat voelen kwam pas nadat ik me voor het eerst echt met de aarde verbond. Want het licht was ook hier, in en op de aarde. Dat was een ware openbaring! Als het leven zwaar aanvoelt is het heel verleidelijk om onze emoties te ontstijgen door ons terug te trekken in een innerlijke staat en door naar het hogere te reiken. Meer en meer kwam het besef dat ik het niet van buitenaf hoeft te halen, maar dat ik me alleen maar naar binnen hoefde te richten. Ik hoef er helemaal geen heimwee naar te hebben. Want het is om me heen en in mijn lichaam, sterker nog: ik ben het! Ik was in de eerste helft van mijn leven gewoon even vergeten dat 'ik BEN'.

Onze cellen bestaan uit licht. Ooit is het bewustzijn hiervan uit onze cellen gewist. Nu is de tijd daar om ons hiervan weer bewust te worden. Wij zijn vonken van dat hogere Licht, de Albron, goddelijk bewustzijn, of welke naam je er ook aan wilt geven.

Wij hoeven geen heimwee te hebben, want we zijn precies op de juiste plek waar we moeten zijn. Thuis is hier, in ons en op de plek waar wij ons bevinden. En datgene waar we altijd zo naar verlangd hebben staat *hier* tot onze beschikking. *Nu*, in dit aardse lichaam.

Dit zou wel eens de bedoeling kunnen zijn van onze incarnatie: het licht op aarde brengen. Onze eigen scheppingskracht herinneren en gebruiken. Uit de kosmische- en geestelijke wereld worden wij ondersteund en geholpen, maar *wij* kunnen het hier op aarde realiseren door volledig mens te zijn.

En weet je wat zo fijn is? Het is nu voldoende om in je eigen energieveld te blijven van licht en liefde en het licht in de ander te zien. De ander krijgt weer contact met een vergeten deel in hem/haar. Daar zijn geen woorden voor nodig.

Wij zijn één, allen van hetzelfde licht... En zo helpen wij elkaar te herinneren wie wij werkelijk zijn, zodat wij dit licht nu eindelijk op aarde mogen brengen...

We waren het alleen even vergeten...

Tineke Kleine Deters

In memoriam Thea van Leent



Wij ontvingen een afscheidsbrief van Thea van Leent, gedateerd juni 2012. Helaas hebben wij die brief pas op 21 september jl. ontvangen. In die brief deelt Thea mee, dat zij ten gevolge van een ongeneeslijke ziekte nog maar enkele maanden te leven heeft. Thea neemt in haar brief afscheid van allen met wie zij hartelijke, warme contacten heeft mogen ervaren. De lezingen die zij heeft mogen geven en de bijzondere gesprekken die zij met velen heeft mogen voeren, betitelt zij als een dierbare verrijking van haar leven.

Zij schrijft ook dat zij vol vertrouwen en innerlijke rust terugkeert naar haar oorsprong, haar thuishaven in de Geest van God. In haar hart neemt zij ons allen met haar mee.

Op haar website hebben wij gelezen dat Thea op 18 juli 2012 is overgegaan. Ons medeleven gaat uit naar haar familie en vrienden.

Thea heeft op 6 mei 2003 voor onze Stichting gesproken over “*De aarde is ‘slechts’ een leerschool.*” Dat is ook de titel van haar eerste boek. Haar tweede boek met de titel “*Achter de sluiers van ons bestaan*” kan gratis worden gedownload van haar website: www.theavanleent.eu, die 10 jaar online zal blijven.

Donaties

Bij onze vorige Nieuwsbrief hebben donateurs en abonnees een brief ontvangen met het verzoek hun jaarlijkse bijdrage aan ons over te maken. Onze penningmeester heeft al een aantal betalingen ontvangen, maar nog lang niet alle. Daarom verzoeken wij u, om na te gaan of u uw donatie of abonnementsgeld al heeft overgemaakt en indien niet, dat alsnog even te doen.

Wij ontvangen uw betaling graag vóór 20 oktober a.s.

2012: Nieuwe ronden, nieuwe kansen.

Lezing door Peter Toonen op dinsdag 2 oktober 2012 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.

Aanvang: 19.30 uur.

Onze tijd van steeds snellere veranderingen blijkt een natuurlijk proces te zijn in de ontwikkeling van onze planeet en ons gehele zonnestelsel; een proces dat zich nu in een kritieke fase bevindt en waarin ieder mens een belangrijke

rol speelt. Wat zou jouw rol dan kunnen zijn?



De oude Maya's hadden maar liefst zeventien kalenders, waarvan sommige tot miljarden jaren terug gaan. Eén van

hun kalenders is de 'lange telling' en deze eindigt op 21 december 2012.

Volgens deze kalender zouden we tegen het einde daarvan zó materialistisch worden, dat alles zou instorten en transformeren naar een geheel nieuw bewustzijn.

Moeten we daarom bang zijn voor een Apocalyps? Gelukkig niet. Apocalyps betekent letterlijk 'openbaring' of 'onthulling'. Volgens Peter Toonen laten de Maya's ons zien, dat achter de huidige geld-, energie- en milieu-crisis zich juist nieuwe kansen kunnen openbaren.

Een unieke, uitdagende en tegelijk troostende lezing over leven en dood. En over de synchronisatie van grote en kleine tijdcycli op aarde en in de kosmos tot in je persoonlijke leven.

Sleutelwoorden: tijd/ruimte; Mayakalenders en hoe ze werken; DNA; multi-dimensionale werkelijkheid; Apocalyps; tijd en polariteit in relatie tot de groei van bewustzijn; het uur en de trilling van de waarheid.

Grote en serieuze onderwerpen, die Peter op praktische wijze zal behandelen en met een glimlach.

Een *update* over hoe je kunt omgaan met de steeds snellere veranderingen in je leven, met een blik naar de wereld in 2013.

Peter Toonen is coach, inspirator, verteller en schrijver van negen boeken en vele artikelen vooral over de Mayakalenders, wil het onzichtbare zichtbaar maken in en om ons heen.

Al meer dan twintig jaar verschijnen van hem regelmatig publicaties, interviews en columns in diverse tijdschriften (zoals Onkruid, ParaVisie, Spiegel-

beeld, Libelle, Elegance, de Telegraaf en de Volkskrant) over deze en andere onderwerpen. Vanaf 2005 gaf hij aan de Andromeda Academy les en leiding aan de opleiding Energetisch Coach die sinds 2012 is ondergebracht bij Niburu te Soest.

In 2003 won hij de Frontier Award voor zijn grensverleggende werk op het gebied van wetenschap en spiritualiteit. Via landelijke radio en tv werd hij bekend als '2012 deskundige'. Zijn motto: 'Hou het simpel'. Maar ook: 'De enige werkelijke groei is die van bewustzijn.'



Peter's websites: www.natuurlijketijd.nl en www.mayatijd.nl.

Zie ook: www.2012inspiratiespel.nl of zijn blogsite: www.inspiratie2012.nl

Themadag met Marcel Messing

Datum: Zaterdag 24 november 2012.

Plaats: Zalencentrum Hingstman te Zeijen.

Tijd: 10.00 - 17.30 uur. (ontvangst vanaf 9.30 uur).

Kosten: € 40,- voor donateurs; € 50,- voor niet-donateurs; € 25,- voor jongeren tot 22 jaar
Prijzen incl. koffie, thee en een vegetarische lunch.

Er is plaats voor maximaal 150 personen. Schriftelijk reserveren is daarom noodzakelijk!

Dat kan met het aanmeldingsformulier dat u achter in deze Nieuwsbrief kunt vinden. Het verschuldigde bedrag dient u zelf over te maken op Triodos Bank nr. 25.44.19.933 ten name van **Stichting Innerlijk Besef te Oosterhesselen**. Schrijft u er even de namen bij van de deelnemers voor wie u betaalt.

Uiterlijk 17 november 2012 moet uw betaling zijn bijgeschreven op onze bankrekening; uw betaling is tevens bevestiging van deelname, daarover krijgt u dus geen verder bericht!

Het thema van deze dag is:

TUSSEN HOOP EN VERWACHTING

*En Hij die op de troon zetelde zei: "Zie, Ik maak alles nieuw."
En Hij zei: "Schrijf deze woorden op, want ze zijn betrouwbaar en waar."
Toen zei Hij tegen mij: "Ze zijn in vervulling gegaan."
Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde..."*

Apocalyps 21:5-6

Terwijl de krachten achter het wereldtoneel alles op alles zetten om op korte termijn door middel van geweld en chaos de *nieuwe* wereldorde te creëren, die in feite de voortzetting van de *oude* wereldorde is, klinken de woorden uit

Boek *Apocalyps*, het Boek der Ontsluiering "Zie, Ik maak alles nieuw," geheel anders.

De wereld balanceert momenteel op de rand van de afgrond en tallozen lijken overgeleverd aan hopeloosheid en gebrek aan vertrouwen op

een andere toekomst. Overal horen we over oorlogen, diepgaand lijden en grote transformaties op de aarde. De machten der duisternis manipuleren op velerlei wijzen het leven op onze planeet en schenden dagelijks de sacraliteit ervan. De leugen lijkt stevig te zetelen op de troon der onwaarachtigheid.

Hoe staat de wereld ervoor na alle ingrijpende gebeurtenissen van de afgelopen maanden? Wat staat ons nog eventueel te wachten?

Wat dienen we te weten, waar zelden of nooit over gesproken wordt?

Hoe kunnen we ons voorbereiden op de *innerlijke* wederkomst van de Christus, de terugkeer van licht en liefde in de harten der mensen?

Zie, Ik maak alles nieuw.” Wat betekenen deze woorden in onze tijd?

Tijdens deze speciale themadag zal Marcel

Messing informatie aanreiken die van belang is voor de komende tijden.

Drs. Marcel Messing studeerde antropologie, filosofie en vergelijkende godsdienstwetenschap. Hij is auteur van vele boeken, gedichtenbundels, talloze artikelen. Diverse boeken van zijn hand verschenen in vertaling. Regelmatig is hij te gast bij de radio, is een



veel gevraagd spreker in diverse landen en staat bekend om zijn synthese tussen oosterse en westerse wijsheid.

Er is een boekentafel met boeken van de auteur aanwezig.

De ziel en kinesilogie.

Verslag van de lezing door Henk Visser op dinsdag 4 september 2012 in Zalenentrum Hingstman te Zeijen.

We beginnen de avond met een ontspanningsoefening. Een geleide meditatie waarbij we beseffen dat we meer zijn dan ons lichaam, onze gedachten, onze gevoelens en onze emoties.

Henk vertelt dat hij 25 jaar werkt met kinesilogie, een spiertest methode, ook wel bekend geworden als Touch for Health. Het is een methode waarbij je klachten en oorzaken opspoor, wegneemt en de innerlijke energiebalans herstelt m.b.v. drukpuntcorrecties. Herstel betekent niet altijd persé genezing. Je stelt geen lichamelijke diagnose.

Specialiteit van Henk is de psychisch-emotionele achtergrond van klachten.

Een behandeling wordt door de meeste ziektekostenverzekeraars, met een aanvullende verzekering, geheel of gedeeltelijk vergoed. Klachten zijn signalen die altijd iets te zeggen hebben. M.b.v. spiertesten en de correcties die daarop volgen, kunnen we de boodschap begrijpen en de emotionele lading wegnemen. Bewustwording is het resultaat en de energie kan daarna gebruikt worden voor herstel.

Henk laat met demonstraties zien hoe de spiertesten werken. Met de methode kun je gerichte vragen stellen en spierreacties krijgen: Sterk betekent dan een *ja*, zwak betekent een *nee*. Zo kun je communiceren met *iets* wat kennelijk weet wat er aan de hand is. Alle informatie die nodig is voor herstel is al bij de ander (onbewust) aanwezig.

Een belangrijke rol speelt de verbeeldingskracht. Onze verbeelding is primair bij alle creatieve pro-

cessen en heeft consequenties voor elke verandering en behandeling. Binnen de kinesilogie worden de aspecten: energie, zelfhelend vermogen en verbeeldingskracht samen tot een zeer effectieve behandelvorm gesmeed.

Henk vraagt: “Wie van de aanwezigen denkt een ziel te hebben?”

De meeste mensen steken hun hand op. Een ziel is dus heel gewoon. Niemand weet echter antwoord op de volgende vraag, namelijk: “Wie weet wat die ziel is?” Dat maakt die ziel heel gewoon en tegelijk heel bijzonder. Aristoteles sprak al voor onze jaartelling over de ziel en in de bijbel wordt het woord ziel heel vaak genoemd.

Henk kwam een paar jaar geleden tot het inzicht dat het ‘*iets* wat de informatie doorgeeft’ bij het testen overzicht heeft en inzicht, het weet van je potentiële mogelijkheden. Het zou *je ziel* kunnen zijn. Gaandeweg wende hij aan het idee om met de ziel te werken. Nu is het zijn voornaamste doel om, in samenwerking met de cliënt, zich tijdens de behandelingen ten dienste te stellen aan de ziel om zo de verbinding van de cliënt met zijn ziel te verbeteren. De verbinding met de ziel kan door omstandigheden, zoals traumatische gebeurtenissen, verstoord raken.

Het woord ziel kun je ook vervangen door wezenlijke kern, goddelijke vonk, essentie. Je kunt een fenomeen als de ziel niet meten of vangen in woorden.

De werkhypothese van Henk: een van oorsprong onpersoonlijk fenomeen dat zich tijdens ons leven van buiten de tijd met ons als individu verbindt en het tijdloze in ons vertegenwoordigt en ons verlaat bij onze dood.

Onze ziel heeft altijd het beste met ons voor. Het ondersteunt ons in ons streven naar meer orde en bewustwording en bij het verwezenlijken van het doel van ons bestaan en geeft zo zin aan ons leven. De ziel bezielt ons lichaam, onze geest en onze verbeelding. De ziel geeft, als hij daartoe wordt uitgenodigd, specifieke informatie over oplossingen voor problemen of klachten.

Met de spiertesten kan Henk vaststellen of er ergens emotionele lading op zit, bijvoorbeeld van een ingrijpende gebeurtenis in de jeugd. Deze lading kan met behulp van drukpunten worden weggenomen.

Op jonge leeftijd maken we dingen mee, waar we niet mee om kunnen gaan, die impact op ons hebben. Hoe langer geleden, hoe groter de impact. Vervolgens kan de verbeeldingskracht van de cliënt worden ingezet om een gewenste situatie te creëren, zodat de innerlijke orde van binnenuit hersteld kan worden. Door energiecorrecties kan de lading weg genomen worden. Lichter worden: minder zwaar en meer licht.

Op de vraag "Wat had je nodig in die situatie?" kwamen de cliënten: steeds met dezelfde soort antwoorden. Men zei: "Ik weet niet waar het vandaan komt, maar dit woord komt er bij me op." Ik ben dat zielskwaliteiten gaan noemen en er vervolgens gericht naar gaan vragen tijdens behandelingen.

Deze zgn. *zielskwaliteiten*, die je kunt ervaren en die we verloren kunnen hebben door bijvoorbeeld opvoeding en religie, kun je ook aanvaarden en beschouwen als je geboorterecht.

De 12 zielskwaliteiten:

Zelfvertrouwen; Liefde; Kracht/energie; Stilte
Levensvreugde; Rust/vrede; Licht; Wijsheid;
Ruimte/lucht; Duidelijkheid; Vrijheid; Warmte.

De zielskwaliteiten kan men uitnodigen om zich te tonen. Als het bestaansrecht van een zielskwaliteit ontkend wordt, kan Henk tijdens een behandeling stap voor stap, door correcties toe te passen, de balans herstellen. Ik ga samen met de cliënt op zoek naar wat er op energieniveau aan de hand is en wat we daaraan kunnen doen.

Bij een behandeling begint Henk met het creëren van een basisbalans, d.m.v. een 30 tal testen. Dat is nodig om er zeker van te zijn dat de juiste antwoorden komen op de vragen wat er op energieniveau aan de hand is en wat we daar aan kunnen doen.

Henk vraagt iemand naar voren te komen om een paar eenvoudige voortesten te laten zien. Hij doet energiecorrecties met behulp van drukpunten en controleert met de spiertest. Hij gaat net zolang door tot de juiste correctie is gedaan en de spiertest sterk is geworden. Hij gaat pas verder met de volgende stap in het proces als de energiebalans is hersteld.

Het is belangrijk dat je sterk test op je eigen lichaam. Als je bang bent voor je lichaam of daar stress van ondervindt, heeft dat een negatief effect op je welbevinden.

Bij het werken met innerlijke beelden gaan die beelden als vanzelf veranderen.

Antidepressiva en de ziel.

Meer dan 700.000 mensen in ons land gebruiken antidepressiva. Antidepressiva doen, naast het verlichten van de symptomen, ook iets met het bewustzijn. Het gebruik maakt het contact met je ziel moeilijker of soms zelfs onmogelijk. Mensen raken van zichzelf vervreemd. Ze kunnen verslaafd raken aan deze middelen en ernstige afbouwverschijnselen krijgen als ze willen stoppen. Het zijn geen *geneesmiddelen*, omdat de problematiek aanwezig blijft.

Henk is 4 jaar geleden het Phoenixproject gestart, om mensen met een depressie te helpen. Eerst helpen de oorzaken te verwerken en daarna heel langzaam de medicatie af te bouwen. De bewustwording is heel belangrijk: wat heeft de depressie jou te zeggen. Het verwerken van de oorzaken en ondersteuning met voedings-supplementen helpen dan om daar achter te komen.

Een bedrijf heeft ook een ziel.

Er zijn grote overeenkomsten tussen een mens als organisme en een bedrijf als organisme.

De kinesiologicalische benadering kun je ook inzetten voor een project, een bedrijf, een vereniging.

Een bedrijf heeft een doel van bestaan, mede vormgegeven door de mensen die er werken. Een bedrijf is meer dan geld verdienen alleen. Bij bedrijven kun je ook op zoek gaan naar belemmeringen, trauma's, in heden of verleden. Met een representant die een verbinding heeft met het bedrijf kun je op zoek gaan naar de creatieve verbeelding en deze inzetten om zicht te krijgen op oorzaken en oplossingen.

Stressfactoren, zoals massaontslag, kunnen zo gecorrigeerd worden. Ook bij een koerswijziging, een herformulering van een doel, kan kinesiologie behulpzaam zijn.

Bij een bedrijf kan het wel een maand of 6 uren voor er resultaten zichtbaar zijn.

VRAGEN:

Kunnen we deze methode ook inzetten om de financiële crisis op te lossen?

Henk zegt, dat dit in principe mogelijk is. Een land, zelfs een werelddeel heeft ook een ziel.

Daar spelen veel dingen, zoals de mens met zijn vrije wil. Een invloedrijk persoon zou toestemming moeten krijgen om met deze methode te werken. Op eigen houtje is het niet mogelijk om de samenleving te corrigeren. Het zal heel veel tijd kosten.

Wat is de manier om vertrouwen in deze testen te ontwikkelen?

Dat is door het te doen. Iedereen kan het leren in een dag en dan moet je het blijven oefenen.

Kun je deze test ook met kleine kinderen doen?

Henk geeft meteen een demonstratie met twee volwassen personen, in de rol van moeder en kind, om te laten zien hoe dat kan. Hij doet een zgn. schaduwtest. Moeder en kind houden elkaar vast. Het kind heeft een probleem en is uit balans. Henk test de moeder. Het kind draagt de onbalans over aan de moeder. Hij kan dat met de spiertest voelen. Hij kan vervolgens bij de moeder de correcties doen totdat de test 'sterk' is.

Dieren kunnen ook op deze manier getest worden.

Kun je de test met geestkracht beïnvloeden?

Henk stelt zich neutraal op tijdens het testen, hij wil niet manipuleren.

Kun je jezelf testen?

Liever niet, omdat je kans hebt dat je uit balans bent. Je hebt de ander nodig omdat deze door zijn neutraliteit op een andere manier naar de situatie kan kijken.

Er is een methode (EFT) waarbij je alle drukpunten langs kunt lopen en zo jezelf in een betere balans brengt. Het is echter ook belangrijk dat je erachter komt waaróm je een bepaalde klacht hebt. En wat je daaraan zou kunnen doen.

Kunt u ook hulp bieden aan kinderen met een geboortetrauma, die daardoor later met gedragsproblemen kampen?

Aan beschadigingen in het hoofd kan ik niets doen. Wat je wel kunt doen, is de energie balans herstellen, waardoor de kinderen rustiger worden. Er zijn ook andere benaderingen, waarbij je kunt kijken wat er aan de hand is op allerlei niveaus.

Het zelfhelend vermogen van kinderen is vele malen groter dan bij volwassenen. Het is dan ook gemakkelijker om bij kinderen veranderingen tot stand te brengen.

Kinesiologen hebben hun eigen specialiteit.

Wat kunnen kinesiologen betekenen voor de psychiatrie?

Henk heeft jaren als microbiologisch analist gewerkt. Hij heeft vele jaren geprobeerd om binnen de reguliere zorg een ingang te vinden voor complementaire geneeskunde. De samenwerking blijft heel moeizaam.

Hij is blij dat hij gastcolleges kan geven aan studenten HBO-verpleegkunde om ze kennis te laten maken met een andere manier van genezen.

Henk besluit met de woorden: *Een zaadje planten en hopen dat het opkomt.*

De website van Henk Visser is:
www.de-verbeelding.org

Bertie

Parel

Liefde is als een ster...
Zo ver... en toch zo dichtbij
Diep in jou en diep in mij
Straalt en flonkert zij
En is een baken in duisternis
Liefde kent geen grenzen
Kent geen dood
Zij transformeert slechts naar een
Andere vorm van leven
Van waaruit ik mijn liefde naar
Julie toe zal blijven stralen.
In Liefde Eén

Thea van Leent (06-06-2012)

Programma's

STICHTING INNERLIJK BESEF.

Lezingen in **Zalencentrum Hingstman**, Hoofdstraat 18, **Zeijen**. Aanvang: **19.30 uur**.

Datum	Spreker	Thema
2 okt.	Peter Toonen	2012: nieuwe ronden, nieuwe kansen.
6 nov.	Jaas van der Meer	Het eenheidsbesef van onze werkelijkheid. en de manipulatie van bewustzijn.
Za 24 nov.	Marcel Messing	Tussen hoop en verwachting. <i>Themadag, schriftelijk aanmelden vereist.</i>
11 dec.	Janet Ossebaard	Graancirkels - 2012.

Info: Henk Koops, tel. 0592-656610 (reserveren voor een lezing is niet nodig.)

Website:	www.innerlijk-besef.nl	E-mail:	Via het contactformulier op de website.
-----------------	--	----------------	---

STICHTING IN-ZICHT TE JOURE.

Lezingen in **Party Zalencentrum 't Haske Joure**, Vegelinsweg 20, **Joure**. Aanvang: **19.30 uur**

Datum	Spreker	Thema
17 okt.	Gerwine Wuring	De aarde roept!
21 nov.	Christine Pannebakker	Vrouwenpower.
19 dec.	Oene Hofman	Onderweg naar Eenheid; een speciale 2012 Kerstlezing.

Info: Oene Hofman, tel. 0519 - 34 64 91.

Website:	www.in-zicht.nl	E-mail:	post@in-zicht.nl
-----------------	--	----------------	--

STICHTING WIJZER TE DOKKUM.

Lezingen in de **Nije Warf**, Voorweg 31 a, **Wouterswoude**. Aanvang: **19.30 uur**.

Datum	Spreker	Thema
26 sept.	Ron van Dijen	Sungazing. Zonnestaren voor gezondheid en geluk.
31 okt.	Barbara Driessen	De smaak van herinnering.
28 nov.	José de Graaf	2012 Brug tussen de oude en de nieuwe wereld.

Info: Froukje van der Zwaag, tel. 0519-297641.

Website:	www.stichting-wijzer.nl	E-mail:	stwijzer@stichting-wijzer.nl
-----------------	--	----------------	--

STICHTING DE GRAANCIRKEL TE STEENWIJK.

Lezing in de **Vermaning**, Onnastraat 10, **Steenwijk**. Aanvang: **20.00 uur**.

Datum	Spreker	Thema
10 okt.	Eric Karsemeijer	Klankschalenconcert. <i>Aanmelden vereist!</i>
Lezingen in De Meenthe , Stationsplein 1, Steenwijk . Aanvang: 20.00 uur .		
7 nov.	Sander Videler	Het leven is een grote symboliek.
12 dec.	Bert Janssen	Graancirkels.
Info: tel. 06-20343018 of via het contactformulier op: www.stichtingdegraancirkel.nl .		
Website:	www.stichtingdegraancirkel.nl .	E-mail: Via het contactformulier op de website.

**Aanmelding voor de Themadag met Marcel Messing
op zaterdag 24 november 2012 vanaf 9.30 uur**

Dhr./mevr wel/niet^{*)} donateur

Dhr./mevr wel/niet^{*)} donateur

Adres Tel

Postcode Plaats

- Meldt(en) zich aan voor de Themadag met Marcel Messing op zaterdag 24 november 2012 in **Zalencentrum Hingstman in Zeijen**.
- De kosten van **€ 40,-** voor donateurs, **€ 50,-** voor niet-donateurs, worden door mij gelijktijdig overgemaakt op Triodos Bank nr. 25.44.19.933 ten name van **Stichting Innerlijk Besef te Oosterhesselen**.
- De kosten voor personen **tot 22 jaar** bedragen **€ 25,-** (geb. datum.....)
- Ik betaal voor.....persoon/personen

Handtekening.....

Dit formulier (of een kopie) ingevuld opsturen naar:

Nico Marinus, Beatrixlaan 73, 7861 AH Oosterhesselen

Attentie: uw aanmelding en uw betaling moeten **uiterlijk 17 november 2012** bij ons binnen zijn!

Uw betaling is tevens uw bevestiging.