



Nieuwsbrief nr. 8, november 2017

Mooie Nieuwe Jij,

Hoe gelukkig ben je, dat je je als mens zo één kunt voelen met die energie van Leven, die in alles om je heen jouw stroom van goddelijk bewustzijn lijkt te reflecteren. Besepte je ooit zo bewust dat je de belichaming bent van Liefde, als op dit kostbare moment?

Je krijgt meer inzicht in wat je werkelijk gelukkig maakt en waar je blij van wordt. Dat het 'doen' van het verleden steeds meer plaats maakt voor 'zijn', elk moment nieuwe ruimte scheppend.

Het is je innerlijke afstemming die nu beetje voor beetje je dagelijkse ritme en bezigheden beïnvloedt. Je wilt niets liever en voelt je als een vis in het water in deze nieuwe energie en bent blij verwonderd als gebeurtenissen of mensen je pad kruisen waarin je jezelf herkent.

Een energie van verbondenheid en creatie krijgt meer en meer de ruimte naarmate je het ongeduld van je oude reflexen tot rust weet te brengen. Niets lijkt je nu nog in de weg te staan om te realiseren wat je al zolang heel stil voor je zelf hebt gehouden. Diep van binnen weet je dat het nu jouw tijd is om dit kostbare zelfdeel aards leven in te blazen. Het valt niet onder de noemer 'groot' of 'volle zalen' in de wereld van uiterlijkheden. Het is jouw zielsverlangen dat niet alleen gehoord, maar vooral gerealiseerd wil worden nu, wát het dan ook maar is.

Maar... Dan lijkt het alsof er geen ruimte genoeg is om dat nieuwe van binnenuit te laten groeien. "Wat houdt mij tegen" vraag je jezelf. "Wat is dat toch, dat onbenoembare en onverklaarbare gevoel dat aan me lijkt te trekken en me vasthoudt? Wat belemmert mij?"

Ook deze gemoedstoestand heeft je liefdevolle acceptatie en erkenning nodig. Wees niet ongeduldig, elk moment waar je bent is zó perfect, geef het de tijd en ruimte om je te doen beseffen wat er aan je trekt. Diep ingesleten overtuigingen over jezelf van je menselijke (on)bewustzijn uit een tijdperk dat achter je ligt, houden je op je plaats. Angst, twijfel, niet waardig voelen... Op het moment dat je begrijpt dat ze zijn ontstaan vanuit een 'niet-beter-weten' en onbewust zijn, voel je zachtheid en ontspanning in je lichaam komen. Omarm jezelf en je oude overtuigingen met jouw bewustzijn van nu en voel liefde voor deze onbewuste zelfdelen. Adem compassie je lichaam in met elke ademteug en stel je voor dat het met elke uitademing haar weg vindt naar al die plekjes waar je bewustzijn niet bij kan.

Kostbare missie

Werkelijk, het droomdeel van jezelf kan als een kwetsbaar kleinood voelen. Omdat je je hiermee met hart en ziel verbonden voelt, heeft het een ongekeerde kracht in zich. Geef je hogere Zelf in het hier en nu op jouw unieke wijze handen en voeten. Zoek niet naar voorbeelden of bevestiging als houvast in je buitenwereld, die zul je niet vinden. Je hart is nu je richtingbepaler en vormgever. Je ziel is op een missie van verbondenheid en liefde, veel meer dan jouw persoonlijke 'ik' op dit moment kan beseffen.

Creëren vanuit je hart brengt heling en steeds meer werkelijke zijnsruimte. In de eerste plaats aan wie je bent in het hier en nu, en gelijktijdig voor die andere delen van je ziel, al jouw 'andere zelden'. Jouw Hogere zielenlicht veranker je in dit fysieke bewustzijn als je gehoor geeft aan die roep om er nu volledig voor te gaan. Vrij, onbeperkt en onbelemmerd. Neem het maar serieus, neem je zelf nu maar eens serieus!

Het is veilig, jij bent veilig om je Hogere Zelf als mens te belichamen...

Jij bent mijn spiegel, ik ben de jouwe...

Parel

Zomerstorm

Hoe intens beleef ik dit...
Warme luchtstromen, mij wervelend beroerend
een draaikolk van schone bezems
De wind neemt mee
Die hoge drempel
uit onbewustzijn ontstaan
Mijn hart spoelt schoon
ik geef me over aan zon en wind
Een ongekende draagkracht wiegt mij
Warme regendruppels als hemels reinigingsbad
Het is gedaan...
Ruimte...
Voorbij aan wie ik dacht te zijn
Met zoveel meer van wie ik werkelijk BEN
@Tineke

Verslagschrijver (m/v) gezocht

Wij zoeken mensen die ons willen helpen met het schrijven van verslagen van onze lezingen. Een van de schrijfsters is helaas gestopt, dus de groep verslagschrijfsters heeft dringend versterking nodig. Dankzij de inzet van deze dames kunt u in iedere Nieuwsbrief het verslag vinden van laatstgehouden lezing!

Als u ook wilt helpen met verslagen schrijven, krijgt u een geluidsopname van de lezing. U kunt daar thuis rustig naar luisteren en zo het verslag maken. Het gaat om 2 verslagen per jaar (voorjaar en najaar).

Wilt u meedoen? Neemt u dan even contact op met Ruth, bijvoorbeeld tijdens een lezingavond. U mag haar ook bellen op 0592-314290. Een mailtje sturen naar info@innerlijk-besef.nl kan ook.

Het Zelf

Lezing door Willem Glaudemans, op dinsdag 7 november 2017 om 19.30 uur in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.

Tijdens deze interactieve lezing, waarvan het thema is ontleend aan zijn nieuwste *Boek van het Zelf, een studie in ontwaken*, laat Willem Glaudemans, je, op de van hem bekende wijze: helder, begrijpelijk en direct praktisch toepasbaar, ontdekken wat je niet bent.

Je bent niet je lichaam, je verstand, je gevoel je persoon of je ego. Als je de vereenzelving hiermee loslaat, komt vanzelf in je bewustzijn omhoog wat je wel bent: je Zelf.

Het Zelf is wat blijvend is aan jou, wat jou verbindt met het Grote Geheel.

In een gezamenlijk beleefde studie zul je inzicht krijgen in het voor heel veel mensen ingewikkelde begrip *non-dualiteit* en daardoor verrijkt huiswaarts keren.

Willem Glaudemans is geboren in 1954, in Den Bosch, vader van drie kinderen.

Hij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Utrecht, promoveerde op een proefschrift over

de literatuuropvattingen van Willem Frederik



Hermans. Meteen na zijn promotie begon hij met het vertalen van spirituele boeken. O.a. de vertaling van de gnostische en vroeg-christelijke teksten, de Nag Hammadi-Geschriften, en hij voerde het eindredacteurschap van de vertaling van

“Een cursus in wonderen”. Door beide grote projecten werd hij bekend. Na het vertalen ging hij weer zelf schrijven, sprookjes, gedichten en diverse boeken waarbij de Biblos-serie heel succesvol is gebleken en de delen ervan vaak worden herdrukt. Hij ontwikkelde het *Talentenspel*, dat internationaal zijn weg vindt, en samen met anderen *Jong Talent*.

De website van Willem Glaudemans is: www.willemglaudemans.nl

De islam vanuit het perspectief van het esoterische christendom

Verslag van de lezing door Hans Stolp, op 5 oktober 2017, in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.

Hans Stolp hoopt in deze lezing uit te leggen, dat de islam en het christendom elkaar alleen zullen bereiken als ze beide in hun eigen religie de stap zetten van de buitenkant naar de binnenkant. Hij heeft het nodige onderzoek gedaan om tot beter begrip te komen en wil dit graag delen.

De letterlijke en diepere betekenissen

De Hadith zijn de islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van de profeet Mohammed. De Hadith kent verschillende stromingen. De *soennieten* vertegenwoordigen een kleine stroom en een esoterische stroom wordt vertegenwoordigd door de *sjiieten*. In de Hadith vind je deze prachtige uitspraak: “De Koran heeft een binnen- en buitenkant. Deze binnenkant heeft op zijn beurt ook een binnenste tot aan zeven diepere betekenissen toe”. De buitenkant betekent simpelweg de letterlijke betekenis en de binnenkant is de geestelijke, de verborgen, de symbolische betekenis. In de Hadith herinnert Mohammed ons eraan niet bij de buitenkant, de letterlijke betekenis, te blijven stilstaan, maar op zoek te gaan naar de diepere betekenis van de uitspraken in de Koran. Zo betekent het woord ‘jihad’ (een beladen woord) in zijn letterlijke betekenis: strijd, oorlog. Als je dieper kijkt naar de geestelijke, esoterische betekenis, dan gaat het om de strijd tussen het eigen ego en de liefde. Dan kom je bij een manier van kijken die velen van ons onbekend is. In het christendom kennen we ook de buiten- en binnenkant, bijvoorbeeld bij een begrip als maagdelijke geboorte van Jezus. Maria zou maagd geweest zijn toen Jezus geboren werd. Dat is volslagen flauwekul. Die maagdelijke geboorte betekent dat het kind Jezus onder leiding van priesters, verwerkt was in de tempel tijdens de tempelslaap, terwijl de ouders beiden onbewust waren. En dat betekent dat vanaf het eerste begin geen negatieve emoties op dit kind konden inwerken. Dit kind is maagdelijk geboren, zuiver, zonder die negatieve emoties. Jammer genoeg is de tempelslaap volkomen in de vergetelheid geraakt. Toch is het belangrijk dat we dit terugvinden, want dan, zou Mohammed zeggen, maken we de stap van de buitenkant naar de binnenkant.

Onze medemens, onze broeder en zuster

Alle mensen zijn onze broeders en zusters. Blijf dus allereerst de unieke medemens zien die tegenover je staat en probeer je te verbinden. Nadenken over inzichten van het esoterisch christendom t.a.v. de islam kan je hierbij helpen. In zijn ontroerend boekje “Een jihad van liefde” geeft Mohamed El Bachiri, moslim, een diepere geestelijke betekenis aan de jihad, n.l. de binnenkant, de oorlog en strijd om de liefde. Medebroeders vermoordden zijn vrouw bij een terroristische aanslag. Toch kan hij zeggen: “Ik ben een jihadist van de liefde. Vraag me niet om te haten, nog liever zou ik sterven” en tegen zijn

kinderen: “Als je iemand doodt of met geweld reageert, dan maak je dezelfde fout als hij. Jullie, kinderen, zijn beter dan dat”. Hij kreeg de kans om zijn ideeën op te mogen schrijven. Zo zijn er nog velen met hem.

Iedereen weet dat er heftige discussies en tegenstellingen rond de islam zijn in Nederland, ook in de kerken. De scriba van de PKN in Nederland, je zou kunnen zeggen de aartsbisschop van de protestanten, stelt dat de islam een religie is die vrede wil. Als je de 10 geboden legt naast de Koran dan kom je eigenlijk op hetzelfde uit, vindt hij. Bij dat laatste maakt hij een geweldige blunder. Hij kreeg hele felle reacties op dit interview. De emeritus-predikant V.d. Berg zei: “Ik weiger mijn ogen te sluiten voor feiten die iedereen kan zien en weten.”

Hij noemde de volgende tegenstellingen:

- Islamitische gelovigen roeien elkaar uit in de naam van Allah.
- In sommige wijken in Parijs geldt de sharia, niet het Franse recht
- Wanneer een islamitische gelovige een ongelovige vermoordt, wordt hij geëerd (zoals bij Theo van Gogh).

Hans stelt: “Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar als je de ene zijn citaat hoort, denk ik dat daar wat in zit. Hoor ik het andere, dan denk ik, ja daar zit ook wat in.”

Geeft het esoterisch christendom een opening?

Hans vindt het bijna onmogelijk om zich te verbinden met één standpunt. Hij denkt dat er een andere manier is om naar deze problematiek te kijken. Vanuit het esoterisch christendom leren we de weg van het midden tussen twee uitersten door, op zoek naar de weg naar binnen.

Wat is nu de plaats van de islam in het geheel van de wereldreligies? En wat is de essentie van de islam en wat is eigenlijk de essentie van het christendom? Veel mensen in onze tijd zijn de essentie van het christendom verloren. Dus beter is dit eerst te onderzoeken alvorens een gesprek over de islam aan te gaan.

De drie boeken

Mohammed noemt de drie religies van het boek: jodendom, christendom, islam, met respectievelijk de Tora (het Oude Testament of de boeken van Mozes), de Bijbel en de Koran.

Joden en islamieten gaan eigenlijk eerbiediger met hun heilige boek om dan christenen. Dat komt omdat in hun geloof christenen, in wezen anders dan Mohammed zegt, niet het boek centraal hebben, maar de gestalte van Jezus, de essentie van het christendom.

De drie bovengenoemde religies worden de Abrahamitische religies genoemd, omdat ze alle drie van Abraham afstammen. Dat is wél iets om bij stil te staan. In het jodendom wordt in het ou-

de testament God van Abraham en Jacob genoemd.

Bij Abraham begon het. Kijk je naar de stamboom van Jezus, zoals dat in Mattheüs 1 beschreven wordt, dan zien we dat de stamboom van Jezus teruggaat tot Abraham. En ook de islamieten zeggen dat hun religie teruggaat tot Abraham.

In Soera 3:67 staat: *“Niet was Abraham een jood en niet een christen, maar hij was een God-zoeker, een overgegevene.”*. Een overgegevene is een islamiet: hij die zich overgeeft. Dus Abraham was een God-zoeker, een islamiet, en hij behoorde niet tot de genotengevers (polytheïsten), dus degene die het meergodendom vertegenwoordigt. Zie je hoe het zit? Abraham was eigenlijk geen jood, hij was geen christen, maar hij was een islamiet. Dat is essentieel zoals Mohammed dit ziet.

De vraag is nu waarom Abraham zo belangrijk voor deze drie religies is.

Abraham

Abraham (2000 v Chr) was degene die een nieuwe tijd van het 'denken' inluidde. De essentie van de ontwikkeling van de nieuwe tijd was dat het gordijn naar de geestelijke wereld langzaam dichtging. De verbinding werd afgesloten om de mensen het denkvermogen te schenken. Tot aan de tijd van Abraham dachten de engelen door hen heen, legden gedachten in hen neer. Nu brak de tijd aan dat de goddelijke wereld het denkvermogen in de mensen wilde gaan ontwikkelen en was afsluiting nodig. Abraham en zijn familie, het gezin van vader Terach, kregen van de engelen een bijzondere impuls om als eersten de hersenen te ontwikkelen en te leren gebruiken als denkorgraan.

Tegenwoordig is het denken de grootste eigenschap als we spreken over mensen. Niet zo gek dus dat de drie religies zich op Abraham baseren. Het joodse volk, geboren uit Abraham liep dus voorop in de denk-ontwikkeling, sneller dan andere volken. Zelf uitvinden hoe je leven moet. Daarom ook moest het volk Israël zich niet vermengen met andere volken, want die impuls van de engelenwereld werkten bij Abraham en zijn nakomelingen tot in het fysieke lichaam door. Die impuls moest zo zuiver mogelijk in de generaties worden doorgegeven. Sara, de vrouw van Abraham en zijn halfzus, ontving ook die impuls. In de Koran wordt Abraham de vader van de rekenkunde genoemd. Vanuit het diepe besef dat het waarachtige denken bij hem begonnen is.

Abraham moest een gigantische stap zetten van groepswezen naar individu (Genesis 12:1). In die tijd van Abraham was de mens nog volledig groepsmens, dus volledig afhankelijk van elkaar in het overleven. Het individualisme van onze tijd, d.w.z. in onze eigen kracht staan, zelf denken, onszelf ontwikkelen, stamt dus van Abraham af.

Waarom had het joodse volk de opdracht voorop te lopen in de ontwikkeling? Omdat zij 2000 jaar geleden een mensenkind, Jezus van Nazareth, moesten voortbrengen die sterk genoeg was om

de allerhoogste kosmische goddelijke kracht tijdens de doop in de Jordaan, de zonnegeest, de Christus, in zich op te nemen en in zijn wezen mens te laten worden. Om zoveel kracht in een mens neer te laten dalen is een lange tijd aan ontwikkeling nodig.

Tijdens de kruisiging op Golgotha sterft Jezus Christus en wordt Christus geboren op Goede Vrijdag om drie uur 's middags. Toen werd het aardedonker, de hemel was verduisterd. Het dode lichaam van Jezus begon in dat donker te stralen als de zon. Nog altijd kun je dit oude weten terugvinden in bijvoorbeeld oude goudkleurige beeldjes van Christus aan het kruis. De Christus impuls werd op dat moment aan ons gegeven. En dit nu is de essentie van het christendom, te weten:

- *Kracht van het geweten*, het Hogere Zelf, het hogere ik, het Zelf. Zodat wij ons naar een dieper weten kunnen ontwikkelen
- *Hogere liefde*
- *Vrijheid*: naar binnen gaan om te leren luisteren naar je eigen weten, de rest durven loslaten van kerk, autoriteit, anderen.
- *Geen geboden* in Het Nieuwe Testament, maar *zaligsprekingen*: “Zalig de reinen van hart. Zij zullen God zoeken. Dat is geen gebod, maar een aansporing. Als je werkt aan jezelf, word je innerlijk zuiver, je hart gaat open. Geweten wordt dan een weten.

Toen 10 geboden, nu zaligsprekingen

De 10 geboden staan in het Oude Testament. Gij zult niet doden, niet echtbreken, en meer van dat. Het Oude Testament met de 10 geboden, vormt de essentie van het jodendom. Dus de vergelijking dat de Koran hetzelfde is als de 10 geboden in het Christendom is onjuist. De essentie van het christendom zijn de zaligsprekingen, de weg naar binnen gaan, leren luisteren naar jezelf, je geweten volgen. Dit staat in het Nieuwe Testament als vervolg op het Oude Testament. Dat is een hogere staat. Hans was dan ook geschokt dat zo'n kerkleider deze essenties van het christendom ontgaat. Als je je eigen traditie niet eens begrijpt, hoe kun je dan ooit een zinnig gesprek met een andere traditie aangaan.

Abraham's nageslacht – diepere betekenis

Een ontroerend en een belangrijk verhaal in dit verband is het feit dat deze aardsvader Abraham twee zonen had. In die oude tijd was het ongehoorlijk belangrijk om een geslacht voort te zetten. Op 85-jarige leeftijd kreeg hij Ismaël bij slavin Haga. Op 99-jarige leeftijd volgt zoon Isaäk bij zijn eigen vrouw Sarah. De islam stamt af van Israël. De profeet Mohammed herleidt zijn geslacht (Qoerajis) waartoe hij behoort, regelrecht tot Ismaël. Dus via Ismaël stamt hij af van Abraham.

Isaäk is dus de zoon en uit hem is het jodendom voortgekomen en later het christendom. Er zijn dus twee verschillende lijnen vanuit Abraham voortkomen.

Isaäk wordt in die vervolgh verhalen genoemd als de enig geboren zoon van Abraham. Dat zet nog

steeds kwaad bloed bij de islamieten. Begrijpelijk. Dat is echter de buitenkant, die letterlijk de betekenis geeft. De diepere betekenis van de term 'enig geboren zoon' is de zoon die de mensheid weer zal verbinden met de wereld van de eenheid. Ook Jezus Christus wordt de 'enig geboren zoon' van God genoemd. Hij komt uit de wereld van eenheid en zal de mens vanuit de wereld van dualiteit verbinden met de wereld van de eenheid. En zo is het ook. Het is alleen maar een uitspraak die zegt "...en Isaäk, hij is degene uit wie de mens Jezus, de Christusdrager, geboren wordt". Hij werd de drager van de Christus energie, de essentie van het christendom.

Abraham is monotheïst. Dat is heel essentieel in dit hele verband, want het jodendom, christendom en islam zijn monotheïstische religies. Alle andere waren polytheïstische religies. Hoe zit dat? Zoals gezegd, wordt Abraham individu: "ik" in plaats van "wij". Tot aan Abraham waren de mensen groepswezens en zeiden ze 'wij'. Zolang je 'wij' zegt en je voelt je groepswezen, dan wordt het goddelijk wezen ook een 'wij'. Als je echter 'ik' leert zeggen dan ga je voelen en denken en dan is God ook een 'ik' en dan zeg je dat er maar één God is.

De 3-eenheid

Bij Abraham begint dus het monotheïsme. Die ene God kan zich op 3 verschillende manieren aan ons kenbaar maken. Vandaar dat wij tot op de dag van vandaag spreken over de 3-enige God, die ene God die zich kenbaar maakt als de Vader (schepper, almachtige, absolute gehoorzaamheid), de Zoon en de Heilige Geest. Door de eeuwen heen hebben theologen het begrip van de 3-eenheid vastgehouden als een soort essentie van het geloof. Veel mensen zijn zelfs daarvoor gestorven. Er staat: "Er is één God die in 3 personen naar ons toekomt". Het woord is hier bedoeld als 'persona', maskers. Dus die ene zelfde God kan zich door 3 verschillende maskers aan ons kenbaar maken. De 3-eenheid laat dus het principe van groei en ontwikkeling zien; dat is als mens naar een steeds hoger bewustzijn toegroeien en daardoor een andere blik krijgen op het goddelijke wezen. Eerst zien we het goddelijke wezen als God, dan als Vader en dan als de Heilige geest. Op iconen worden deze 3 personen uitgedrukt als de 3 aartsengelen: Michaël, Rafaël en Gabriël. Jezus van Nazareth belichaamt de hogere liefde (Zoon). Natuurlijk kennen wij liefde, maar dat is ego-liefde. De hogere liefde zegt bijvoorbeeld, dat je ook je vijanden lief moet hebben. En dat is een liefde die niet uit het ego voortkomt maar uit het hogere zelf. 'Zoon' staat ook voor vrijheid, ons ontwikkelen naar individu, de weg naar binnen gaan, luisteren naar ons eigen geweten: van *geboden* naar *geweten*. De Geest (Heilige Geest) komt in ons tot leven. Dit is een stap verder. Eerst is God dáár, ver weg, als zoon komt God naar ons toe



op de aarde, leeft tussen ons en als derde leeft God in ons, de geest leeft in ons. Die geest komt in ons tot leven en bloeit in ons op als de hogere liefde. In het boek Openbaringen van de apostel Johannes staat, dat wij eens, aan het einde van alle incarnaties, en van de 7 incarnaties van Moeder Aarde, wij christus naast een Christus worden. Hans denkt dat we nu op de drempel van de tijd staan, waarin onze geest in ons geboren en wakker wil worden.

In de Koran en in de islam wordt de 3-eenheid scherp en nogal heftig afgewezen. In de geloofsbelijdenis, de Shahada, staat: "*Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet*". Dat is een verwijzing, een soort afzetten tegen Jezus Christus, want hij is de Zoon van God. Mohammed is geen zoon van God, hij is een profeet. Allah is geen andere God dan Allah. In de tijd van Mohammed kwam, rond 600 jaar na Chr. in Arabië, waar hij leefde, in aanraking met Christelijke sektes, groeperingen die zelf de 3-eenheid niet goed begrepen. Op de manier die zij vertelden kon Mohammed het niet begrijpen. Abraham heeft ons geleerd dat er maar één God is en nu blijken er ineens drie goden te zijn? Hoe zit dat, dat kan niet.

In Soera 19 staat bijvoorbeeld: "*Zij (de christelijken) zeggen, de Erbarmer (Allah dus) heeft zich een zoon genomen.*" En: "*Terwijl de Barmhartige te verheven is om een zoon te hebben.*" Soera 112 zegt: "*Hij, Allah is één, Allah de Enige. Niet heeft hij verwekt, noch is hij verwekt. Er is er maar één*". Er is geen Zoon en er is al helemaal geen Geest. Dit is dus een van de belangrijkste thema's in de Koran, dat er geen 3-eenheid bestaat en dat Allah maar één is. Immers de Messias, Isaäk, Jezus, de zoon van Maria, is slechts de boodschapper van Allah en zijn woord. Begrijp je? Hij is alleen maar boodschapper, een profeet. Maar dat de kosmische Christus zich in hem belichaamd heeft, is iets dat aan Mohammed volledig voorbij is gegaan. Eigenlijk is het tragisch, want dit betekent dat de islam blijft steken in de eerste fase van gehoorzaamheid van de geboden, van overgave. Je moet absoluut gehoorzamen. Maar die stap naar de Zoon, naar de vrijheid, wordt niet gezet, laat staan de stap naar de Geest.

Christus is er voor iedereen. Dus werkt die impuls ook voor islamieten. Er is in de islam a.h.w. geen geestelijk draagvlak waardoor die vrijheidsworsteling begrepen en gerespecteerd kan worden.

De afwijzing van de 3-eenheid geeft:

- *Sterke neiging tot fatalisme en predestinatie.* Allah bepaalt, beslist en je kunt er niets aan doen, het gebeurt en zo is het dan. Als je sterft als martelaar dan is dat voorbestemd. In het christendom beginnen wij nu juist de nadruk te leggen op de vrijheid om je te ontwikkelen. Niets is voorbestemd.
- *Sterke nadruk op gehoorzaamheid aan en ontzag voor Allah.*
- Dit zie je sterk bij IS. In de Koran staat nergens iets over Allah en liefde. Allah wordt omschre-

ven als de Almachtige, de Grote, de Erbarmer, maar geen liefde. De liefde in het christendom vinden wij bij de Zoon.

• *Een terugkeer van de islam naar de religie.*

Er is dus ook geen besef van de innerlijke christus en van de geest in ons. Het christendom begon als een religie, maar wordt een levensbeschouwing. De kerken lopen leeg, de religie houdt op en dat is zo bedoeld. Maar de christelijke inspiratie gaat door.

De ondergang van Atlantis ca 10.000 v. Chr.

In vele, zo niet alle religies wordt de ondergang genoemd als de zondvloed van Noach. De aarde werd helder, koud en kil, de heldere communicatieverbinding met de geesteswereld werd verbroken. Als alternatief voor hun geestelijk huis, zochten mensen steun bij een nieuwe religie. Religie (religio) betekent "verbinding met de geestelijke wereld".

Na de Atlantische cultuurperiode zijn er 7 fasen van groei te onderscheiden (zie schema):

1 ^e	7000-5000 v Chr	Oud-Indische periode.
2 ^e	5000-3000 v Chr.	Perzische periode.
	3000 v Chr- 1899 na Chr	Kali Yuga of Duister Tijdperk Gaandeweg afsluiting helderziendheid etc van geestelijke wereld. Sluiers.
3 ^e	3000-747 voor Chr.	Egyptisch-Babylonische periode.
4 ^e	747 v. Chr.-1413 na Chr. 0-30 na Chr.	Grieks-Romeinse periode. Ommekeer. Ontvangen van de Christusenergie.
5 ^e	1413-3573 na Chr.	Huidige periode, afsluiting geestelijke wereld, bewijs nodig, engelen bestaan niet, geen bestaan overledenen ed. Verdere groei.
6 ^e	6 ^e periode	Onbekend. Essentie?
7 ^e	7 ^e periode	Thuis komen. Christus naast Christus. Levende verbinding met geestelijke wereld.

- *Oud-Indische cultuurperiode*, de Vedische religie, met hindoeïsme als huidige uitloper.
- Eeuwenlang is in India de nadruk gelegd op het aspect van mediteren, yoga, stilzitten. Dan zal de verbinding wel weer lukken.
- *5000-3000 v Chr.* De grote ingewijde Zarathoestra zag 5000 v Chr. iets heel bijzonders. Als hij naar de geestelijke wereld keek zag hij dat het allerhoogste goddelijke wezen, de zonnegeest die wij nu kennen als de Christus, de zon had verlaten en op weg was naar de aarde om hier op aarde mens te worden. Hij leerde zijn volgelingen dat als het Allerhoogste goddelijke wezen, de Zonnegeest, die wij nu kennen als de Christus, vanaf de zon hier op aarde als mens kon afdalen, wij de aarde serieus moeten nemen.
- *3000 tot 747 voor Chr.* De Egyptisch-Babylonische periode waarin Abraham geboren werd en waarin het jodendom ontstond. Het jodendom dat de mens mocht voortrekken zodat de goddelijke Zonnegeest zou incarneren.
- *747 v. Chr.-1413 na Chr.* De Grieks-Romeinse cultuurperiode met het jaar 0 er in. Geboorte van Jezus, indaling van Christus en Christusimpuls naar hogere liefde, vrijheid en gewetenskracht.
- Als wij in de huidige periode God de Geest in ons opnemen zijn we toch verbonden met de geestelijke wereld? Dan zijn wij de religies voorbij.

De islam ontstaat 600 na Chr. Waarom toch weer zo'n religie, eigenlijk een stap terug? Het principe van groei geldt persoonlijk maar ook voor de mensheid als geheel: twee stappen vooruit, een achteruit. Het goddelijk wezen woont in ons en oit zijn wij christus naast Christus. Het christendom zelf kan het nog niet bevatten en hoor je niet in de kerk. Het esoterisch christendom, die oude spirituele stroom, heeft dit bewaard en geeft het nu door. Met alle respect, de islam zal opnieuw de ontwikkeling doormaken zoals eerder geschetst. Er is meer tijd voor nodig. In onze cultuur was dat ook zo. Wij deden lang over bijvoorbeeld man-vrouw emancipatie en dit is nog niet klaar.

Zon- en maanreligie

Het is essentieel te weten dat het christendom een zonne-religie is. Het jodendom en de islam zijn maan-religies. Een maanreligie is een religie waarbij wij het goddelijke weten via een omweg te horen krijgen. Welke omweg? Het Heilige Boek, de profeten: Allah, Mozes, Mohammed, via de 10 geboden, via de Koran, de Sharia, via de profeet dat het zus en zo moet. Het christendom is een zonne-religie. Wij hebben die omweg niet nodig, noch de profeten, noch autoriteit. Want het weten en het geweten leeft in ons, wij zoeken het zelf uit door de weg naar binnen te gaan. Het goddelijke licht komt regelrecht ons hart binnen en begint daar te schijnen en te stralen. Het tijdperk van de Kali Yuga eindigde in 1899 en het gordijn naar de geestelijke wereld gaat heel langzaam weer open.



Welke omweg? Het Heilige Boek, de profeten: Allah, Mozes, Mohammed, via de 10 geboden, via de Koran, de Sharia, via de profeet dat het zus en zo moet. Het christendom is een zonne-religie. Wij hebben die omweg niet nodig, noch de profeten, noch autoriteit. Want het weten en het geweten leeft in ons, wij zoeken het zelf uit door de weg naar binnen te gaan. Het goddelijke licht komt regelrecht ons hart binnen en begint daar te schijnen en te stralen. Het tijdperk van de Kali Yuga eindigde in 1899 en het gordijn naar de geestelijke wereld gaat heel langzaam weer open.

Geweldteksten

We denken vaak dat de Koran de islamieten aanzet tot geweld. Maar wat te denken van teksten in het Oude Testament in de Bijbel. Hans geeft wat teksten.

"Gij zult de Sabbat onderhouden want deze is iets heiligs voor u. Wie hem ontheiligt zal zeker ter dood gebracht worden".

Leviticus: *"Wie de naam des Heren lastert, zal zeker ter dood gebracht worden". Zowel een vreemdeling als een geboren Israëliet zal, wanneer hij de naam lastert, ter dood gebracht worden".*

Kronieken 2: *"En ieder die de Heer, God van Israël niet zou zoeken, moet ter dood gebracht worden, zowel klein als groot, zowel man als vrouw".* Kortom, in beide boeken staan geweldteksten. Wees je bewust dat je dat ook ziet.

De geweldteksten vind je niet in het Nieuwe Testament. Na de fase van het Oude Testament, komt de fase van het Nieuwe Testament, waaruit de Zoon is voortgekomen. De Koran valt terug in de oude fase van Vader, God de Almachtige.

Soera 2:7 over ongelovigen: *"Allah heeft hun hart en oren verzegeld en over hun ogen is een sluier. Hen wacht een zware straf".*

Hoofdstuk 2:191: *"En dood hen waar jij hen ontmoet en drijf hen uit van waar zij u hebben*

uitgedreven. Want vervolging is erger dan dood. En bevecht hen niet bij de heilige moskee voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan. Zo is de vergelding der ongelovigen”.

Dit zijn teksten die alleen maar gaan over de eerste fase van religieus bewustzijn. God zien als Almachtige, als de leider, als degene die geboden geeft, die absolute gehoorzaamheid van ons eist. Hiernaar kijken vraagt om respect en eerbied.

Tot slot geeft Hans nog een samenvatting:

- 1° *Christendom is een zonne-religie*, de Geest die zich in ons kan ontwikkelen.
- 2° *Bewustwording van de essentie van het christendom*. Je hebt een opdracht. Daarna is pas een gesprek mogelijk over de islam.
- 3° *De islam is een maan-religie* en keert daarmee in wezen weer terug naar een eerdere fase van de religie.
- 4° *In de islam wordt het groei-principe van ieder mensenleven en van de mensheid als geheel onwaar.*

Veel islamieten weten niet of christenen überhaupt nog iets geloven. Ook is er op internet sprake van islamieten die op allerlei wonderlijke manieren de weg naar de Christus vinden. Hans wil dit nog uitzoeken. Als christenen zich niet bewust worden van de essentie van het christendom – en dat kun je helaas overal om je heen vinden – dan worden mensen een rationalist, zelfs terrorist. Rationalisten kennen we genoeg in wetenschap en politiek. Als christenen en moslims als cynicus en rationalist en terrorist met elkaar in gesprek gaan, hoe moet dat dan aflopen? Hans ziet als enige brug voor de toekomst de weg vinden naar de binnenkant van het christendom en de binnenkant van de islam voor inspiratie. Dat kan op eenvoudige manier, zoals die van schrijver Mohamed El Bachiri.

VRAGEN

Er is een vraag over kleinere groeperingen binnen islam.

Deze zijn er zeker. Hans houdt zich voor het totaalbeeld bij de voornaamste: soennieten en sjiieten (vnl. in Iran, is de esoterisch islam). De esoterische islam wordt helaas ook verletterlijkt naar de buitenkant. Dit letterlijk nemen kan tot een wereldoorlog leiden zoals de Iraanse leiding wilde. Dan kan Mohammed met Jeshua terugkomen. De meeste Marokkanen in Nederland zijn Soennieten en komen uit de brede algemene (niet-esoterische) islam). Een weg van stap voor stap naar die binnenkant zou wel mogelijk zijn.

Is de “binnenkant” van de islam of de Koran, dezelfde als bij christenen? Zijn christenen beter bezig dan de islamieten?

Zo is het niet bedoeld. Hans is duidelijk hier. In de islam is er geen besef van de 3-eenheid en dus niet van de Zoon (het hogere zelf, de vrijheid, de hogere liefde) en niet van de Geest. Dát maakt het moeilijk in de islam om deze ontwikke-

lingsweg te gaan. Helaas begrijpen veel christenen hun eigen traditie ook niet.

Is reïncarnatie bekend binnen de islam?

In kleinere groepen bestaat reïncarnatie en meerdere levens, zoals bij de Druzen bijvoorbeeld in Israël en Syrië. In het christendom is dit lang taboe geweest, maar langzamerhand komt er meer openheid. Met enige studie vind je dit terug in de Bijbel.

Rationalisten, hoe is hun ontwikkelingsweg?

Ieder mens wordt wakker op zijn eigen tijd. Je mag zelfs niet eerder wakker worden dan dat je het aankunt. Soms in dit leven, soms in een volgend leven. Houd het maar open en laat maar los.

In het 7-periodenoverzicht zijn de punten 6 en 7 nog niet ingevuld.

Ze zijn nog niet ingevuld omdat ten dele nog duidelijk moet worden wat de essentie is. In de esoterie, zowel in het oosten als westen, gaat het altijd om 7 perioden. De 4^e periode is de periode van de grote omslag. Ieder mens rond het jaar 30 na Chr. ontving de Christusimpuls van vrijheid, hogere liefde en geweten. De volgende tijdperken zijn herhalingen van vorige, maar bedoeld om op een ander niveau te groeien. Aan het einde van de 7^e periode zal er een ondergang en opstanding komen naar een nieuw tijdperk, lijkend op de ondergang van Atlantis. Hans ziet dan een gesplitste mensheid op aarde: een spiritueel bewust geworden groepering en een grote massa verkerend in materie en ratio. Schrik hier niet van. Maak bewuste keuzes.

Het 1000-jarige rijk, hoe past dat in het geheel?

Het antwoord op deze grote gebeurtenis is té uitgebreid. De term staat in Openbaringen. Het geeft een blik in de toekomst van de mensheid in het tijdperk van God de Geest. Er zijn 7 incarnaties van Moeder Aarde. We zitten nu in de 4e, halverwege onze ontwikkeling om Christus naast Christus te worden. Elk leven verwerven we nieuwe vermogens, worden we weer een ander, rijker mens. Het bijltje er nu bij neergooien is doodzonde. Maar je mag vrij kiezen.

Hoe denkt Hans t.a.v. engelen van lichte en duistere kant?

Zoals Hans het ziet: Engelen zijn wezens uit het licht. Van eeuwen her wordt in de esoterie doorverteld dat er ook engelenwezens zijn die een offer brengen om af te dalen *vanuit die lichtwereld* en zich verbinden met de mensen en die het duister vertegenwoordigen (duivelse en satanische engelen) voor de noodzakelijke groei-impuls van de mens. Lucifer is het geestelijk wezen dat ons kennis brengt. Satan (Haliman) schenkt ons aardebewustzijn. Als we inmiddels in het licht zijn dan ‘sluiten’ deze donkere engelen de ‘rijen’ na ons. De engelen van het licht, zij zijn licht en liefde. Zij zijn een deel van het Goddelijke wezen.

Wat is de betekenis van het scheuren van het voorhangsel in het Heilige der Heilige volgens het Bijbelverhaal?

Het symbolische is dat wij toegang krijgen tot de Geest in ons hart. Het ligt open en bloot in onze ziel te wachten.

Zijn er nu zielen op aarde geïncarneerd die hier in de tijd van Atlantis ook waren en toen een heldere verbinding hadden met de geestelijke wereld?

Het moge duidelijk zijn dat wij de aarde moeten 'veroveren', de materie ons eigen maken en daar doorheen gaan. De wijsheid in Atlantis maakt

plaats voor de kracht om hier te staan, individu te zijn, los van de groep te leven, de vrijheid te dragen, eenzaamheid die daarbij hoort, etc. Dat zijn gigantische ontwikkelingen. Daarna komt het grootse weten langzaam terug vanuit deze nieuwe basis.

In Hans zijn nieuwe boek "*Onze levensopdracht in deze tijd*" leest u meer over de 'nieuwe' tijd.

Meer is te vinden op de volgende websites: www.stichtingdeheraut.nl en www.hansstolp.nl

Irene

Programma's

STICHTING INNERLIJK BESEF

Activiteiten in **Zalencentrum Hingstman**, Hoofdstraat 18, **Zeijen**. Aanvang: **19:30 uur**.

Datum	Spreker	Thema
7 nov.	Willem Glaudemans	Het Zelf.
12 dec.	Bert Janssen	Hyper-intuïtie – tracking – remote viewing.
Info:	tel. 0592-656610	
Website:	www.innerlijk-besef.nl	E-mail: Via het contactformulier op de website.

STICHTING IN-ZICHT TE JOURE.

Activiteiten in **Party Zalencentrum 't Haske**, Vegelinsweg 20, **Joure**. Aanvang: 19:30 uur.

Datum	Spreker	Thema
Za 4 nov. 10:30-17:30	Saskia Bosman	Workshop: De Pijnappelklier, jouw kosmische antenne. <i>Reserveren verplicht, via de website.</i>
8 nov.	Mireille Mettes	De MIR-methode en onze bijzondere vermogens.
22 nov.	Thea Terlouw	De Heelkamers.
6 dec.	Oene Hofman	Sleutels tot eenheidsbewustzijn.
Donderdag 21 dec.	Oene, Jenny en gasten	Midwinterviering.
Info:	Oene Hofman, tel. 0519-346491.	
Website:	www.in-zicht.nl	E-mail: post@in-zicht.nl

STICHTING DE GRAANCIRKEL TE STEENWIJK.

Lezingen in het **Rabothheater in Meenthe**, Stationsplein 1, **Steenwijk**. Aanvang 20:00 uur.

Datum	Spreker	Thema
14 nov.	Leo van der Wal	Familieopstellingen in de Praktijk.
12 dec.	Thea Terlouw	de Cyclus van Leven en Dood.
Info:	Tel: 06-20343018 of via het contactformulier op: www.stichtingdegraancirkel.nl .	
Website:	www.stichtingdegraancirkel.nl	E-mail: Via het contactformulier op de website