

Innerlijk Besef

Voor bewustwording en bewust zijn

Secretariaat: Kastanje 1, 9351 XT Leek, tel. 0594-516740

Internet: <https://innerlijk-besef.nl>

E-mail: info@innerlijk-besef.nl



Nieuwsbrief nr. 1, januari 2021

Dag lieve mensen

Dank je wel Ruth, voor je *'lieve mensen'* schrijven in de november nieuwsbrief 2020. Door jouw schrijven werd ik mij voor de zoveelste keer bewust dat de 'hersenspoeling' uit mijn Gereformeerde jeugd nog steeds sporen nalaat. Sporen die doorwerken in de woorden 'naasteliefde en schuld'. Kort na jouw schrijven gingen wij naar een gepland bezoek aan het Asser museum. Bij de Coronaregels stond het dringend advies om een mondkapje te dragen. Maar ik had nu *bewust* gekozen voor mijn eigen ruimte en droeg geen mondkapje. Dan gaat het voelen alsof je daar zelf als een schilderij rondloopt, bekeken wordt en ineens kreeg ik de vraag: 'Meneer, waarom draagt u geen mondkapje?' Ik antwoordde dat ik daar niet toe verplicht was. En voor ik het wist raakte ik verzeild in een twistgesprek, dat ik vrij snel, met de hulp van mijn vrouw, kon beëindigen. Met of zonder mondkapje, er blijft toch een nare smaak over in mijn mond. Het transformatie proces van angst naar liefde gaat onverminderd voort en daarover gaat mijn 'mijmering'.

Mijmering bij de zeven meren

In den beginne

Bewust Zijn in rust werd Zelf bewust en kwam in beweging en creëerde Licht. Licht doorstroomt als liefdesenergie heel de schepping en blijft dit doen. Universums met al wat is en leeft zijn door die liefdesenergie ontstaan en manifest geworden!

Universiteit (bewust wording in 2014)

De huidige kennis instituten hebben in hun naam een grote wijsheid verborgen. Het zijn telkens weer vreugdevolle inzichten als onwetendheid transformeert naar weten. Vanuit de Latijnse woorden 'unus/uni' (*één/éne*) en 'verto' (*gericht zijn op*) is de verborgen wijsheid in universiteit: *'Dat wat gericht is op het Ene'*

Rector magnificus

Schitterende (*magnifieke*) stuurman, een ingewijde die voor docenten en studenten de koers uitzette om het Ene centraal te stellen en te bewaken. In deze tijd van specialisatie weten we steeds meer van steeds minder. Dit leidt bijna altijd tot spraakverwarring en twistgesprekken in velerlei talkshows met negatieve energie van verwijdering en polarisatie. We hebben een nieuwe koers nodig, gericht op het Ene dat *alles* omvat, op heelheid en verbinding. Iedereen hunkert naar knuffelen, naar warmte geven en ontvangen, naar delen in licht en liefde!

Universums/Universa (bewust wording in het hier en nu)

Vanaf 'in den beginne' zijn de universa doorstroomd van liefdesenergie en gericht op het Ene. Alle levensvormen die manifest zijn geworden, zijn gehouden aan deze universele wet van liefde, gericht op het verhogen van ons Bewust Zijn! Bewustzijn als een 'rector magnificus', die als Ene alles in Liefde omvat en in stand houdt.

Jezus

In de mens Jezus werd ca. 2000 jaar geleden de Christusgeest (*de Geest van Licht en Liefde*) zichtbaar in een mens. Een grote stap in bewustwording voor de mensheid. Bij mijn dopen in 1944 werd ik opnieuw bevestigd in mijn naam Johannes: 'Ik ben Liefde'. Bij de inzegening van mijn huwelijk klonken de woorden uit 1 Johannes 4 vers 10a: 'Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat hij ons heeft liefgehad!' Deze tekst speelde opnieuw een cruciale rol in 1987. Na ruim 20 jaar besloten wij ons huwelijk te ontbinden en in die diepe crisis werden die woorden herbevestigd. Wij vroegen en kre-

gen de zegen in een speciale kerkdienst. Een zegen voor het alleen verder gaan buiten het ooit gesloten huwelijksverbond en een zegen voor onze kinderen. En die zegen is manifest geworden door de transformatie van vele onwetendheden naar weten, acceptatie, loslaten en het groeien naar een ruimer bewustzijn in Licht en Liefde.

Een bevrijdende gedachte

Onlangs las ik over 'de verloren zoon' de volgende zinsnede: 'Hij keerde zich om, ging huiswaarts en *liet de wereld achter zich*'. Dat verlangen voelde ik heel sterk, de wereld achter mij laten en huiswaarts te gaan en uit te rusten in de liefdevolle armen van Ongrond, symbool van het zorgende aspect van de Rector Magnificus.

Vrijdag 19-07-1991

Wij zijn bezig aan een 14-daagse voettocht langs berghutten door de schitterende natuur van Bulgarije. Die vrijdag gaat de tocht dwars door het RILA gebergte, met als hoogtepunt het uitzicht op de zeven meren. Het Rila gebergte in het westen van Bulgarije, ten zuiden van Sofia is het hoogste gebergte in de Balkan. Rila betekent: *veel water!* In het Rila gebergte bevinden zich meer dan 150 meren op hoogten tussen de 2100 en 2500 meter. Die dag zou de Koninginnentocht worden van de reis, waarnaar ik reikhalzend uitkeek met mijn passie voor bergen, meren en weidse vergezichten.

Wij werden wakker in een zeer kleine wereld, want de vorige dag sloten we af met heftige onweersbuien met veel regen. Ideale omstandigheden voor dichte mist, maar geen reden om de tocht uit te stellen, want aan het einde van de dag wachtte ons een nieuwe berghut. Gelukkig kenden de gidsen goed de route en gingen we in vertrouwen, maar toch zeer teleurgesteld op pad. Na circa. 2 uur lopen, tijdens een rustpauze nabij de meren, voltrok zich het wonder. Binnen enkele minuten scheurde de mist uiteen en brak de zon door de mistbanken. In de diepte werd een betoverend en wonderschoon landschap van bergen en meren zichtbaar. Een schoonheid die, tot op de dag van vandaag, ontroert en onderdeel is van mijn bewustzijn. Evenals de rand van de afgrond waarop wij stonden!

Kerst 2020

Het Koninginnen feest van het jaar, waarnaar iedereen reikhalzend uitkijkt in dit door corona gedomineerde jaar. In mistflarden dolen we door steden en straten op zoek naar 'Black Friday' koopjes om onze honger naar geborgenheid en geluk te stillen. Het zicht op de intenties van het Universum en de Rector Magnificus is grotendeel in dichte mist gehuld. We zijn ons niet bewust dat we aan de rand van de afgrond staan en onwetend in de afgrond kunnen storten. We zijn nog grotendeels onwetend van het prachtige landschap dat zich in de afgrond bevindt. De parel in de oester die nooit beschadigd raakt, wat ook de oester mag treffen. Ik hoop dat het dolen door steden en straten stopt, dat wij ons omkeren en de wereld van het klaterende goud achter ons laten. Ik hoop dat wij kiezen *tegen* 'Black Friday' en *voor* 'Good Friday'! Wij zijn *in* de wereld, niet *van* de wereld. Ik hoop dat deze dagen ons verder op het spoor brengt van de kostbare schat in ons, de geest van Licht en Liefde die zich verder wil manifesteren in het universum. Dan zal het wonder in het Rila-gebergte zich duizendvoudig herhalen op moeder aarde en in het universum. Dan zullen vrede en geluk onze harten vullen en zal alle angst verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dit vertrouwen heb ik al mijn hele leven ervaren en zal nooit beschaamd worden. Dit vertrouwen en weten is ingedaald in mijn verruimd bewustzijn. Dichte mist lost op in mistflarden en verdwijnt. Nieuwe contouren worden zichtbaar aan de horizon van mijn universiteit!

*Wij zijn allemaal als licht geboren
en iedereen zal zich weer herinneren
dat hij/zij licht is.
Dat zal onze toekomst zijn!*

*Er zal een groot licht ontstaan
en dit licht ben jij.
Alles zal helen en deze heling ben jij.
Er zal een ommekeer naar liefde zijn
en deze ommekeer naar liefde ben jij.*

*Dan zal liefde de standaard van elk land zijn
en zal het visioen over het goede
de toekomstige wet van elk land zijn.
Een sprankje licht zal uitgroeien
tot een hemels licht.*

Het zal licht worden!
(Christina von Dreien)

Vrede en alle Goeds
Johannes

2021

Als u dit leest, is het nieuwe jaar 2021 begonnen. Wat zou het fijn zijn als er spoedig een eind komt aan de coronamaatregelen en we weer bij elkaar kunnen komen voor lezingen en workshops. Wij kijken daar verlangend naar uit.

Al die beperkingen van onze vrijheid en de berichten die we vanuit verschillende bronnen via de media vernemen, kunnen ons in verwarring en uit ons evenwicht brengen. Dan is het belangrijk om niet in de angst te schieten, maar in je liefdeskracht te blijven staan. Laten we ons zo met elkaar verbinden en het Licht op Aarde versterken. Ons eigen bewustzijnsproces draagt veel bij aan het versneld ontwaken van de wereld en helpt de ascentie van de Aarde.

Mede namens Ursula, Nico, Ruth, Jackeline en Jolanda wens ik u een goed, gezond en Liefdevol 2021 toe.

Henk

Bewustzijnsevolutie in het Aquariustijdperk

Lezing door Mies Kloos op dinsdag 12 januari 2021 van 19.30-22.00 uur, via Zoom.

Let op: voor deze lezing is reserveren noodzakelijk!

Kennis van "het grotere plaatje" achter fysieke en mentale ziekteprocessen is essentieel, maar kennis van "het grotere plaatje" achter het leven eveneens. Zoals ziekten altijd een gebeurtenis hebben die tot de ziekte heeft geleid, zo hebben ook de dingen die ons momenteel overkomen gebeurtenissen gehad die tot deze situaties hebben geleid. Als je het grotere plaatje achter de dingen die je overkomen begrijpt, dan gebeurt niets voor niets, alles is zinvol, alles heeft zijn redenen. Gebeurtenissen en situaties worden uitdagingen of levenslessen en zorgen uiteindelijk voor dankbaarheid. Het verschil tussen goed en kwaad zal verdwijnen en dat geeft rust en vertrouwen, waardoor we ons leven in eigen hand kunnen nemen.

Omdat we op dit moment in een hele bijzondere overgangstijd leven, gaan we een periode tegemoet waarin er veel veranderingen kunnen gaan plaatsvinden. Aan de hand van de Tun-kalender van de Maya's bespreekt Mies Kloos de bewustzijnsevolutie die momenteel gaande is en gaat ze in op de invloed die dit heeft op ons lichaam en onze geest. Belangrijk is dat we beseffen dat er niets mis gaat, alles is precies zoals het moet zijn. Omdat ons lichaam analoog aan het Leven functioneert, kunnen we aan de hand van fysieke processen leren hoe het Leven werkt. Biologische natuurwetten uit de Germaanse Geneeskunde van Hamer maken je ervan bewust dat fysieke problemen zinnelijke natuurlijke biologische processen zijn. Inzicht in kosmische scheppingswetten leren ons dat moeilijke situaties en schokken-

de gebeurtenissen eveneens zinvol zijn en uiteindelijk een groei in bewustzijn beogen. De bewustzijnsevolutie in het Aquariustijdperk vereist een totaal nieuwe denkwijze, een nieuwe wijze van in het leven staan.



Door een diep inzicht in het functioneren van Alles wat Is, zijn we in staat om angsten voor een groot deel los te laten en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor onze gezondheid en ons leven. Mies Kloos zal op haar geheel eigen inspirerende wijze haar meest recente inzichten met ons gaan delen, want zoals ze zelf aangeeft: "Wat ik uitdraag evolueert net zo snel als ikzelf".

Meer info: www.levensbewustzijn.nl.

Omdat we nog niet bij elkaar mogen komen op onze vertrouwde plek, wordt dit een zoom-lezing via internet. De kosten van deelname zijn € 8,-. Als u mee wilt doen aan deze zoom-lezing, dient zich van te voren aan te melden en te betalen; dat kan uiterlijk op 10 januari 2021 via onze website www.innerlijk-besef.nl

Op de pagina van deze lezing ([klik hier](#)) staan weblinks naar het reserveringssysteem. U komt dan op een nieuwe pagina terecht met een kalender. Bij 12 januari staat ook de tijd: 19.30-22.00 uur.

Wanneer u op die tijd klikt (op de cijfers dus), opent er een aanmeldingsformulier dat u kunt invullen en verzenden. U kunt daar betalen via iDeal. U ontvangt daarna een bevestigingsmail.

Rayid Iris Interpretatie

Wat ogen vertellen over de ziel

Verslag van de lezing door *Hans Thijssen* op zondag 13 december 2020 in 't Markehuus te Assen.

We hadden een prachtige interactieve zondagmiddag met Hans Thijssen. We mochten maar met 30 mensen in 't Markehuus samenzijn (vanwege de coronamaatregelen) om te praten over onze bezieling en onze gereedschapskist om onze verbinding met ons oorspronkelijke licht te herstellen of te behouden.

We maakten kennis met onze hologrammen; onze blauwdruk, die in onze iris te zien is.

En hoe, als de verbinding, onze zielsbestemming, niet zo goed lukt, we weer in verbinding kunnen komen.

Hans begon met een kosmische lichtbron die de schemerige zaal binnen knalde: "Dit ben jij, in essentie zijn we licht". Het volgende beeld was een lichtbron met kleurige galactische nevels ervoor. Dit lijken de vlekken van de iris, de iris laat zien hoe je het pad van het leven manifesteert, hoe je balanceert in de dynamiek van het leven.

Daarna zien we een beeld van een dynamische zee en een bootje met 4 roeiers.

Hoe ben je in balans en hoe blijf je in verbinding met je innerlijke licht. De dynamiek is nodig, een vlakke zee is geen uitdaging.

De ene roeier heeft focus, hij heeft een iris met 'juweelpuntjes', de andere roeier; een 'bloem' heeft openheid en creativiteit, de derde is een 'stroom', een mensen-mens zouden we nu zeggen en dan heb je nog de 'shaker', de motiverende roeier.

Nu hebben wij natuurlijk niet één aspect in onze iris; Hans zelf heeft bijvoorbeeld drie aspecten, waarvan *de bloem* toch wel het meest uitgesproken is.

Het is de bedoeling dat we onze oog-structuur overstijgen, want je bent geen bloem, je uit je als een bloem.

Het gaat om het begrip hoe je, als je uit balans bent, weer in verbinding kunt komen met je Oorsprong.

De iris ligt vast, je wordt geboren met een bepaald soort ogen. Dat is niet de uitdrukking die je ziet als iemand verdrietig, boos of wanhopig is: dat zijn emoties, die verdwijnen weer en de Bron is ook niet verdrietig.

Het gaat ook niet over glaucoom, staar en dergelijke aandoeningen het gaat over het pad van de ziel.

Natuurlijk zijn omstandigheden als de plek in je familie en je voorouders ook belangrijk en als therapeut is het ook van belang om te vragen wat je als kind graag deed en of je daar nog mee bezig bent. Vooral als iemand met een klacht komt: stel je voor: een bloemtype met buikpijn die vroeger

graag gedichten schreef, die stuur je niet weg met een pilletje maar met de opdracht om elke dag wat te schrijven ook al is het nog zo druk. De ziel kan zich dan weer uiten, het lichaam ontspant en de buikpijn verdwijnt.

Het veld is afgebakend, we gaan irissen bekijken. We zien prachtige beelden van irissen als aquaria met diepten en kleuren.

We zien de ring van expressie; de ring van vrijheid, die nu veel voorkomt bij jonge mensen.

Hans vertelt dat deze mensen geen enkele vorm van hiërarchie appreciëren, maar gaan voor gelijkwaardigheid.

De hoofdgroepen, die we al even als roeiers genoemd zagen, komen in beeld:



Het juweel.

Een iris met prachtige puntjes.



De bloem:

Een iris met een bloemvorm vanuit de pupil waar je door kunt kijken.



De stroom:

Lijntjes die van de pupil naar de buitenrand gaan en weer terug.



De shaker.

Een combinatie van *juweel* en *bloem*.

Hans komt meteen met een voorbeeld van een shaker: die moet je niet op een stoel zetten, kinderen met zulke ogen moet je af en toe even laten stuiten. ADHD...? Ritalin...? Kijk eerst eens naar de iris van zo'n kind en begrijp de behoeften van de ziel om zich te uiten.

Deze mensen beginnen vaak op de lagere school al met een handeltje.

Veel van Hans zijn vrienden zijn shakers, want *stroom* trekt naar *shaker* en andersom, ze vullen elkaar aan.

Hij heeft een prachtig voorbeeld hoe hij tijdens een vliegreis zich opeens realiseert dat de zakjes met zout in zijn koffer wel eens kunnen worden aangezien voor iets anders, hij heeft het benauwd tot hij bij de uitgang is. Zijn vriend, een typische shaker, loopt naast hem en bij de uitgang zegt hij: zo dat is gelukt, hij haalt een appel tevoorschijn, die niet ingevoerd mag worden.

Hier kun je zien hoe mensen verschillend zijn, er is ook geen goed of fout.

Ook is er aantrekkingskracht tussen *bloem* en *juweel* in liefdes en werkverband.

Stel je voor, een *bloem*vrouw wil op vakantie, ze weet een prachtige plek in Frankrijk.

De *juweel*man zoekt een vakantiewoning, zoekt een route uit, al of niet met tolwegen en legt dat z'n vrouw voor. Nu begint ze over Zweden...zucht. Het is van belang om elkaar goed te begrijpen elkaars irissen te kennen.

Dan begrijp je waarom bloemtypen onder het luisteren in de klas bijvoorbeeld zitten te tekenen. Dit doen ze om in verbinding te blijven met hun ziel.

Zo moet een shaker af en toe even rennen.

Nu begrijp je dat sommige mensen tijdens een lezing in hun enthousiasme bijna de lezing overnemen, hun ziel uit zich door te praten.

We bekijken *de juweel*.

Deze persoon is standvastig, heeft focus, is linkerhersenheldt-georiënteerd. Weet van binnenuit. Het leeraspect is leren vertrouwen, flexibiliteit. Voor een juweel is nat in nat schilderen een leuke uitdaging. Of neem eens een andere route of bakker.

De bloem

Deze persoon is creatief, flexibel, enthousiast en leeft in het nu en voelt de dingen aan.

Een bloem is gevoelig en gemakkelijk om te blazen, zeg je ooit tegen een bloem dat ze niet mooi is? Zeg 5 x per dag dat ze mooi is. Een bloem heeft ondersteuning, contact en bevestiging nodig. En help ze onthouden dat ze hun rijbewijs moeten verlengen.

De stroom

Deze mensen houden van contact met andere mensen, zijn intuïtief, aimabel, invoelend en stabiel.

liserend. Veel therapeuten, dansers en dienstverleners zijn *stroom*.

Ze zijn graag met het lichaam bezig, mediteren kunnen ze beter al wandelend doen. Zet ze na een promotie alleen op een kamertje of in een coronacrisis alleen thuis en ze kwijnen weg. Wisselende prikkels zoals de sauna is goed voor deze mensen. Het is belangrijk voor ze om rust en activiteit in balans te houden. Omdat hun intuïtie altijd 'aan' staat, kunnen ze overprikkeld raken.

De shaker

Dat zijn de ondernemers, de motiverende mensen, zij zien de mogelijkheden en geven daar vorm en kracht aan. Vaak te rusteloos voor een middelbare school. Ze zijn moeilijk tot rust te krijgen, het helpt hen om tussen de middag even een half uurtje te ontspannen. Tai Chi is voor hen een fijne manier om tot rust te komen.

We raken nu aardig vertrouwd met de soorten irissen, die natuurlijk nooit puur één soortig zijn.

In de pauze van de lezing laten we foto's maken, die Hans ons later toe mailt, zodat we thuis goed kunnen zien wat er aan mogelijkheden zijn om onze ziel weer te laten spreken, mocht de verbinding wat belemmerd zijn.

Er is een mogelijkheid om met elkaar een groepje te vormen om, 8 of 10 keer, elkaars ogen en de processen van jouw ziel en patronen, die daar zichtbaar zijn, te onderzoeken.

Hans wil ons daarin wel begeleiden, hij neemt toch een sabbatical.

Hans vertelt hoe de klassieke iriscopie tot stand is gekomen.

Een arts had een huisdier dat een pootje brak, hij zag dat er een zwarte vlek in z'n iris ontstond.

Hij is toen bij z'n cliënten gaan onderzoeken of dat bij mensen ook zichtbaar is in de iris. Dat bleek inderdaad het geval, en ook dat een gebroken arm op een andere plek in de iris een donker vlekje laat zien. Ook een maagzweer gaf bij iedereen op dezelfde plek een verkleuring.

100 Jaar lang is er gepuzzeld om alles in kaart te brengen.

De Rayid iriscopie is door Denny Johnson ontwikkeld. Een hippie, macrobioot, die van de indianen had leren mediteren, hij wilde verlicht raken. Urenlang per dag zat hij te mediteren, en zoals het hem geleerd was, zette hij alles wat 'niet god' was opzij. Hij zat en mediteerde maandenlang. Op een gegeven moment zag hij een iris en ook dat was 'niet god', maar het kwam meerdere malen terug. Hij heeft zich toen verbonden met dat oog, waarna alle informatie als een download binnenkwam. Daarna heeft hij jarenlang irissen onderzocht om hetgeen hij gewaar was geworden, te controleren.

In Zweden zijn psychologen met een onderzoek gaande waar ze de Rayid-methode toetsen.

Hans heeft in zijn praktijk veel aan de Rayid-methode. Mensen met levensvragen kan hij met behulp van iriscopie goed coachen.

Hij laat wat irissen zien, waar bij hij uitlegt hoe hij aan de hand van de structuren in het oog, een vraag kan beantwoorden. Zo kan hij bijvoorbeeld adviseren of iemand een eigen bedrijfje moet beginnen of onder een organisatie een zelfstandige deelfunctie kan uitoefenen.

Hij laat een oog zien met vlekken, in de klassieke iriscopie worden dat ontstekingshaarden genoemd. Ze zijn deel van een ring, duidend op het hartgebied, hij vraagt zijn cliënte naar haar relatie, en ze vertelt dat ze het gevoel heeft dat ze 'weg moet'. Dit voorbeeld laat zien dat er geen sprake is van een ziekte maar van een druk.

Als de ziel zich bevrijdt van de last kan het lichaam ontspannen en kan het levenspad vervolgd worden.

Zo heeft de *ring van bestemming* niet zozeer met



zichtbaar wordt met deze ring.

Dan zijn vragen als: "Wat zou je anders willen in dit leven?" op z'n plek, maar ook kun je de huid stimuleren, door zo iemand te adviseren om af en toe een Turks bad te nemen, daarmee komt ook het zielsaspect in beweging.

de huid te maken, maar vooral met de rol in de buitenwereld. Als een mens met een missie op deze aarde komt, kan de ziel a.h.w. rond het 40-ste jaar gaan duwen, wat

Introverte mensen hebben een dichte rand bij de pupil, extraverte mensen een rand aan de buitenkant.

Dit kun je ook te weten komen door mensen te vragen hun tong te laten zien, de extraverte mens laat meteen het achterste van de tong zien.

We zien nog een oog met een witte rand aan de buitenkant: die zie je vaak bij oudere mensen.

Hans toont een oog dat laat zien dat de ziel naar binnen wil, bij de drukte van de buitenwereld vandaan, maar deze persoon mag ook meer snoepen want de bloedsuikerspiegel kan kortere koolhydraten aan.

Hans vertelt over zichzelf, dat hij vroeger aan z'n stembanden is geopereerd. Maar wat het zielsaspect betreft, ontdekte hij dat hij z'n stem wat meer kon laten horen.

Toen hij 26 jaar was werd hem gevraagd les te komen geven, met zachte hand word je naar je bestemming geduwd, daarna duwt het wat harder.

Hans is nu acupuncturist, doet iriscopie, natuur-geneeskunde, de Bowen-techniek, is leefstijladviseur en doet voedingsallergie-testen.

In februari 2021 komt er een verdiepingscursus, en omdat hij een jaartje vrij neemt en alleen met de Rayid-methode doorgaat, heeft hij alle tijd om ons te begeleiden.

De cursus wordt in Assen of in Norg gehouden.

De website van Hans is: www.hansthijssen.nl

Ruth

Parel

Alle wegen hebben geheime bestemmingen
waar de reiziger geen idee van heeft.

Martin Buber (1878-1965)

Onze volgende lezingen

We weten nu nog niet wanneer we weer bij elkaar kunnen komen voor lezingen. Zolang dat niet kan of mag, hopen we elkaar virtueel te kunnen ontmoeten via internet d.m.v. zoom-lezingen.

We hebben ook nog geen afspraken gemaakt met sprekers, omdat we zoveel mogelijk willen ingaan op de actuele situatie in de wereld.

Zodra we meer weten, vermelden we dat in onze Nieuwsbrieven, op onze website en onze facebookpagina.