

Innerlijk Besef

Voor bewustwording en bewust zijn

Secretariaat: Kastanje 1, 9351 XT Leek, tel. 0594-516740

Internet: <https://innerlijk-besef.nl>

E-mail: info@innerlijk-besef.nl



Nieuwsbrief nr. 4, april 2020

Lieve mensen,

De maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus hebben ook hun invloed op de activiteiten van onze Stichting. De lezingen van 7 april door Avani van Leeuwe en op 12 mei door Hans Thijssen kunnen daarom helaas niet doorgaan.

We hebben met Avani een nieuwe afspraak kunnen maken op dinsdag 1 september. Voor de lezing door Hans Thijssen is nog geen nieuwe afspraak gemaakt.

Omdat er voor de zomer geen lezingen meer plaatsvinden, is dit tevens de laatste Nieuwsbrief van het seizoen 2019-2020. Wij hopen de eerstvolgende Nieuwsbrief te kunnen laten verschijnen in de loop van augustus. Zodra er meer bekend is over het programma van lezingen in het komend najaar, zetten we dat natuurlijk ook op onze website. De eerste lezing staat dus al gepland op 1 september en voor de maanden daarna zijn we bezig om afspraken te maken.

Die corona-maatregelen beperken ons flink in onze vrijheid, met als doel de toename van besmettingen met corona zoveel mogelijk te beperken, vooral ook voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Enerzijds zitten er veel mensen thuis, soms thuiswerkend, soms ook gedwongen werkloos; anderzijds zijn mensen in de zorg en andere vitale beroepen extra hard aan het werk. Laten we vooral voor deze mensen veel waardering hebben en hen dankbaar zijn voor hun inzet. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van hen die aan het virus zijn overleden en aan hen die in ziekenhuizen worden verpleegd en er soms ernstig aan toe zijn.

We zien in deze tijd ook saamhorigheid ontstaan en een bereidheid om anderen te helpen. Sommige mensen zijn angstig voor de corona en de gevolgen die dit heeft voor de samenleving en voor henzelf. Er gaan ook berichten rond op internet, dat deze coronacrisis is uitgelokt of zelfs doelbewust in de wereld is gebracht. Of dat zo is, weet ik niet en ik wil daar ook geen oordeel over hebben.

Het is juist nu belangrijk om in je lichtkracht te blijven staan en positieve energie de wereld in te sturen. We staan niet alleen en er is hulp en steun vanuit de hogere dimensies, je hoeft er alleen maar om te vragen en er voor open te staan.

Diep van binnen weten we allemaal dat deze moeilijke periode weer voorbij zal gaan en er weer andere rustiger, lichtere en zonniger tijden zullen aanbreken.

Ik hoop dat de bijdragen van Tineke en Johannes die u hierna kunt lezen in deze Nieuwsbrief, u tot steun en troost mogen zijn.

Henk

Beïnvloeding

Op een vroege stille ochtend bevind ik mij in het centrum van een kring van wit licht en hoor: *"...Do not let yourself be influenced by the influences that surround you. Keep your space open for the 'Influence' that matters..."*

Een besmettelijk virus verspreidt zich en ieder maakt zich zorgen. Mensen in quarantaine, fabrieken en grote evenementen zijn voor de komende maanden stil gelegd, de handel stagneert. Van overheidswege worden ons steeds strengere beperkende regels opgelegd. Wat gebeurt er? Ik zie hoe dit het leven en

de gedragingen van mensen op verschillende manieren beïnvloedt. Wat is het dat zich als een grenzeloze vlamme brandhaard lijkt te verspreiden? Is menselijk handelen de oorzaak van dit virus? Is er een groter verborgen verhaal?

'Laat je niet beïnvloeden door de invloeden (virussen?) om je heen, houd je ruimte open voor de invloed die ertoe doet.' Het Engelse woord 'influence' betekent beïnvloeding, maar het doet me ook denken aan het officiële woord voor griep 'Influenza'.

Hoe weerbaar ben jij?

Balanceren tussen angst en vertrouwen. Hoe weerbaar zijn we en zijn we bestand tegen de toenemende kracht van het collectieve angstveld, dat wil aanhaken aan (oude) angst-energieën in ons zelf? Nu we ons in een tijd van ommekeer en toenemend lichtbewustzijn bevinden, lijkt 'iets' ons met alle macht te willen afhouden of te scheiden daarvan. Hoe wil je hierop reageren? Doe je je deur op slot en sluit je je af en wacht je tot het overgaat? Of voel je je in de beperkende omstandigheden juist meer dan ooit verbonden met de mensen waar je van houdt - al of niet in jouw huis aanwezig - en geef je ruimte aan de verbinding met het hoogste in jezelf, zodat jouw hele 'huis' gevuld is met de energie van liefde en licht? Je kunt niet langer wachten, dit is jouw tijd om jouw lichtenergie volledig te benutten! Vergeet niet hoe sterk en krachtig je bent in verbinding met je hart en jouw werkelijke Zelf.

Virussen en de noodzaak tot verandering

In een documentaire die ik vorig jaar zag, spreekt Natuurkundige/Wetenschapper en Iroquois Oudste *'Medicine Wolf'* zijn bezorgdheid uit over de virussen en bacteriën waar de mens mee te dealen heeft en nog zal krijgen. "In de wereld van de mens waarin straling toeneemt, blijven zich steeds nieuwe virussen en bacteriën ontwikkelen", zegt hij. *Voor hem staat vast dat de enige manier waarop wij deze zullen kunnen beheersen een hoger niveau van bewustzijn en spiritualiteit is.*

Virussen en onbewust zijn... Ik kreeg vorig jaar een inzicht over een verband tussen onbewust zijn en virus-uitbarstingen. Beide gedijen goed in een omgeving van lage frequenties. Niet bewust te zijn van wie je werkelijk bent (geïncarneerd lichtwezen en deel van een natuurlijke eenheid) en te leven in een gedachte van afgescheidenheid omdat je je lichtverbinding vergeten bent, houdt je energieveld laag en trekt allerlei ander laagfrequent 'onbewustzijn' aan, ook virussen.

Nog niet zo lang geleden vroeg ik de Engel van Kennis over de betekenis van het vurige virus dat tientallen jaren in mijn lichaam kon gedijen. Ik kreeg toen als antwoord "Het is een deel van jou dat zich onbewust is van de Eenheid waar het nog steeds deel van uit maakt en dat zich niet alleen voedt met onbewuste voeding, maar tevens bestaat uit onbewuste voeding, vooral en met name je gedachten en overtuigingen die voortgekomen zijn uit jouw illusionaire perspectief van afgescheidenheid."

Afgescheidenheid... de mensheid is zijn verbinding vergeten. Het goddelijke licht dat sluimert in zijn DNA, verbinding met zijn hart en ziel, verbinding met de natuurwetten. Het tij is zich aan het keren en we kunnen niet anders dan onze oude ballast afwerpen en ons openstellen voor een natuurlijke re-connectie met onze Bron en alles wat diezelfde resonantie ademt.

De laatste week zie ik prachtige bewijzen van dit kerend tij om me heen. In plaats van afgescheidenheid lijkt het virus onder mensen ook vooral (her)verbinding en eenheid te brengen. En hoeveel schoner is de lucht in China nu en het water in de kanalen van Venetië. Leren wij in deze maanden een noodzakelijke les? Hoe loopt het af? Ik weet het niet. Kunnen we op dezelfde voet verder als we gewend waren te doen? Ik betwijfel het. Wat ik wel weet (vooral *voel*) is, dat globaal het lichtbewustzijn toeneemt en dat deze bizarre toestand wel eens deel zou kunnen zijn van die shift waar we ons zo lang op hebben voorbereid. Momenteel lees ik het opmerkelijke verhaal van Christina, een Zwitsers meisje (18) met een multidimensionaal bewustzijn dat gekomen is 'om licht en liefde in de mensen wakker te maken'. En zoals zij, zijn er wereldwijd inmiddels vele kinderen met een bewustzijn dat driedimensionale energieën vele malen overstijgt en die zicht hebben op het grotere plaatje en de bedoeling van wat zich nu afspeelt.

Je immuunsysteem versterken = trilling verhogen

Je innerlijke afstemming op je goddelijke Bron en liefde voelen voor je zelf brengt je in een hoger trillingsveld en maakt je bestand tegen allerlei lagere energieën. En natuurlijk is de voeding die je tot je neemt ook een belangrijk aandachtspunt. Wist je dat virussen dol zijn op een bepaald soort voeding? De grootste 'boosdoeners' zijn: eieren en zuivel, gevolgd door tarwe en mais. Ik schreef in eerdere blogs (te vinden op mijn website) over toxines, virussen en hoe we ons hier met helende voeding tegen kunnen weren. Informatie van 'Spirit, de Stem van Compassie' via Anthony William – Medical Medium. Naar mijn mening waardevolle informatie om pathogenen, toxines en virussen kwijt te raken, maar ook vooral om ze buiten de deur te houden. Nu we midden in een viruspandemie zijn beland, kunnen deze adviezen van grote waarde voor ons zijn en verwijs ik je graag naar de pagina 'Transformerende Voeding' van NatuurlijkBewust. Hier vind je een samenvatting en overzicht van helende voedingsmiddelen en adviezen

van Spirit. Het is een te uitgebreid verhaal om hier neer te schrijven, daarom een paar wat ik noem 'gouden tips' voor als je voelt dat een virus aan je deur klopt.

- Selderijsap

Begin de ochtend na het opstaan met het sap van een stronk selderij, ongeveer een halve liter. Begin eventueel met een kleine hoeveelheid en voer dat langzaam per dag op. Selderijsap hongert ziekteverwekkers als het ware uit en bevat een groot aantal (nog niet ontdekte) minerale zouten die samen als antisepticum werken. Deze krachtige minerale zouten breken de celmembranen van ziekmakende pathogenen die hierdoor vernietigd worden.

- Vitamine C shock-therapie

Als je een verkoudheid voelt opkomen: drink elke twee uur een mengsel van:

1000 mg Ester-C (of inhoud van 2 capsules van 500mg)

1 kopje warm water

2 tl rauwe honing of 100% ahorn siroop

1 geperste sinaasappel of citroen

- Zink shock-therapie

Zodra je een eerste teken van griep krijgt: Twee druppels vloeibaar zink achter op je tong een minuut laten inwerken en daarna doorslikken. En dat herhaal je elke drie uur gedurende twee dagen. Vloeibaar zinksulfaat geeft een belangrijke boost aan het immuunsysteem, het doodt virale cellen en verlaagt ontstekingsreacties.

"Dit is HET moment van 'Licht-noodzaak'. Meer dan ooit is er de urgentie om te beseffen wie je bent. Jezelf te herinneren als wie je was voordat je hier kwam en wie je nog steeds bent hier op aarde als geïncarneerd mens. Wees standvastig in deze tijden van chaotische energie van onbewust zijn. Weet dat Wij begeleiden en ondersteunen. Leef je missie, leef je Licht, geef vorm aan wie je steeds meer ontdekt te zijn. Geef vorm aan je stralende Zelf, waarvan je hart weet. Het is Licht op Aarde, en ja, er is duisternis, duisternis van een spoedig voorbijgaande tijd. Alles op zijn tijd."

Lief mens, leer nu maar jouw eigen intuïtie te vertrouwen, blij in die Verbinding die er toe doet en zorg goed voor jezelf!

*In eenheid,
Tineke Kleine Deters@
www.praktijknatuurlijkbewust.nl*

Wat de oesterschelp treft, beschadigt de parel niet!

Mijmering bij het 'Corona-virus'

Inleiding

Momenteel raast het 'corona-virus' over de wereld en staat het leven van miljoenen mensen letterlijk op zijn kop. De meest *vanzelfsprekende* dingen in het dagelijkse leven, inclusief al het menselijk verkeer en ontmoetingen worden ineens geblokkeerd, met ongekende emoties van pijn, verdriet, angst en grote onzekerheid! En als wij grote mensen, net als kinderen bang zijn en troost zoeken, kunnen eenvoudige verhaaltjes ons die troost, bescherming en vertrouwen schenken om juist NU in het hier en nu te leven. Daarom wil ik graag een drietal verhaaltjes, voor groot en klein, met jullie delen.

Het jonge leeuwje (Ad Oostendorp)

Er was eens een heel jong leeuwje, dat werd opgevoed door een kudde schapen. Het welpje was niet gelukkig. Het hield niet van gras, kon niet zoals de anderen blaten, was zo ruw in het spel dat niemand met hem wilde spelen en had intense 'verkeerde' verlangens, waarvan hij niet kon begrijpen dat hij ze überhaupt had en waardoor hij zich ook nog eens schuldig ging voelen.

Opeens stootte de kudde uiteen, omdat een grote leeuw de schapen aanviel. Ook het welpje rende in paniek weg. In no time had de oude leeuw het jonge leeuwje bereikt en omver gegooid.

'Waarom ren jij voor mij weg?', brulde de leeuw hem toe. 'Omdat U van schapen houdt en mij wilt opeten', antwoordde het angstig bevende leeuwje. De oude leeuw begreep dat praten geen enkele zin had, greep het bij zijn nekvel en droeg het jonge dier naar een meertje vlak in de buurt. 'Kijk in het water', grauwde de grote leeuw zo vriendelijk mogelijk. Het leeuwje keek in het rimpelloze water en moest wat hij zag even tot zich laten doordringen. Opeens viel alles op zijn plaats en voor de eerste keer in zijn leven brulde hij als een leeuw.

Denk je dat hij ooit nog gras zal eten of zich zondig zal voelen wanneer water hem in de mond loopt bij het zien van een lekker sappig antilooptje? Denk je werkelijk dat, onder welke omstandigheden dan ook,

zelfs wanneer zijn besef een leeuw te zijn tijdelijk naar de achtergrond gaat of helemaal verdwijnt, hij ooit nog als een schaap zou kunnen denken, voelen of handelen en zijn best zou doen om goed te leren blaten of vegetarisch te eten? Nee, natuurlijk niet. Hij werd wakker uit de droom dat hij een schaap was en kan nooit meer terug. Zijn hele leven is daarna radicaal anders, niets zal nog het oude zijn!

Mijmering

Ik zie het jonge leeuwje als een metafoor voor de mensheid, verdwaald en verloren in de materie, onwetend van zijn ware essentie en ongelukkig op zoek naar geluk! Dan duikt de grote leeuw op, metafoor voor het corona-virus, die paniek angst, onzekerheid, ziekte en dood veroorzaakt op wereldwijde schaal! Wij trekken ons massaal terug en de razernij in de wereld komt meer en meer tot stilstand. In onze huiskamers kijken we gedwongen in de spiegel en vragen ons verwonderd, misschien wel verbijsterd af: 'Shit, wat gebeurt er met ons en wie ben ik'? Hopelijk gebeurt er met ons hetzelfde als met het leeuwje en worden wij wakker, worden we ons bewust, dat wij een lichaam hebben dat kwetsbaar is, maar dat wij oneindig veel méér zijn dan ons kwetsbare lichaam. En dat besef mogen we 'uitbrullen' van vreugde en over de wereld laten rollen. *Dat wij oneindig veel meer zijn wordt door Frans Langenkamp vanuit de 'Vedische wetenschap' omschreven als: 'Sat Chit Ananda' << absoluut gelukzaligheid bewustzijn >> de essentie van al wat is, was en zijn zal!*

Net als het leeuwje worden wij wakker uit de droom dat wij alleen maar materie zijn en gaan wij besef fen dat ons leven radicaal veranderd is en niets meer het oude zal zijn en er nieuwe keuzes gemaakt mogen worden. En over die keuzes gaat mijn volgende verhaaltje!

De twee wolven

Op een avond vertelde een oude Cherokee Indiaan zijn kleinzoon over een strijd die zich in zijn binnenste afspeelde. 'Mijn zoon, het is een gevecht tussen twee wolven'. De één heet woede, jalousie, spijt, begeerte (hamsteren), arrogantie, zelfmedelijden, schuld, leugenachtigheid en egoïsme. (niet wereldwijd willen delen).

De ander heet vreugde, vrede, liefde (dienstbaarheid), hoop (vertrouwen), rust, nederigheid, waarheid, trouw en mededogen(eerlijk delen)!

'En wie wint, grootvader?'

'De wolf die ik te eten geef!'

Mijmering

Het zal de lezer(es) duidelijk zijn dat de 'boze wolf' is verbonden met de wereld van het materialisme, de tegenstellingen, de dualiteit en het afgescheiden zijn van onze essentie: 'Sat Chit Ananda'. De andere wolf, ik noem hem de 'bewuste wolf', is wakker geworden en is zich bewust geworden van zijn/haar essentie en zijn/haar essentie helpt om de 'boze wolf' te helen van trauma's, pijn en verdriet en te transformeren naar de 'bewuste wolf' van 'absoluut gelukzaligheid bewustzijn'. Deze vreugde zal zich in golven van liefdevolle energie uitrollen over de wereld en de kosmos!

In deze 'traumatische' tijd geeft dit bewustzijn mij vertrouwen, rust en vrede in het hier en nu en vervolg ik mijn levensreis met het laatste verhaaltje van dit drieluik:

Er was eens een kind

Er was eens een kind dat een heel eind door het donker moest lopen om bij zijn opa te komen. Hij nam zijn lantaarn en liep het huis uit. De lantaarn gaf maar weinig licht en om hem heen was het aardedonker. De jongen keek naar het zwakke schijnsel van zijn lamp en vroeg zich af hoe hij in die duisternis de weg zou kunnen vinden. Gelukkig kwam hem op het pad een oude boer tegemoet. De man vroeg aan de jongen waarom hij zo aarzelend over het pad liep. De jongen vertelde de boer dat hij bang was om door het donker te lopen met een lantaarn die maar twee meter ver scheen. De man wees het jongetje erop dat ook het licht, met iedere stap die hij zette, naar voren zou gaan. Het licht zou altijd twee meter voor hem uit schijnen, hij hoefde zich dus geen zorgen te maken en kon zijn weg met vertrouwen vervolgen. Dat deed de jongen en zo bereikte hij veilig zijn bestemming!

Mijmering

Deze verhalen zijn mij al 10-tallen jaren tot grote steun. Ze hebben mij inzicht gegeven in mijn eigen lichaam, geest en ziel systeem. Ze zijn mij tot hulp geweest in vele moeilijke situaties als er beslissende keuzes gemaakt 'moesten' worden. In al die jaren ben ik geholpen door oude boeren, vertolkt in vele mystici die door de eeuwen heen hun wijsheid met de mensheid hebben gedeeld en ons hebben gewezen op het licht in ons.

(Lees in dit verband ook nog eens het artikel van Tineke Kleine Deters in de Nieuwsbrief nr. 9, december 2019).

Een onuitputtelijke bron van licht en liefde, elke dag opnieuw geschapen uit BewustZijn. Ik wens ons allen een goede reis door het 'donkere woud van corona' en het veilig bereiken van onze essentie, onze bestemming!

Onze uitdaging

Minister president Rutte sloot zijn persconferentie af met de woorden: *'Pas een beetje op elkaar!'* Ik sluit af met de woorden van Johannes, de apostel van de liefde, die ca. 2000 jaar geleden zijn toespraken kern-achtig afsloot met:

'Kinderkens, hebt elkander lief!'

Vrede en alle Goeds
Johannes Meijer

Bevrijd van de goden

Van Apocalyps naar Aquarius

Verlag van de lezing door Berend Warrink op dinsdag 3 maart 2020 in zaal Hingstman te Zeijen.

Berend is na zijn pensionering (hij was vliegtuigbouwkundig ingenieur) boeken gaan schrijven. Spirituele boeken over de kosmos, over de ondergang van Atlantis, over de goden en het boek met de titel *'Van Apocalyps naar Aquarius'*. In dit boek, een roman, heeft hij inzichtelijk willen maken dat het tijd is om ons denken over de wereld te veranderen, vanwege de toestand waarin de wereld zich nu bevindt. Berend was en is gefascineerd door het Bijbelboek Openbaringen.

Hij kreeg een andere, nieuwe visie op dit laatste Bijbelboek. Door onderzoek bleek de tijdlijn van het boek heel anders te zijn; de Apocalyps bleek geen toekomst te zijn, maar verleden tijd. Daardoor verandert de boodschap van het einde van de wereld naar een optimistischer blik. De bedoeling van het boek is mensen te bevrijden van angst. Actueel is de angst voor corona, anders gezegd de angst voor een pandemie.

De profetie van de Apocalyps is een inwijdingsweg naar Aquarius. Johannes van Patmos heeft het verhaal Openbaringen doorgekregen in het jaar 95. Het moet voor hem onbegrijpelijk geweest zijn. Wat de tekst bijzonder maakt is dat het geen interpretatie is, maar meer gezien kan worden als een channeling.

"Wie zijn wij eigenlijk?" is de uiteindelijke vraag. Berend baseert zich op de boeken over de Annunaki. 'De twaalfde Planeet' is één van deze boeken. De Annunaki (ze noemden zichzelf de goden) kwamen 450.000 jaar geleden naar de aarde. Ze waren op zoek naar goud en gingen slaven gebruiken om het goud te delven. De mensen van destijds (de Homo Erectus) waren ongeschikt voor de mijnbouw. De Annunaki hebben hun eigen DNA gecombineerd met het DNA van deze mensen in een soort laboratorium en creëerden zo een nieuwe soort. Daar zijn nog plaatjes van terug te vinden op Sumerische klei-tabletten (5000 jaar oud).

Het verhaal gaat dat de broers Enki en Enlil ruzie kregen. Enlil wilde domme slaven. Enki wilde

slimme helpers en hij heeft uiteindelijk de genen terug moeten brengen naar een eenvoudiger stadium. Dit staat ook beschreven in Genesis. Sinds deze kruising zijn we prachtige halfgoden.

Eén van de verschillen tussen de Homo Erectus en ons is dat we grotere hoofden hebben gekregen, maar de smalle heupen van de Homo Erectus hebben gehouden. Vanaf toen werden geboortes heel zwaar. Ook dat kun je terug lezen. Verder hebben zij haar en wij zijn kaal. Wij zijn langer, leven langer, zijn intelligenter. Als we zuinig zijn op onze genen, kunnen we nog veel ouder worden ook.

In spiritueel opzicht zijn wij Licht en Liefde, maar in 7 sluiers ingekapseld en dat brengt ons tot de huidige situatie van angst. We worden door de media voortdurend bang gemaakt. We krijgen onjuiste informatie en we hebben slecht gedrag. Daarom lijkt het alsof het met de aarde de verkeerde kant op gaat, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Wij zijn de eerste generatie die de Openbaringen zo kan lezen en weet dat het over buitenaardse wezens gaat. Nu weten we dat de 'bazuinen' kernwapens zijn, dat de 'stem uit de hemel' een soort radio was, etc.

We zijn ook de eerste generatie die de gnostische evangeliën weer kent. Deze zijn in 1945 terug gevonden. Daarin staat gewoon dat zonde en dood niet bestaan. Er zijn vanaf 1975 zoveel boeken over bijna-dood-ervaringen geschreven dat iedereen zou kunnen weten dat de dood niet bestaat.

We zijn de eersten die weten dat buitenaardse levens bestaan. We zijn aan ruimtevaart gaan doen en er is zelfs contact gekomen tussen menselijk bewustzijn en buitenaards bewustzijn. Dit wordt beschreven in het eerste boek van Berend, getiteld *'De 7 stappen naar de verborgen kosmos'*. Berend heeft zich laten inspireren door het laatste deel uit het boek *'De twaalfde planeet'* over Enki. Dat boek beschrijft in 300 pagina's de periode dat de Annunaki hierheen gekomen zijn tot aan

de grote ramp. In het boek Openbaringen beslaat die periode 3 pagina's.

De mensheid gaat een inwijdingsproces door. De weerstand komt van de orthodoxe godsdiensten, de koninklijke bloedlijnen en het 'grote geld'. De inwijder is Enki volgens Berend. Enki is één van de 12 Annunaki (11 schurken en 1 heeft het beste met ons voor). Enki wordt ook wel Prometheus genoemd. Ook wel de Lichtbrenger, de Stralende Morgenster, Heer van de Wereld, de Alfa en de Omega. Bijzonder is dat zijn naam in 2 graancirkels is terug gevonden. Om verder te gaan op onze weg moeten we alle Annunaki (12 draken) uit ons onderbewustzijn verslaan. In de gnostische geschriften de 12 archonten genoemd. We komen ze allemaal tegen in Openbaringen. Ze zijn Homo Sapiens net als wij, stoffelijke wezens, en we kunnen samen kinderen krijgen. Ze hadden een middel voor onsterfelijkheid (Ambrozijn, levenswater).

Deze buitenaardsen spelen nog steeds een rol in ons leven in de vorm van 12 maanden, 12 uren. De twaalf is te zien op en in het Koninklijk Paleis in Amsterdam in een soort familieopstelling omgeven door 12 dierenriemtekens.

Berend neemt ze tijdens de lezing alle 12 door; Anu, Antu, Ninmah, Enki, Enlil, Nergal, Nirgishada, Marduk, Nanna, Ninurta, Utu en Inanna.

De 7 zegels

Alles is perceptie/illusie, we zitten a.h.w. gevangen in 7 illusies ofwel 7 zegels. De Sumeriërs gebruikten bijzondere zegels. Als je die uitrolt over zachte klei komt het plaatje tevoorschijn. Op deze zegels staan altijd mensen, dieren en kosmische constellaties.

Berend beschrijft de zegels:

Het 1^e zegel is de ruiter op het witte paard die het kwaad overwint, de zonnegod.

Op het 2^e zegel een ruiter met zwaard op het rode paard die oorlog brengt, de oorlogsgod.

Op het 3^e zegel staat de ruiter op het zwarte paard, de god van de (valse) handel.

Op het 4^e zegel de ruiter op het vaal-gele paard die de dood brengt.

Het 5^e zegel gaat over zielen die onder het altaar staan en laat de afstand zien tussen stoffelijke wereld en de ziele-wereld. Dit doelbewust gescheiden-zijn is een van onze grote problemen.

Het 6^e zegel betreft de Niburu-passage met als gevolg de zondvloed die de meeste mensen niet overleefd hebben. De overgebleven mensen werden verdeeld onder de 12 Annunaki in 12 stammen. Daar ondervinden we nog steeds de gevolgen van; verschillende talen, kasten, godsdiensten. Hun slaven werden gebrandmerkt of besneden.

Het 7^e zegel gaat over de zeven bazuinen. We weten nu dat deze bazuinen kernwapens zijn, beschreven als een grote lichtflits en een wolk die sterren en maan verduistert, de straling die prikt als schorpioenen. Er zijn kraters en enorme hagelstenen van 25 kg. Dit had men nooit kunnen weten. In de jaren 50 van de vorige eeuw werden kernproeven gedaan in de Stille Oceaan. De Amerikanen hadden slagschepen neergelegd om te kunnen zien hoe deze zouden reageren op de explosies. Het ergste daar waren ook de grote hagelstenen die, met geluidssnelheid, van 20 km hoogte naar beneden kwamen.

De Annunaki kregen ruzie met elkaar. De raad van de goden ontdekte dat er genetische schade was ontstaan bij de resterende mensen door de straling en de fallout, de radioactieve wolk. In Openbaringen wordt verteld dat alle beschadigde mensen vernietigd moesten worden ('treed ze in de wijnpers'). Dit was achteraf een fout besluit. Ze hadden immers de medicijnen om te genezen, het levenswater om de genen te herstellen.

De Annunaki besluiten zelf dat ze weg moeten van de aarde, alleen Marduk (Satan) blijft als de heerser van de aarde. Ook een fout besluit.

De grote Apocalyps is 4000 jaar geleden al geweest. We zitten alleen nog met de nazorg ervan. Er zijn vele helpers, die van een afstand beïnvloeden en ook gereïncarneerde zielen die meehelpten. We moeten veel karma verwerken.

Het inwijdingsproces.

We zitten gevangen in 7 *illusies*. Enki neemt ons in Openbaringen mee terug. In de volgorde van 7 naar 1 zijn dat:

7. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heb vertrouwen in de toekomst.
6. Sociale inperkingen. 'Ken de koningen, hun bloedlijnen, hun ontucht met het grote geld'.
5. Het gaat om innerlijke vrijheid. Er komt een nieuw Jeruzalem, het symbool voor kosmisch contact.
4. De dood zal er niet meer zijn. Het betekent dat we geestelijk niet sterven. De sluiers worden weg genomen. Je moet je onsterfelijk voelen, onschendbaar voelen.
3. 'Koop niet meer van de valse handelaren'. Wees dankbaar met weinig geld.
2. De oorlog stopt. 'Het beest, de oorlogsgod gaat weg'.
Berend refereert aan Etty Hillesum. Zij zag wat er in de wereld gebeurde en wist dat het goed was. In een tijd van vrede is dat makkelijk, juist in de tijd van oorlog is dat een grote inwijder.
1. De illusie van het duister. Het gaat over goed en kwaad. Het oordeel over mensen met bepaald (crimineel/raar) gedrag bijvoorbeeld. Ook deze mensen/zielen zijn op weg naar verlossing.

De beloning

Ze kunnen je niet meer raken als je in je geestelijke kracht staat. Dat geldt ook voor het coronavirus. De inwijding gaat niet over feiten maar over onze geestelijke toestand. We kunnen onze kosmische kracht en onze aardse kracht opnieuw verbinden. Dat noemen ze de Eenheid ofwel het Christus-bewustzijn. 'Ik blijf in mijn krachten en ik kies voor mezelf'. Voor alle dingen waarvoor ze je bang willen maken, kun je jezelf afschermen. Berend zal ons hiervoor een oefening geven.

Aquarius wordt fantastisch. De economie zal enorm versoberen. De dood is niet bedreigend meer, de scheiding wordt opgeheven, de sociale schillen lossen op doordat de machtselite oplost, angst gaat over in licht.

Niemand weet wanneer dit gebeurt. De overgangstijd is in 1945 begonnen. Een overgangperiode duurt meestal 75 jaar. Het is al een beetje begonnen, volgens Berend, maar nog niet voluit.

Aan het eind van Openbaringen staat dat er herstelbetalingen zullen komen. De Annunaki hebben 4000 jaar de aarde als kolonie gebruikt en ons als slaven. Ze hebben miljoenen tonnen goud geroofd. In 1975 zijn we zelf gestopt met het kolonialisme. Wij hebben bijna nooit herstelbetalingen gedaan.

Zij gaan het wel doen door: levenswater voor het herstel van ons DNA, overvloedig gezond en vegetarisch voedsel, vrij van illusies en vloek, een overvloed aan schone energie, nulpunt energie. Het mag nu nog steeds niet, maar het komt er gewoon.

De Annunaki worden zichtbaar voor ons als we ze herkennen in de beelden en in elkaar.

Als je anders kijkt naar de wereld, dan verandert de wereld! Een terrorist wil ons bang maken. Als dat niet meer lukt, zal hij geen aanslag meer plegen.

Weet dat de Annunaki de scheppers zijn van alle illusies waar we mee te maken hebben.

Een manier om geen last te hebben van de illusies en de angst die ze kunnen veroorzaken, is de volgende oefening van Berend. Het is een oefening om onze kundalini-energie omhoog te trekken met onze rug aangespannen en recht. Staand is gemakkelijker dan zittend.

* Bedenk dat alles versombert door illusies en angsten.

* Bevrijd je in gedachten van de scheppers van illusies.

* Verlos je van al je angsten over:

1. Criminaliteit
2. Oorlog
3. Geld
4. Dood
5. Eenzaamheid
6. Macht
7. Toekomst

* Doe je ogen zo ver open en je wenkbrauwen zo ver omhoog dat er rimpels op het voorhoofd verschijnen: – Het symbool van Aquarius ontstaat op je voorhoofd – Glimlach op je gezicht – Lichtjes in de ogen – Verlichting in je hoofd.

* Doe vervolgens wat juist is voor de planeet.

Deze oefening kunnen we doen als we naar het wereldnieuws kijken op tv, in de krant of op internet. Je voelt je opeens een stuk gelukkiger worden.

Voor verdere uitleg van deze oefening, zie het boek; 'Van Apocalyps naar Aquarius'.

VRAGEN

Hoe is de verhouding van de God van het Oude Testament en de Annunaki?

De God van Genesis is Enlil (Elohim in het Hebreeuws). Vanaf Exodus is dit Marduk. In Genesis, na de grote rampen van Sodom en Gomorra, is besloten dat Marduk de 'baas' is.

Jezus heeft met Enki te maken, geïnspireerd door Liefde. Jezus was een avatar, de goddelijke incarnatie van Enki. Hij heeft ook de geneeskraft, het inzicht en geeft inwijdingen.

In de gnostische overleveringen wordt gesproken over een heel andere God; de Schepper, de Bron, de 'Creator of the beginning', het Universum of Al wat is. Het overweldigende licht en de liefde waar mensen met een bijna-dood-ervaring over praten.

Hoe zit dat met de Oosterse godsdiensten?

Berend heeft zich gericht op Openbaringen. Een verhaal met een christelijke achtergrond.

In India heb je vele goden, waaronder goddelijke incarnaties. Dit zijn dezelfde Annunaki. De Annunaki hadden de wereld verdeeld onder elkaar. Mesopotamië was van Enlil, Afrika van Enki en Marduk. Inanna (in China Kwanyin) was de baas van Azië. De Annunaki hebben erg lang geleefd en in allerlei culturen verschillende namen gekregen.

Welke rol speelt Jahweh in dit verhaal?

Jahweh is Enlil. Hij was in het begin benoemd als de CEO (Chief Executive Officer) van de planeet. Enki was de CPO (Chief Planet Officer) de leider van de missie op aarde. Ze hadden hun taken verdeeld. Enki probeert ons via Openbaringen te vertellen wat we anders moeten doen om de 400.000 jaar ellende van de Annunaki achter ons te laten. Nu is de tijd om over te gaan naar Aquarius, uit de matrix van illusies.

Berend verwacht dat we een periode tegemoet gaan waarin veel mensen gaan sterven. Een aantal mensen willen of kunnen de overgang van 3D naar 5D niet mee maken.

Michel Newton is een psychotherapeut die veel mensen terug gebracht heeft naar de tijd tussen 2 levens in. Hij heeft boeken geschreven over hun besluitvormingen. Je beslist zelf om terug te gaan, maar je wordt geadviseerd door soortgenoten die wat verder geëvolueerd zijn. De schepping is de Bron van het oneindig bewustzijn dat er altijd geweest is en altijd zal zijn.

en waar we allemaal deel van uit maken, als een soort netwerk van miljarden zielen die samen het universum geschapen hebben. Dit scheppingsproces van ons gezamenlijk bewustzijn gaat voort. Het is oneindige Liefde, oneindig Licht.

Bertie

Parel

Ons leven is als de loop van de zon.
Op het meest duistere moment is er de belofte van daglicht.

Onze komende lezing

In Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen. Aanvang avondlezingen: 19:30 uur.

Datum	Spreker	Thema
1 september	Avani van Leeuwe	Het Mystieke Hart.
Info:	tel. 0592-656610	
Website:	https://innerlijk-besef.nl	E-mail: Via het contactformulier op de website.