



Nieuwsbrief nr. 7, september 2021

Mijmering bij de parabel van 'De verloren Zoon'

Kort geleden werd ik getriggerd door een alinea in een boek, dat vervolgens een kettingreactie startte, waaruit deze mijmering is ontstaan. Het boek: 'TELOS', de allereerste boodschappen vanuit de stad Telos in de Holle Aarde (Dianne Robbins).

Ik citeer: "...want we zijn echt goddelijke wezens die naar de aarde zijn gekomen om samen met de gehele mensheid *afgescheidenheid* te ervaren en om *nu* onze weg terug af te leggen, de hele mensheid met ons meenemend."

De zingeving aan mijn bestaan drukte ik tot nu toe uit met de woorden: "Liefde manifest maken in mijzelf en op mijn plek hier op moeder aarde, in al mijn relaties, bij al wat is en al wat leeft". Maar vóór die manifestatie van liefde is er de bewustwording, door alle lagen van ervaringen heen als mens, dat ik ben afgescheiden van die goddelijke bron in mijzelf. *Dat ik leef in de illusie van de afgescheidenheid van de Eenheid, dus in de wereld van de dualiteit. In die illusie hebben wij geleden onder onwetendheid en gekozen voor beperking, boven de vrijheid van het groeien in bewust Zijn in een liefdevolle en voedende omgeving.*

Rondom mijn 60e verjaardag lag ik in het Academisch ziekenhuis in Groningen, herstellende van een openhartoperatie. Een lieve vriendin kwam op bezoek en gaf mij een boek cadeau. Een boek van Henri Nouwen: *'Eindelijk thuis', gedachten bij Rembrandts schilderij 'De terugkeer van de verloren zoon'*. Dit mooie geschenk ontroerde mij en met name de woorden: 'Eindelijk thuis!' Het appelleerde direct aan mijn altijd sluimerend gevoel van *heimwee naar thuis*. In de parabel van 'De verloren zoon' herken ik mijzelf als verloren zoon, als verloren mens, als verloren mensheid in de afgescheidenheid van de Vader, het verzorgende aspect van de Allerhoogste Ene, het Mysterie. onbenoembaar en niet te vatten in menselijke woorden en beelden. De twee zonen doen mij denken aan dualiteit, aan afgescheidenheid in de materie. De jongste zoon kiest bewust om die weg te gaan, de oudste zoon blijft Thuis bij de Vader. De jongste zoon ontvangt het deel dat hem toekomt. Hij bereidt zich goed voor op de verre reis vanuit de fijnstoffelijke wereld naar de grofstoffelijke werelden van de materie, van de vaste vormen. In vele reïncarnaties gaat hij door alle vormen van ervaringen heen en verliest steeds meer het contact met zich Zelf. Uiteindelijk wordt de verbinding 'verbroken' en verliest hij zijn spirituele vermogens. Hij lijdt geestelijk en lichamenlijk honger, is een levende dode, waarvan Jezus zegt: 'Laat de doden hun doden begraven'.

Covid-19 legt de hongersnood van de mensheid onbarmhartig bloot

Miljoenen mensen liggen gedesillusioneerd aan het infuus van de moderne slavenhouders, die ons niets ontziend uithongeren met angst zaaiende 'waarheden'. Op dit dieptepunt van de mensheid wordt ons sluimerend heimwee getriggerd. Wij worden wakker, worden ons opnieuw bewust dat wij niet *van* de wereld zijn (*letterlijk dood*), maar *in* de wereld zijn om ervaringen op te doen. Dat besef doet ons *omkeren*, de wereld achter ons laten en aan de *Thuisreis* beginnen. Daar wacht de Vader op ons, zijn verloren zonen en dochters, die dood leken, maar uiteindelijk springlevend en liefdevol worden omhelsd door de Vader. Covid-19 geeft ons meer dan ooit de mogelijkheid om 'de verloren zoon in ons' te bevrijden van onwetendheid en de illusie van afgescheidenheid. Er wacht een liefdevolle Vader op ons, die met ontferming wordt bewogen in de ontmoeting met ons. Een kleine stap voor de mens in de materie, een beslissende stap voor de mensheid.

'Vader, ik heb gezondigd'

Deze woorden geven m.i. uiting aan ons dogmatisch verleden, waarin veelvuldig gepredikt werd over schuld en boete. Deze woorden horen thuis in de dualiteit. In de liefdevolle ontmoeting met de Vader, komt de jongste zoon tot het inzicht dat hij in onwetendheid heeft gehandeld. Hij beseft nu dat hij in de wereld van de materie niet tot zijn recht kwam en steeds verder afgescheiden raakte van zijn ware aard, zijn ware Zelf, zijn Eenheid met de Vader. Meer een belijdenis van inzicht dan van schuld. Geen boetedoening, maar een groot feest met:

- *Nieuwe sandalen*: symbool voor Thuis en 'wandelen met God'.
- *Zegelring*: hernieuwd symbool van 'onvoorwaardelijke liefde'.
- *Lichtkleed*: we beseffen dat licht en liefde onze essentie is, en dan ontplooit het 'lichtkleed' zich onmiddellijk om ons heen.

De jongste zoon is met een deel van het vermogen van de Vader op reis gegaan. Bij zijn terugkeer is hij geestelijk volwassen geworden en valt hem op bewust niveau de volledige erfenis toe. Wanneer hij tot man wordt, geeft zijn Vader hem alles wat hij bezit.

*Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind.
Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.
Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen,
doch straks van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben!
(1 Corinthiërs 13:11 en 12)*

M.i. heeft de oudste zoon gekozen om kind te blijven, maar wel een kind in de Eenheid van de Vader. Soms een mokkend kind met een schaduwrandje van onwetendheid. Hij heeft nog niet het volledige deel van de Vader ontvangen! Hij kan op elk moment en in volle vrijheid het voorbeeld van de jongste zoon kiezen, zijn deel vragen en op reis gaan.

Dan pas zal hij ten volle beseffen wat het totale bezit van de Vader vertegenwoordigt! Ik denk hierbij aan ons menselijk bezit van gezondheid. Pas als we ziek worden, en gezondheid niet meer vanzelfsprekend is, worden we ons bewust van de onschatbare waarde van gezondheid. In de hernieuwde ontmoeting met de Vader, *de Allerhoogste Ene*, worden wij ons opnieuw bewust van de onschatbare en onvoorwaardelijke liefde van de Vader. *Welk een vreugde en groot feest zal dat zijn!*

*De meester zei:
'Er is één ding op de hele wereld dat u nooit mag vergeten.
Wanneer u alles vergeet, maar dat ene niet,
dan hoeft u zich nergens zorgen over te maken.
Maar wanneer u overal aan denkt, alles doet en niets vergeet,
maar u vergeet dat ene, dan heeft u eigenlijk niets gedaan!'
(Rumi)*

Inspiratiebronnen

- Marcel Messing: 'Een zaaier ging uit. Over de parabels van Jezus'.
- Henri Nouwen : 'Eindelijk thuis'.

*Met harte-groet,
Vrede en alle Goeds,
Johannes Meijer*

Verslagschrijver (m/v) gezocht

Wie van u wil ons helpen met het schrijven van verslagen van onze lezingen? Onze groep verslagschrijvers heeft dringend versterking nodig. Dankzij de inzet van deze mensen kunt u in iedere Nieuwsbrief het verslag vinden van laatstgehouden lezing!

Als u ook wilt helpen met verslagen schrijven, krijgt u een geluidsopname van de lezing. U kunt daar thuis rustig naar luisteren en zo het verslag maken. Het gaat om 2 verslagen per jaar (één in het voorjaar en één in het najaar).

Wilt u meedoen? Neemt u dan contact op met Ruth, bijvoorbeeld tijdens een lezingavond. U mag haar ook bellen op 0592-314290. Een mailtje sturen naar info@innerlijk-besef.nl kan ook.

Tariefwijzigingen met ingang van september 2021 (seizoen 2021-2022).

Het bestuur ziet zich, in verband met de steeds stijgende portokosten, kosten van de drukker en ook de zaalhuur, genoodzaakt de prijs van de Nieuwsbrief en toegangsprijzen te verhogen. Al een aantal jaren is het niet meer kostendekkend, maar tot nu toe heeft de Stichting dit voor eigen rekening genomen.

Nieuwsbrief

- De prijs voor abonnees van de Nieuwsbrief per post gaat van € 17,- naar € 20,- per seizoen.
- Bent u donateur en ontvangt u de Nieuwsbrief per post, dan gaat de prijs voor enkel van € 37,- naar € 40,-
- Voor een gezinsdonatie met de Nieuwsbrief per post gaat de prijs van € 57,- naar € 60,-.
- U kunt zonder kosten de Nieuwsbrief digitaal ontvangen. Indien u dit wenst, kunt u dit doorgeven aan: penningmeester@innerlijk-besef.nl of telefonisch 0593-565102.

Donateurschap

De prijzen voor het donateurschap, enkel én gezin met de Nieuwsbrief digitaal i.p.v. per post, worden niet verhoogd. Deze blijven € 20,- en € 40,-.

Toegangsprijzen

- Voor donateurs gaat de toegangsprijs naar € 10,-.
- Voor niet donateurs naar € 13,-.
- Voor jongeren onder 22 jaar naar € 8,-.
- Deze prijzen zijn nog steeds inclusief 1 consumptie.

De nieuwe prijzen kunt u ook terugvinden op onze website; <https://innerlijk-besef.nl>.

We willen de toegangsprijs zo laag mogelijk houden, zodat het voor een groot publiek betaalbaar blijft.

Het bestuur hoopt dat u begrip heeft voor de genomen tariefwijzigingen.

Heelmeesters: in de voetsporen van de Egyptische Sjamanen

Lezing door Richard Hoofs op woensdag 8 september 2021 van 20.00-22.30 uur.

Let op: deze lezing vindt plaats op woensdag in Zalencentrum Hingstman; reserveren is noodzakelijk!

De oud-Egyptische heelmeesters hadden een hoog bewustzijn over leven en dood. Zij werkten vanuit een holistische visie en zagen het als hun taak de ander te helpen weer 'heel' te worden.

Heling betrof lichaam, persoon en Ziel. Jammer genoeg is deze visie vrijwel geheel uit onze huidige geneeskunde verdwenen. We zijn wel praktisch, maar werken nauwelijks vanuit bezieling. De heelmeesters werkten zowel rationeel als spiritueel. Zowel vanuit de dualiteit als de eenheid. En/En.

Richard Hoofs gaat in op hun holistische levensvisie waarin alles met elkaar in verbinding is en hoe het voelt om, net als zij, vanuit dit bewustzijn te leven. De heelmeesters lieten zich inspireren door hun totems of Goddelijke krachten (neteroe), zoals Aset (Isis), Sekhmet, Tehuti (Thot).

Uitgangspunt is dat ieder mens een eigen unieke gave in zich heeft. Het doel van het leven is om deze persoonlijke gave naar buiten te brengen ten dienste van het grotere geheel. Als ingang hierbij krijgt ieder mens vanuit de ongeziene wereld steun van zijn eigen persoonlijke neter.

Zowel het boek 'Heelmeesters' als de lezing, geeft ingang om in verbinding te komen met deze Goddelijke kracht in jou.

Als je jezelf door deze zielverbinding kunt laten inspireren, zal dit je helpen om jezelf bewust te

worden van jouw unieke kwaliteiten. Als je op deze manier jouw kwaliteiten in kunt zetten, realiseer je jezelf en word je schepper van jouw eigen leefwereld.

De oude heelmeesters waren meesters in het werken met energie. Zij waren bekend met de 13 chakra's en werkten hier ook mee. Richard gaat in op de helende werking van deze 13 chakra's.

Richard behandelt de praktische mogelijkheden van de Egyptische heelkunde in onze huidige tijd, zoals het werken met heling via Egyptische oliën, zandbaden, voetmassage, kruiden, de Ankh, magie, dromen en meditatie, sacrale muziek, dans en seksualiteit.



Richard Hoofs (1965) is werkzaam als huisarts, acupuncturist en coach. Hij publiceerde vanaf 2000 regelmatig wetenschappelijke artikelen en boekrecensies in medische vakbladen, zoals Huisarts & Wetenschap, Medisch Contact en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Deze artikelen hadden met name betrekking op ADHD en kinderpsychiatrie in het algemeen. Hiervoor publiceerde hij in 2002 zijn

eerste boek *'Dokter, is het ADHD?'*, in 2004 gevolgd door *'Aandoeningen bij kinderen'*. In 2005 werkte hij mee aan de ontwikkeling van de Nationale Richtlijn ADHD bij het Trimbos-instituut. In 2010 werd *'Cirkel van Leven'* gepubliceerd. Hierin staan ervaringen van Richard als huisarts met het fenomeen bijna-dood-ervaringen en tekenen van leven van overledenen.

Richard Hoofs is naast traditioneel huisarts ook holist. Zijn reizen naar het verre Oosten, onder andere India, inspireerden hem tot een meer holistische kijk op het leven en op gezondheid. Eerder in 2009 verscheen dan ook zijn eerste spirituele werk over holistische geneeskunde *'Zelfgenezing op doktersrecept'*. Dit boek verbindt de westerse huisartsgeneeskunde met de op levensenergie gebaseerde wijsheden uit het oosten.

In 2012 volgt zijn boek *'Een nieuwe wereld binnen je bereik'*, over de grote veranderingen die de mensheid en de planeet ondergaan. Uiteraard wordt ook hier door Richard de link gelegd met onze gezondheid. Richard blijft schrijven en zo zag *'Nieuwe Geneeskunde'* het licht in 2013. In 2015 gevolgd door *'Cafe Noir'*, een roman deze keer, met als thema het verlangen naar heelheid door de meest mystieke verbintenis die de mens kent: liefde en vriendschap in relatie tot onze levensbestemming.

Het nieuwste boek van Richard Hoofs *'De Heelmeesters'* gaat over de holistische geneeskunde zoals die tot ons is gekomen via de Egyptische sjamanen. Het boek legt de relatie uit tussen de gezondheid van het individu in relatie tot het geheel. In dat opzicht is het een geslaagde verbinding tussen de moderne geneeskunde en de oude Egyptische Heelkunde. De nadruk wordt gelegd op het zelf scheppen, het zelf verantwoordelijkheid nemen, niet alleen voor onze eigen wereld maar ook onze eigen gezondheid. Thema's van Richards eerdere boeken vinden hier een duidelijke synthese. Er staan ook concrete tips en oefeningen in voor de lezer om zijn of haar gezondheid in deze chaotische tijd te ondersteunen.

Het boek is prachtig geïllustreerd en vormgegeven.



Aanmelding vooraf is noodzakelijk. Dat kunt u doen via de reserveringsknop op de pagina 'Programma' van onze website www.innerlijk-besef.nl.

Lukt dat niet, belt u dan met 0592-656610.

U kunt zich aanmelden uiterlijk op 7 september.

Hoe bevrijd ik me van de piramide?

Hoe 13.000 jaar misleiding en manipulatie ons heeft geketend.

Ver slag van de Zoomlezing door Peter Toonen op dinsdag 8 juni 2021.

Deze lezing gaat over onze bevrijding uit de piramidale structuur, waar onze wereld en wijzelf al 13.000 jaar in gevangen zitten.

Het laatste boek van Peter heet dan ook: "Opgesloten in een piramide".

Peter legt uit dat onze aard-as een cirkel maakt om het sterrenbeeld 'Draco', in een tijd van 26.000 jaar. Na 13.000 jaar werd de paradijselijke toestand verstoord, de ijskappen smolten, de zeespiegel steeg met 100 meter, een groot deel van de dieren stierf uit en veel mensen stierven.

Vanaf dat moment ontstaat er een piramidale leefstructuur.

Wat is er gebeurd?

In de Nag Hammadi geschriften is e.e.a. opgetekend. Deze 13 boeken met 52 hoofdstukken zijn in het koptisch geschreven in de eerste eeuw na Christus, en gevonden in 1945 bij Luxor in Egypte. De gnostiek en het hindoeïsme waren de twee grootste religies in die tijd.

In deze Nag Hammadi geschriften wordt gesproken over Archonten, duistere krachten die de planeet proberen over te nemen. Deze entiteiten zonder identiteit zijn uit op macht en controle. Het

scheppingsverhaal gaat als volgt: Sophia Pistis begon een schaduw schepping in een uithoek van het heelal en schiep daar o.a. Jaldabaoth, één van de Archonten. Deze Jaldabaoth schiep ook een kopie van die schepping en schiep de mens.

Sophia kreeg spijt van haar schepping en de gevolgen ervan en blies de mens haar goddelijke kracht in tot grote ergernis van Jaldabaoth, de demiurg.

De Archonten proberen ons nog steeds van onze kracht te ontdoen. Ze voeden zich met onze angst: door onze angsten en trauma's blijven we in een lage frequentie en vernauwt ons beeld zich tot deze derde dimensie.

Deze Archonten worden ook wel Annunaki genoemd. Anu betekent koning, Annunaki betekent familie van de koning.

Het komt er dus eigenlijk op neer dat wij in een kunstmatige wereld leven, maar wij zijn wel goddelijke wezens, tot grote dingen instaat.

Wij zijn avatars in een computerspel, lacht Peter. Hij laat veel afbeeldingen zien van de schepper als slangachtig wezen met een leeuwenkop (o.a. op een Romeinse munt).

In de Arabische wereld wordt deze archontische

kracht Djinn genoemd. Draco's, Grijsen; Reptiliënen zijn ook benamingen voor dezelfde krachten. Ze bestaan buiten de zintuigelijke waarneming.

In de middeleeuwen werden deze machten afgebeeld en ook in de antroposofie zijn er afbeeldingen van; Peter laat ons het beeldmateriaal zien.

Nu, in onze tijd en in onze wetenschap bestaat iets niet als het zich buiten onze waarneming bevindt.

Aan de hand van vele afbeeldingen laat Peter ons zien dat onze (onzichtbare) gedachten en onze vooringenomenheid de waarneming sterk beïnvloeden. Leuke en herkenbare voorbeelden van hoe je gewend bent te kijken. Je ziet wat je bent en door onze perceptie te beïnvloeden weten de psychopatische archontische krachten ons in hun wereldbeeld gevangen te houden.

Hun wereldbeeld is 180 graden gedraaid, Peter laat ons het kapt van het boek '1984' zien van George Orwell : "Vrijheid = Slavernij", "War = Peace" en dergelijke uitspraken staan op de voorplaat.

Peter grapt over het 'nepnieuws' van nu dat meer waarheid bevat dan wat ze ons willen laten geloven. Wij leven hier op de planeet met vrije wil, maar wat is onze vrije wil?

Je mag kiezen in de supermarkt uit bespoten groenten of genetisch gemanipuleerde sinaasappelen.

Scheppen kan alleen met een vrije wil; Peter gaat ons leren hoe we vanuit ons hart contact kunnen maken met de scheppingsbron, die wij in ons dragen.

Maar eerst gaan we nog weer terug in de tijd: Klaus Schmidt, archeoloog, ontdekte dat er eerst tempels werden gebouwd en dat daarna de landbouw werd geïntroduceerd en niet, zoals gesuggereerd wordt, dat de nomaden zich zijn gaan vestigen en er steden zijn ontstaan en daarna de tempels en piramiden zouden zijn gebouwd. In Uruk werden de eerste granen gevonden bij een tempel of observatorium voor Sirius. Daar zijn ook afbeeldingen gevonden van gedomesticeerde dieren. De mens zet planten en dieren gevangen in de onderste laag van de piramide, daarboven bevindt zich de priesterklasse die de mensen beheerst en boven aan de top van de piramide bevinden zich de goden.

In deze top-down modellering van deze nieuwe beschaving ontstaat macht, eigendom, monocultuur, het rechtssysteem, landjepik, oorlogen, sekse-ongelijkheid en gecontroleerde natuur.

We zouden weer terug kunnen gaan naar permacultuur en voedselbossen. We kunnen stoppen met het eten van dieren, in het DNA van planten zitten 2x zoveel genen die belangrijk zijn voor de info voor ons DNA.

Piramides vind je overal op de wereld, de meeste in China, maar ook in Bosnië en Zuid-Amerika.

Ook de top-down hiërarchie bestaat wereldwijd.

In Sumerië bestond de onderste laag uit slaven, daarboven de burgers, de handelaren, de boeren. Daarboven de adel en daarboven de koning. Het

Romeinse rijk heeft net zo'n structuur, die later door de R.K-kerk werd overgenomen: het volk, de ridders, de adel, de koning en daarboven de paus. Nu heb je onderop de grondstoffen, de arbeiders, de regering, de multinationals (Pfizer is een multinational die het meeste ooit aan boetes heeft betaald), de banken, de centrale bank, de elite en daarboven de buitenaardsen.

De elite van nu heeft zijn oorsprong in Khazarië, de leider van het volk heeft indertijd uit drie godsdiensten gekozen voor het jodendom, het heeft dus niets met antisemitisme te maken als je zegt dat de Sorossen de Rothschilds van deze, over Europa uitgespreide, 'joden' afstammen.

In 2012 is een nieuwe tijd ingeluid, niets blijft verborgen, dat is de regel voor deze tijd.

Julian Assange brengt met zijn WikiLeaks naar buiten hoe we massaal worden afgeluisterd door veiligheidsdiensten, ook Snowden komt met van alles naar buiten. Remote viewers en toekomstvoorspelers kunnen niets zeggen over de toekomst. De toekomst is nu aan ons.

Astrologisch gezien, zou je kunnen zeggen dat de oude structuren aan het verkrummen zijn. De trilling van de aarde is aan het verhogen, we gaan daar in mee. In deze tijd moeten de krachten achter de schermen met de kaarten op tafel. Wij gaan nu het script schrijven, maar wat gaan wij doen? Gaan we voor een open cirkel van gelijkwaardigheid, met liefde voor alles wat leeft? De vrije wilzone is hier op deze aarde, wat gaan we er mee doen?

De reptiliaanse landbouwers van het universum hebben ons geleerd om graan te verbouwen en te eten. De informatie van planten bevat 30.000 genen en van medicinale planten zelfs 60.000.

Hoe meer soorten we eten hoe meer informatie we tot ons nemen. De planten willen met ons aan de slag i.p.v. gepatenteerd te worden. Biologische tomatenzaden zijn per soortelijk gewicht meer waard dan goud omdat niet zo doorgefokt zijn als andere, niet-biologische tomaten.

We kunnen weer eigen groenten kweken, zaden bewaren en verzamelen, voedselcoöperaties oprichten, ons eigen geldsysteem creëren... Er zijn al veel initiatieven; houd het klein en op fietsafstand, verzamel telefoonnummers en adressen op papier.

We gaan de energetische oefening doen:

Doe je ogen dicht, word je bewust van je ademhaling: in door je neus uit door je mond, rustig en diep.

Voel de ruimte in je hart, het centrum: Voel je hele lichaam, doorloop alles: voeten, benen, billen, borst, schouders, armen, je hoofd.

Zie dat je vanuit je hoofd waarneemt, met je ogen dicht.

Zak met je waarneming naar je hart en ervaar hoe het is om met je hart waar te nemen.

Voel hoe je andere harten en het hart van moeder aarde kunt voelen. Voel dat er geen angst is in het hart van moeder aarde.

De verbinding met moeder aarde geeft vertrouwen, kracht, vergeving en dapperheid.

Stel je voor dat er radiogolven zijn: 3G, 4G, 5G.

Maak eens contact en voel wat er gebeurt, dit is een experiment.

Voel je hart, je ademhaling, luister naar de gedachten over jezelf, je zelfwaardering.

Dit is geen gevecht, wat wil je ermee? Je kunt besluiten dat je je lichaam vertelt dat je lichaam er niks mee hoeft. Je kunt ook besluiten dat je dit niet toestaat in je systeem, dit kun je doen vanuit je hart. Je geeft jezelf toestemming om je eigen ruimte in te nemen: je erkent de straling, maar je stelt een grens: niet bij mij.

Het is niet het ontkennen van de krachten, voel ze maar en stel je lichaam gerust: laten we met deze krachten dealen, we gaan er niet mee in gevecht. Praat met je lichaam, je kunt eventueel kleuren visualiseren, etc.

Dankbaarheid is de mooiste kracht van het hart.

Deze oefening staat of valt met de intentie waarmee je het doet.

De DNA-healing:

Je gaat je visualiseren dat je een cel binnengaat. Je komt een DNA-streng tegen, je kunt de DNA-streng vertellen dat hij zich mag herstellen van emotionele en fysieke programma's die niet het hoogste goed dienen.

Sluit je ogen en zit ontspannen.

Voel of er iets is in je lichaam wat healing nodig heeft, dat kan op fysiek of op emotioneel niveau.

Ga daar naar binnen op cel niveau.

Eerst ga je door het celmembraan, daarbinnen is celwater, daar zweeft van alles rond. Je zwemt naar de celkern, daar ga je naar binnen in dat vocht zie je 23 chromosomen: gekringelde x-jes, daar vind je de DNA-spiraal, een dubbele helix, daar ga je naar binnen. Kijk of er stukjes los zitten, herstel ze met liefde met een zachte licht blauwe kleur of met goud, voel wat het nodig heeft.

Maak je een voorstelling: een beeld van de spiraal die weer heel is en gerepareerd.

Weet dat het geheeld is. Loop de hele DNA-streng af en herstel de uiteinden van de streng (de telomeren). Dit zijn net veters zonder dopje, zet ze er op.

Ga weer uit de DNA-chromosoom, de celkern en door het celwater, door het celmembraan. Nu weten alle cellen dat ze zijn geheeld. Bedank jezelf.

Tip: doe dit drie keer. Je brein wil het in twijfel trekken, na drie keer beklijft het (net als bij NLP) en cellen vernieuwen zich binnen 28 dagen.

VRAGEN

Weet de elite dat ze bespeeld worden door onzichtbare krachten?

Een wiskundige heeft 'decoding complexity' toegepast op de economie en haar bedrijven. Hij komt uit op 33 families die aan de touwtjes trekken. Deze worden beïnvloed door psychopatische krachten die de mensheid proberen mee te trekken. Zij zitten a.h.w. ook in een programma dat ze onbewust aan het lopen zijn. Deze families zijn ook verdeeld, hebben verschillende belangen.

Hoe kijk je tegen 5G aan?

Technologie is niet slecht, maar wie heeft het in handen? Nu zou je kunnen zeggen dat een kind met een scheermesje aan het spelen is. De meeste energie gaat op aan internet gebruik, de energiecapaciteit is nog niet toe aan 5G. Daarbij komt dat de frequentieband dezelfde is als die van de scheepvaart, de radar en het communicatiesysteem: C2000 van de politie. Als dat door elkaar gaat lopen wordt het een zootje en makkelijk te hacken. De weersvoorspelling is dan ook niet meer mogelijk.

De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Maar blijf waarschuwen, al zit de wetenschap op een ander spoor, dat van hittebelasting, terwijl het de elektromagnetische belasting is waar het om gaat.

Wat is de zin van het leven, als wij in een kopie van de werkelijkheid leven?

Nu leven we in een eindstrijd van deze matrix, ons waarnemingsveld (ons reptielenbrein) is op deze matrix ingesteld. Door de energieverhoging beginnen we te ontsnappen aan deze kopie. Door ons in angst te houden, blijft onze frequentie laag en ons waarnemingsveld vernauwd.

Wij zijn goden die slaven lijken, wij mogen deze wereld – die een hardnekkige illusie is volgens – Einstein, transformeren door naar ons hart te gaan, daar is een andere werkelijkheid waar je mee gaat resoneren.

Mijn reis naar Spanje kort geleden, was zonder tegenslagen, vertelt Peter. We reden door stadjes met een lock-down en werden toegezwaid door politieagenten, ook grensovergangen hebben we niet bemerkt. Als je onbevangen, naïef en vol vertrouwen leeft is het net of alles je toevalt.

Wat gebeurt er als we een mRNA spuitje hebben gehad?

Het RNA communiceert met het DNA, wat ons computer programma is.

De m staat voor Messenger, dat stukje stuurt berichten naar je DNA. Als je het eenmaal in je lichaam hebt krijg je het er niet weer uit. Of je moet echt heel veel moeite doen om met gedachtekracht het te ontcrachten.

Ons lichaam is het knapste stukje techniek van de wereld, via ons hart kunnen we met ons lichaam

communiceren, ik (Peter) noem dat Nature World Order: contact van Aarde, Natuur en Lichaam. Als je vertrouwt op externe krachten voor je gezondheid, geef je je eigen Messenger uit handen.

Hoe ga je als healer om met gevaccineerde cliënten?

Het is niet aan te raden om lang en intens met energetisch werk en aanraking met gevaccineerden om te gaan. Bij een bloedtest kwam naar boven dat de witte bloedlichaampjes verdwijnen, het herstelt zich na enige tijd. Dennenaaldenthee is een goede oplossing om de weerstand te verhogen (let op: niet de giftige taxus gebruiken!).

Ruth

Parel

De intuïtie is een Godsgeschenk, de ratio een dienaar;
ergens in de tijd zijn we de dienaar gaan aanbidden
en zijn we het geschenk vergeten.

Albert Einstein

Ons programma

Avondlezingen: 19:30 – 22.00 uur.

Datum	Spreker	Thema
Woensdag 8 sept.20.00 uur	Richard Hoofs	Heelmeesters: in verbinding komen met de Goddelijke kracht in jezelf.
Dinsdag 5 okt. 19.30 uur	Peter Vereecke	Corona-plandemonie1984: alles verloopt volgens plan!
Woensdag 20 okt.19.30 uur	Annie Scholte	Als spraak wegvalt.
Info:	tel. 0592-656610	
Website:	https://innerlijk-besef.nl	E-mail: Via het contactformulier op de website.

