

# Innerlijk Besef

Voor bewustwording en bewust zijn

Secretariaat: Kastanje 1, 9351 XT Leek, tel. 0594-516740

Internet: <https://innerlijk-besef.nl>

E-mail: [info@innerlijk-besef.nl](mailto:info@innerlijk-besef.nl)



## Nieuwsbrief nr. 4, april 2022

### WOESTIJNREIS

Velen razen door het leven en het leven raast voorbij,  
maar wie in eeuwigheid wil leven moet de razernij voorbij.

Vele wegen leiden naar Rome, maar slechts één weg  
leidt ons naar het *Onbenoembare Mysterie*.

Vele wegen gaan naar verre en vreemde landen,  
maar *Thuis wacht Ongrond* met open hart en handen.

Vele stormen scheiden kaf en koren,  
maar alleen in het zachte ruisen is de *Eeuwige* te horen.

Vele sterren verlichten donkere nachten,  
maar alleen de *Christusster* in ons ontwaakt,  
begroet de nieuwe morgen.

Vele stemmen, die zingen, vormen een koor  
maar alleen zielsverbinding transformeert het  
tot een engelenkoor.

Vele sacramenten zoeken het goede spoor,  
maar alleen het *Laatste sacrament*  
geeft aan mijn ziel gehoor.  
(zie *Parel*)

Vele namen zijn ons toegedicht,  
maar alleen onze eigen unieke naam: *Liefde*  
is ons oorspronkelijk gezicht.

Vrede en alle Goeds  
*Johannes Meijer*

## Parel

### LAATSTE SACRAMENT

De tijd heeft ons nog niet geveld, maar wel getekend.  
Wij weten, onze dagen zijn geteld en elke ademtocht  
verhaast het onvoorstelbare moment  
waarop de draad zal breken.  
Maar laat het laatste sacrament dan *Liefde* zijn.  
Laat ons nog eens het heilig vuur ontsteken  
dat sterren scheidt – een flonkering buiten de tijd –  
een bloem die niet verlept,  
een zoen die nimmer zal verbleken.

*Hein Stufkens, schrijver en filosoof*

## Wij zoeken bestuursleden

Wij willen ons bestuur graag versterken en daarvoor zoeken wij enthousiaste, gemotiveerde mensen die zich in willen zetten voor onze Stichting. Er is het nodige werk te doen om de lezingen en workshops te organiseren en te zorgen dat alles goed functioneert. Daarom komen wij graag in contact met mensen die:

- Zich kunnen verenigen met onze doelstelling (zie <https://innerlijk-besef.nl/doelstelling>) en die mee willen uitdragen.
- Sprekers willen zoeken.
- Kunnen werken met een pc of laptop: internet, e-mail, tekstverwerken.

Wilt u meehelpen door hier uw schouders onder te zetten? Dan bent u misschien degene die we zoeken. Of wilt u eerst meer informatie? Neemt u dan contact met ons op via [info@innerlijk-besef.nl](mailto:info@innerlijk-besef.nl). Bellen mag natuurlijk ook: 0592-656610.

## Vrije Energie College

*Lezing door Casper Boom en Karsten van Asdonk op woensdag 23 maart 2022 in zalencentrum Hingstman te Zeijen.*

***U hoeft voor deze lezing niet te reserveren.***

Er vindt in de wereld gestaag een energietransitie plaats. Er worden imposante doeleinden gesteld voor het verduurzamen van onze energiehuishouding, maar op onze huidige koers gaan we die bij lange na niet halen. Er bestaan echter daadwerkelijke oplossingen voor ons energieprobleem die onze gehele samenleving en economisch systeem kunnen transformeren. Welke veranderingen zijn nodig voor een totale paradigma-verschuiving naar een wereld waarin schone energie in overvloed aanwezig is?

Sinds de jaren van Nikola Tesla (1856-1943) bestaat er een technologie die een overvloed aan schone energie kan opwekken, overal ter wereld en altijd. Dit wordt Vrije Energie genoemd. De integratie van Vrije Energie heeft gigantische gevolgen voor onze maatschappij. Van de economie tot de manier waarop we leven, werken en spelen. Het gaat hand in hand met het grote ontwakingsproces dat nu gaande is. Hoe willen we samenleven met

elkaar en de natuur, zodra er een overvloed aan energie beschikbaar is?

Casper en Karsten zullen op een inspirerende manier uitleggen wat Vrije Energie eigenlijk is en wat de stand van zaken nu is. Zij vertellen ook wat zij zelf aan onderzoek doen en wat anderen daaraan doen. Ook willen ze bewustzijn en wetenschap met elkaar verbinden. Iets wat eigenlijk heel natuurlijk zou moeten zijn, 'van zelf sprekend'! Vrije Energie hoort in een nieuwe wereld thuis en die nieuwe wereld creëren wij met elkaar!

*Achtergrond van Casper Boom:*

Afgestudeerd aan de film academie in Utrecht, zag hij geen harten vervullend toekomstbeeld meer voor zich. Het



bracht hem bij zijn innerlijke stem. Hij wilde iets anders, wat is dat? Welk wereldbeeld voelt voor hem kloppend? Wat is de zin van het leven? Een zoektocht met grote ontdekkingen vol vreugde en verdriet.

Hij is nieuwsgierig, speels en gedreven om de mens wakker te schudden uit de perceptie van afgescheidenheid. Gefascineerd door spiritualiteit, de multidimensionale werkelijkheid, kwantumfysica en vrije energie inspireert hij als documentaire maker mensen om zich te openen voor de verbondenheid met alles wat is. Hij wenst de mensheid de bloei toe die met deze bewustzijnssprong zal ontstaan.

#### *Achtergrond van Karsten van Asdonk:*

Rond zijn achttiende is hij zich steeds meer gaan afvragen wat het doel van het leven is, en wat voor rol hij daarin heeft. Het van-9-tot-5-leven kon toch niet alles zijn wat er is? Deze drift leidde hem door allerlei onderwerpen heen die je niet in de

studieboeken, noch in het nieuws tegenkomt: van bewustzijns onderzoek tot spiritualiteit, van het UFO-fenomeen tot vrije energie.



Zijn grootste passie is het verbinden van de spiritualiteit met de wetenschap.

Zijn nieuwsgierigheid naar hoe het universum nu eigenlijk werkt heeft hem geleid door de kwantumfysica, naar bewustzijns onderzoek, het UFO-fenomeen, Vrije Energie, en alles wat de mainstream wetenschap nog niet volledig erkent. Vrije Energie is zijn huidige missie, waarover hij met zijn team Energy Abundance nu kennis en wijsheid deelt. Zijn rol is een brug te slaan tussen wetenschap en spiritualiteit, en bij te dragen aan de bewustwording hiervan in de samenleving.

De website van Casper en Karsten is:

<https://energyabundance.world/>

## Verhoog je trilling

**Til élk aspect van je leven naar een hoger plan en sta sterk in de uitdagingen van deze tijd.**

*Lezing door Henk Fransen op woensdag 6 april 2022 in zalencentrum Hingstman te Zeijen.*

***Dit is een extra lezing. U hoeft voor deze lezing niet te reserveren.***

Henk Fransen zal in zijn lezing duiden hoe je je trilling kunt verhogen en kunt bijdragen aan de transformatie die op Aarde plaatsvindt. Hij zal de theorie uiteenzetten en oefeningen met ons doen. Er is ruime mogelijkheid voor uitwisseling van gedachten.

De 3 uitgangspunten van de VJT-cursussen:

#### *1. Leef wat je weet!*

In onze boekenkast staan doorgaans al veel boeken met kennis en informatie. De meesten van ons weten dan ook genoeg. Waar het in deze tijd om draait, is dat je ook echt lééft wat je weet! Daarom ligt de nadruk in de VJT-cursussen op oefenen en praktisch doen.

#### *2. Élk aspect van je leven naar een hoger plan.*

Je gaat aan de slag met beproefde oefenstructuren uit oude wijsheidstradities. Het doel is om je te verbinden met je innerlijk licht en om dat uit te drukken in alles wat je doet en zegt. Op die manier til je in korte tijd élk aspect van je leven naar een hoger plan.

#### *3. Het licht ín en óm je heen activeren.*

De meeste mensen proberen als 'ikje' hun leven te controleren en in goede banen te leiden. In ieders leven is echter een veel grotere intelligentie

werkzaam. Het toegang krijgen tot deze intelligentie door het licht in en om je heen te activeren is het belangrijkste uitgangspunt van de VJT-cursussen.

Henk Fransen is in 1985 als arts afgestudeerd



aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na zijn studie werkte hij in ziekenhuizen in India en Afrika, en in het sterfthuis van Moeder Teresa in Calcutta. Hij is auteur van verschillende boeken

over het **zelfgenezend vermogen**.

In 2016 heeft hij zich vrijwillig uit het artsenregister uitgeschreven. Sindsdien inspireert hij grote groepen mensen om hun trilling te verhogen en élk aspect van hun leven naar een hoger plan te tillen: werk, geld, gezondheid, relaties, hobby's, enz. Hij doet dat middels zijn blogs, boeken, video's en online programma's.

Meer info: [www.genezendvermogen.nl](http://www.genezendvermogen.nl)

## De essentie van Ho'oponopono

Verslag van de lezing door Willem Vreeswijk op woensdag 2 maart 2022 in zaal Hingstman te Zeijen.

### Opening Prayer – 'I am the 'I'

*'I come from the void into light,  
'I am the breath that nurtures life,  
'I am that emptiness, that holowness  
beyond all consciousness,  
The 'I', the I, the All.  
'I draw my bow of rainbows  
across the waters,  
The continuum of minds that matters.  
'I am the incoming and outgoing of breath,  
The invisible, untouchable breeze,  
The undefinable atom of creation.  
'I am the 'I'.*

### Openingsgebed – 'Ik' ben het 'ik'

'Ik' kom vanuit de leegte naar het licht,  
'Ik' ben de adem die het leven voedt,  
'Ik' ben die leegte, het niets  
voorbij alle bewustzijn,  
Het 'Ik', het Ware Zelf, het Alles.  
'Ik' trek mijn boog van regenbogen  
over de wateren,  
De voortdurende begeestering van materie.  
'Ik' ben het in- en uitgaan van de adem  
De onzichtbare, ongrijpbare bries,  
Het ondefinieerbare atoom der schepping.  
'Ik' ben het 'ik'.

Een blauwogige lange rossige man stapt de Hingstman-zaal in en roept: "Wat een mooie zaal!" De Ho'oponopono avond is begonnen!

Het feit dat er weinig mensen zijn, wordt liefdevol omarmt, want dat is waar het vanavond over gaat: Hoe word ik weer dat blanco vel papier zonder al die oordelen en vaak onbewuste input van gedachten?

Want alles wat je waarneemt is een afspiegeling van jezelf, en wil je de buitenwereld veranderen, neem dan je waarneming waar, veeg dan je brillen-glazen schoon en vergeef jezelf dat je kijkt zoals je kijkt.

Willem heeft Nederlands gestudeerd maakt magazines voor de financiële sector, is initiatiefnemer/oprichter van de Stichting New Financial Forum en is hoofdredacteur van VVP (vakblad voor financieel adviseurs, waarin veel aandacht voor vragen als: 'Wie ben ik en waartoe ben ik op aarde').

Op verzoek van Ihaleakala Hew Len (overleden 15 januari 2022), schreef hij het theorieboek over Ho'oponopono en geeft hij workshops over Ho'oponopono.

Vanavond vat hij zijn 2-daagse workshop samen in een paar uur.

In zijn workshops heeft hij veel financiële dienstverleners en als hij ze vraagt om één herinnering mee te nemen naar het hiernamaals komen er prachtige dingen naar boven en de deelnemers komen dicht bij hun essentie en voelen wat voor hun van waarde is.

Het zijn allemaal prachtige mensen met een hart.

Willem was erbij toen het toneelgezelschap de Verleiders voor de Nederlandse Bank hebben gespeeld. In de gesprekken achteraf bleek dat het gros van de mensen uit de financiële sector niet weet hoe fout het systeem in elkaar zit. Op de vraag van Willem aan Klaas Knot: "Waarom weten

de mensen dit niet?", antwoordde deze: "Dan breekt de hel los!"

Het systeem is corrupt, gebaseerd op schuld, maar de mensen in het systeem hebben een goed hart en weten niet hoe fout de boel in elkaar zit.

Ook deze mensen hebben schulden bij de bank, van geld dat gecreëerd is uit het niets.

Ook wij zijn opgetrokken uit het niets, Willem houdt een blanco vel papier omhoog.

Wat zie je? > Papier. Waar wordt dat papier van gemaakt? > Van hout. Wat heeft de boom nodig? > Water, dus wolken en zonlicht, maar ook de hout-hakker, die moet eten > dus tarwe, en ook ouders van de houthakker en als we nog beter kijken, zien we dat we er ook zelf in zijn... alles zit in dat vel papier! (Thich *Nhat Hanh*).

Met dit simpele voorbeeld zie je dat alles met alles is verbonden, niets bestaat buiten jouzelf. Als we zo naar de wereld kijken, gaan we heel anders leven, voel je dat niets op zich zelf staat. We komen uit de leegte naar het licht. Daar overheen worden draden geweven van ervaringen, gedachten, emoties, woorden, daden, herinneringen: bewust en onbewust.

"Als we kunnen accepteren dat we een optelsom zijn van onze gedachten, emoties, woorden en acties uit ons verleden, en dat onze huidige levens en keuzes gekleurd zijn en overschaduwd worden door de opslagplaats van ons geheugen, dan beginnen we te zien hoe een proces van rechtzetten en correcties ons leven kan veranderen, dat van onze families en onze samenleving". Dit zei de Hawaïaanse Mornnah Nalamaku Simeona.

In de Hawaïaanse cultuur werd dit rechtzetten altijd al gedaan.

Willem vertelt over Hew Len, kinderpsychater, een leerling van Simeona. Hew Len zuiverde een psychiatrische detentie-inrichting waar veel verloop

was onder de bewakers vanwege stress en geweld. Hij deed dat door middel van het zuiveren van zichzelf, zijn gedachten over de artsen, de bewakers, het gebouw en de gevangenen. Na tweeënhalp jaar was er nog 1 gevangene over.

Willem had Hew Len uitgenodigd bij een bijeenkomst van de financiële sector. Ook Emoto had hij uitgenodigd, die ook laat zien dat je met je intentie het water en de wereld kunt veranderen.

Willem werd helemaal gegrepen door het fenomeen, dat alles in je zit; dat je verantwoordelijk bent voor alles en iedereen in je leven; dat je niemand de schuld kan geven: de politiek niet, ook niet de verzekeraars, de adviseurs, de media, de oorlog in de Oekraïne.

Wat je ervaart zit in jou, en jij kunt daar wat mee.

#### *Zuiveren of reinigen. En wat is dat dan?*

Het is het verzoek aan de Bron, de goddelijke essentie, om patronen en gedachten los te laten.

Met behulp van maar vier zinnen: "Ik houd van je", "Vergeef me", "Sorry" en "Dank je".

Je houdt van alles wat je bedenkt en wat je tegen komt: botte mensen, lelijke mensen, rottige situaties. Je vergeeft jezelf dat je dit denkt, dat je er een oordeel over hebt en je bedankt de situatie die hielp om je er bewust van te maken.

Dit is een voortdurende klus, want je onbewuste is nooit op vakantie. Vergelijk het maar met een ijsberg, waarvan het grootste gedeelte onder water zit. Zo kun jij ook nooit op vakantie, het is een levenslange opdracht, om je gedachten, oordelen te herkennen en te zuiveren.

Willem vertelt zijn ervaring nadat hij zelf begon met zuiveren. Z'n vader overleed, hij ging scheiden en z'n werk ging failliet. Ging het beter? Het leek wel of alles slechter ging.

Hij vertelt: "Verwachtingen leiden tot niets, je mag er blanco instaan, het universum weet wat het beste voor je is."

Toen hij begon met zuiveren, ontdekte hij dat hij eigenlijk niet van z'n vader hield, ontdekte hij dat hij net zo deed en leefde als zijn vader. Hij kon hem vergeven, liet patronen los en kreeg een goede band met z'n vader voor deze overleed. Zijn scheiding verliep in liefde en wat zijn werk betreft: hij is nu zelfstandig uitgever.

Soms denk (!) je: "Het werkt niet". Het hoofd ook altijd met z'n gedachten, die produceert weer nieuwe data. Dan heb je verwachtingen, of een wensen pakket. Je hebt een oordeel over hoe het zou moeten zijn. Jij weet niet wat goed voor je is. Stel je voor, je zuivert op die vervelende zwager van je, dan heb je een verwachting.

Of het gaat alleen maar slechter, bedenk dan dat je een glas bent waarin op de bodem allemaal vuil ligt van jaren aan herinneringen, tijden lang is het niet opgeschud.

Ho'oponopono kun je dan zien als het lepeltje waarmee je in dat glas gaat roeren, zodat het water

eerst heel troebel wordt. Pas langzaam lost het vuil op en doet het Ho'oponopono-proces z'n werk.

Let maar eens op je gedachten in bijvoorbeeld het verkeer: Wat denk je bij een bumperklever? Wat komt er in je op als iemand 90 rijdt op de linker weghelft? Het plopt zomaar in je op.

Vraag je eens af wat het is dat je waarneming kleurt, waar je gedachte vandaan komt.

Veel is onbewust, soms van vorige levens. Weet je nog hoe het velletje papier verbonden is met regen, houthakker en met alles?

Veel waarnemingen en de daarop gebaseerde beslissingen gaan buiten het hoofd om.

Uit onderzoek is gebleken dat bijvoorbeeld bij het zien van plaatjes, het lichaam eerder reageert dan het hoofd. Vraag om reiniging van dit onbewuste deel van je waarneming.

Nu kom je bij drie vragen:

*Wie ben ik.*

*Wie heeft de leiding.*

*Wat is het probleem.*

*Wie ben ik?* Voor een groot gedeelte is die 'ik' onbewust en reageert als een grammofoonplaat; een repetitiemachine en daar handelen we naar.

Jouw bewuste 'ik' neemt 15 informatieprikkels per seconde waar, terwijl je onbewuste er 11 miljoen verwerkt en er naar handelt, de mens is wel degelijk medeschepper van z'n eigen werkelijkheid.

*Wie heeft de leiding?* Dat onbewuste deel dus.

En dit onbewuste deel kunnen we reinigen, opruimen, cleanen, door de wens uit te spreken aan het universum dat dit gereinigd wordt.

Hew Len zegt dat mensen goed zijn zoals ze zijn, maar voortdurend vervuild worden met 'data'.

Ook gebouwen en gebruiksvoorwerpen bevatten 'data', het is onmogelijk dat allemaal te bevatten, maar door voortdurend deze rommel op te ruimen, keren we in feite terug naar 'zero', letterlijk tot het niets.

*Wat is het probleem?*

Wat er ook in jouw leven gebeurt is, het is niet jouw fout, maar wel jouw verantwoordelijkheid. Als je die verantwoordelijkheid neemt, kun je nooit iemand de schuld geven van jouw werkelijkheid. Dit betekent dat je die werkelijkheid gaat accepteren, je eigen maken en ervan gaat houden.

Willem komt met voorbeelden uit het dagelijks leven: Lawaaiige bureaus die vertrekken, een vrouw die toch zwanger wordt.

Alleen maar door de situatie te omarmen en lief te hebben.

Het is belangrijk om tegen je gedachten te zeggen: "Ik hou van jou, het spijt me, vergeef me, dankjewel!"

Stuur een petitie naar het universum met je wensen, wat je ten diepste wilt, en laat het daarna los.



Je zou je identiteit kunnen zien als een familie: Helemaal onderop *het kind*, het *onbewuste*; daarboven *de moeder*, het *bewuste*; daarboven *de vader*, het *intellect*; daarboven de *goddelijke intelligentie*.

Wanneer je een petitie stuurt naar het universum, zonder verwachting, wordt dit bekeken door de 'vader', die stuurt het door naar het goddelijke. Deze stuurt het terug, de manier waarop onze wens vervuld wordt, is niet meteen herkenbaar, wij weten niet wat goed voor ons is.

Wat ook erg belangrijk is, is de verbinding van de moeder met het kind.

Door heel lief te zijn voor je onderbewuste, kruipt het innerlijk kind uit haar schulp, en als je stil bent, kun je het horen.

Het kind is als een graanschuur vol emoties, als je er naar luistert en het positief benadert met geduld komt het wel tevoorschijn. Soms is het gekwetst in dit leven en zijn er kwetsuren te helen, maar daarnaast is het verbonden met voorouders en familiepatronen en is het een pakhuis vol met data.

Dit kind is het meest wezenlijke aspect van jezelf, zorg voor een goede band, vertroetel het als een echt kind, tegen je kind mopper je niet als het valt met fietsen, je moedigt het aan, wees ook geduldig en liefdevol tegen je innerlijk kind, wees lief voor je zelf.

Zeg maar tegen je innerlijk kind: "Ik houd van je, dank je dat je me helpt zuiveren en dat je mee wilt helpen met het zuiveren van alles".

In het esoterisch christendom zeggen ze immers: "Het Rijk van God zit in je".

Dit is de essentie van Ho'oponopono, zorg voor jouw innerlijk kind, jouw hart, jouw verbinding met het goddelijke.

Heb geen verwachtingen, dat schept weer data, emoties en reuring, die weer vragen om zuivering.

Als het dan wat stiller is geworden en de verwachtingen en de oordelen verdwijnen, komt er ruimte voor inspiratie.

Je denkt niet meer, het gebeurt; en alles wat je overkomt zijn glimlachjes van God.

En dan komt er weer een gedachte, een herinnering, ze zijn nooit op vakantie, jij dus ook niet, alles is in jou en jij mag het zuiveren.

Je kunt jezelf de vraag stellen: wat is er in mij gaande dat ik dit zo ervaar?

Zuiver het, door er van te houden, vergeef jezelf dat dit in je gaande is en bedank jezelf en de situatie voor de bewustwording en zuivering.

Op deze manier verdwijnt het slachtofferschap en je neemt je verantwoordelijkheid voor je gedachten en waarnemingen, en zuivert ze.

Er ontstaat een vertrouwen in wat er gebeurt.

We gaan nog even naar wat 'tools'. Er zijn namelijk nog veel meer tools dan "Ik houd van je – Vergeef me – Sorry – Dank je".

Een tool is niet iets, waarvan je verwacht dat het morgen meteen werkt, je moet niet teveel verwachtingen hebben.

#### *Een ademhalingsoefening:*

Ga zitten, voeten op de grond (contact met de aarde), rug tegen de stoelleuning (contact met je voorouders). Je wijsvinger en middelvinger houd je bij elkaar tegen je duim; met de twee handen in elkaar gehaakt, maak je het infinity sign (zie plaatje), en dit leg je in je schoot.

De duim staat voor de infinity, de goddelijke energie, de wijsvinger staat voor jou zelf en de middelvinger staat voor de politics (al het geroezemoes in de wereld)



*Sluit je ogen, als je dat wilt.*

*Adem in (goddelijke energie), dit doe je in 7 tellen.*

*Houd je adem 7 tellen vast.*

*Dan adem je uit in 7 tellen.*

*Dit houd je weer 7 tellen vast.*

*Dit is 1 ronde.*

*Dit doe totaal 7 ronden.*

We praten nog wat na over de financiële wereld, de reizen van Willem met mensen uit het financiële systeem, die een impact hebben op hun denkwijzen.

De denkwijze om uit het systeem te stappen.

We doen nog wat oefeningen waarmee we onze intentie meegeven aan iets wat je eet of drinkt, een armbandje om niet te vergeten.

Trucjes om je wakker te houden; de vier zinnen om je gedachten te zuiveren; placebo's die je helpen te zuiveren. Hulpjes om de zuiveringen steeds toe te passen, zodat je er niet pas aan denkt als je in moeilijkheden zit.

Het beoefenen van ho'oponopono is iets van elk moment, dan word je vrede.

Willem eindigt de avond met een gebed aan de voorzienigheid om los te zijn, vrede te zijn, een blanco vel papier, net zo blanco als de eeuwige zelf.

De website van Willem Vreeswijk is:

<https://willemvreeswijk.com>.

*Ruth*

*Closing Prayer – the Peace of 'I'*  
*Peace be with you. All my Peace,*  
*The Peace that is 'I', the Peace that is 'I am',*  
*The Peace for always, now and forever*  
*and evermore.*  
*My Peace 'I' give to you,*  
*My Peace 'I' leave with you,*  
*Not the world's peace,*  
*but only My Peace,*  
*The Peace of 'I'.*

*Slotgebed – De vrede van 'ik'*  
*Vrede zij met u, Al Mijn Vrede,*  
*De Vrede die 'Ik' is, de Vrede die 'Ik ben' is,*  
*De Vrede voor nu en altijd,*  
*en in alle eeuwigheid.*  
*Mijn Vrede geef 'Ik' u,*  
*Mijn Vrede laat 'Ik' u,*  
*Niet de vrede van de wereld,*  
*maar alleen Mijn Vrede,*  
*De Vrede van 'Ik'.*

## Ons programma

Avondlezingen: woensdag 19:30 – 22.00 uur, tenzij anders aangegeven.  
 In Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18 te Zeijen.

Datum	Spreker	Thema
23 maart	Casper Boom en Karsten van Asdonk	Vrije Energie College.
Extra lezing 6 april	Henk Fransen	Verhoog je trilling. Til élk aspect van je leven naar een hoger plan en sta sterk in de uitdagingen van deze tijd.
Donderdag 21 april	Pascale Bruinen	De wet van aantrekkingskracht.
11 mei	Frank Silvis	Energetisch inpakken van schadelijke apparatuur.
Info:	tel. 0592-656610	
Website:	<a href="https://innerlijk-besef.nl">https://innerlijk-besef.nl</a>	E-mail: Via het contactformulier op de website.

