



Nieuwsbrief nr. 1, januari 2022

Mijmering bij sturing en synchroniciteit

Het is 8 juni 2013 en mijn vrouw en ik kopen twee elektrische fietsen van het merk Sparta. Een onopvallende en frequent voorkomende gebeurtenis sinds de introductie van de E-bike. Met het klimmen der jaren stijgt ook het aantal E-bikes in onze grote familie Meijer, omdat alle 'broers en zussen' graag mee willen blijven doen aan onze jaarlijkse fiets-4-daagse. Onbezorgd genieten van elkaar, van de prachtige natuur, en van een uitstekende verzorging op wisselende locaties. In die ruim 20 jaar is onze grote groep van gemiddeld 20 deelnemers, door ouderdom en sterven geslonken naar 6 deelnemers in juli van dit jaar, waaronder broeder Kees, zoals ik hem in de laatste jaren liefkozend ben gaan noemen. Hij genoot van die begroeting, maar voelde zich tegelijkertijd ongemakkelijk bij die intimiteit. Broeder Kees heeft in juli voor de laatste keer deelgenomen aan onze fiets-4-daagse, omdat hij op 3 oktober is overleden.

In maart 2020 heeft hij een zware operatie gehad t.g.v. alvleesklierkanker. De operatie slaagt en hij geneest voorspoedig. Nabehandeling is niet nodig. Maar een sluimerende angst voor terugkeer blijft voelbaar in onze ontmoetingen, en in onze gesprekken over dood en Leven. Dan kan het knetteren, zelfs zodanig dat in november 2020 ons gesprek eindigde met een opmerking zijnerzijds van: *Jouw grote geleerdheid brengt je tot razernij*. Een vrije vertaling van een tekst uit de bijbel: Handelingen 26:24: "Gij spreekt wartaal, Paulus, uw vele studie brengt u in de war." Wat voor mij nuchtere waarheid is, is voor hem wartaal als het gaat over o.a. buitenaards leven, Ufo's, contacten met geliefden aan gene zijde met of zonder medium. In zijn nuchterheid en dogmatisch denken was geen ruimte voor de vrije geest in hem. Na deze ontmoeting heb ik hem een brief gestuurd met een spijtbetuiging mijnerzijds als ik hem zou hebben gekwetst in zijn gevoelens, zijn geloven. Dat is nooit mijn intentie, maar wel een valkuil van de preker in mij om te domineren in het gesprek, uitmondend in polarisatie in plaats van begrip en verbinding. Daarin is Hugo de Jonge steeds weer een spiegel om de preker in mij volledig te transformeren naar liefde en mededogen. In mijn brief aan broeder Kees heb ik hem onderstaand verhaaltje meegegeven:

Er is niets kwaads waar niet iets goeds uit voortkomt...

*Denk aan dat mooie verhaal over de vogel
die woonde in een dorre boom midden op de grote droge vlakte,
tot het op een dag enorm ging waaien, en een windstoot de boom omver blies.
De vogel was ontheemd.*

*Uren moest hij vliegen tot hij bij een prachtig bos kwam vol groene bomen,
struiken met bessen, insecten zoveel als hij maar wilde.*

In de rivier die door dat bos stroomde, kon hij altijd zijn dorst lessen.

Daar leefde hij nog lang en gelukkig ...

*Maar zonder die windstoot, zonder het verlies van zijn dorre boom,
zou hij dit paradijs nooit gevonden hebben!*

Hij zou niet eens op weg zijn gegaan ...

M.i. is broeder Kees ook nooit op weg gegaan. Tot die enorme windvlaag kwam, die storm, die pas na 3 dagen ging liggen. En die storm tekende zich al af in de voorgaande maanden. Constant bloedverlies zonder aanwijsbare oorzaak. Regelmatige bloedtransfusies in het ziekenhuis bij een zeer laag Hb-gehalte. Tot de diagnose kwam: *Uitgezaaide kanker in het buikvlies, de dood tot gevolg hebbend*. Mijn broer heeft de diagnose moedig geaccepteerd en afgezien van levensverlengende behandelingen. Op de laatste

donderdag van zijn leven op moeder aarde belde hij dat het niet goed ging, terwijl hij een paar dagen daarvoor nog een fietstocht had gemaakt, geen thuiszorg had en nog naar boven ging om te douchen en te slapen. Wij spraken af om elkaar zondag weer te ontmoeten. Op de 1^e stormdag lag hij al 24/7 op bed en kreeg hij voor het eerst heftige pijn, door de huisarts bestreden met extra morfine. De 2^e stormdag heeft hij nog een laatst gesproken contact gehad met zijn oudste zoon. De 3^e stormdag, op die bewuste zondag van onze afspraak, hebben Wija en ik bewust afscheid genomen van broeder Kees. Thuis had ik nog een bijzondere kaart voor hem gemaakt met woorden van dank voor zijn broederschap, gedurende meer dan 77 jaren. Voor zijn gezelschap in talloze heerlijke fietstochten. Vrede en alle Goeds broeder Kees, ik hou van jou. Fysiek was hij toen niet meer aanspreekbaar, maar in vertrouwen op zijn helder horendheid heb ik de kaart gedeeld. Een emotioneel en intiem moment, maar ook een kostbaar afscheid en geschenk. Rond de klok van 5 uur belde zijn zoon ons dat Pa zijn fysieke lichaam had verlaten, zoals de vogel zijn vertrouwde boom. Hand in hand verbonden met zijn drie zonen. Op 82-jarige leeftijd, en na 6 jaar weduwnaarschap accepteerde hij de dood in vertrouwen. Zijn uitdrukking van dat vertrouwen stond op de rouwkaart:

*In vrede zal ik gaan liggen en weldra gaan slapen.
Want U, o Here, doet mij veilig wonen.
Psalm 4:9*

Vrijdagmorgen bereidden Wija en ik ons voor op de dankdienst voor zijn leven in *De Kandelaar* kerk in Lutjegast. De telefoon gaat, en aan de andere kant klinkt de stem van mijn fietsenmaker. Met wie? Dan dringt het tot mij door en hoor ik zijn mededeling. Mijn heren-E-bike komt in aanmerking voor een terugroep actie van de fabriek. In meerdere fietsen zijn haarscheurtjes in het frame geconstateerd, en nu worden alle herenfietsen terug geroepen voor het plaatsen van een nieuw frame. De actie heeft 2 opties: 1. Gratis monteren van een nieuw frame. 2. Kopen van een nieuwe fiets met 450 euro korting. De oude fiets wordt dan door de fabriek in beslag genomen. We spreken af dat ik na het weekend uitsluitel geef. Door het overlijden van Kees speelt er nog een 3e optie, waar de fietsenmaker dan nog geen weet van heeft. Kees heeft drie jaar geleden een nieuwe Sparta E-bike gekocht, die ik veel liever zou willen overnemen in plaats van een nieuwe te kopen via de fietsenmaker. Kees zijn fiets heeft veel emotionele waarde voor mij en zou bij elke fietstocht een dierbare herinnering aan hem zijn en in gedachten mijn metgezel. Ik laat die gedachte los, want ik wil de jongens daar niet mee lastig vallen en ken ook niet hun plannen met de fiets van Pa. Na de viering en de begrafenis sta ik voor het ouderlijk huis nog even na te praten met de middelste zoon. Kees en zijn vrouw zijn 10-tallen jaren een kostersechtbaar geweest voor de kerk en wonen in de woning naast de kerk. Ik merk op dat het nog een hele klus wordt om het huis te ontruimen. Valt wel mee zegt hij: De auto gaat naar de dealer terug, en de E-bike van Ma, al die jaren bewaard, gaat samen met de E-bike van Pa terug naar de fietsenmaker. Voor mij een duidelijk signaal vanuit het universum om te kiezen voor de 3^e optie. Na overleg tussen de zonen en een waardebeoordeling van de fiets door de fietsenmaker, krijg ik een positief antwoord op mijn verzoek om de fiets van Pa over te nemen. Een afronding met een win-win situatie voor alle betrokkenen. Iedereen is emotioneel dankbaar in droefheid en gemis.

Na het weekend laat ik de fietsenmaker weten dat ik gekozen heb voor optie 1. Gratis montage van een nieuw frame, omdat ik een goede bestemming weet voor mijn oude E-bike. De levering van het nieuwe frame kan wel 2 tot 3 weken duren. Oké, geen probleem, want ik heb de fiets van mijn broer achter de hand. De geschatte weken worden uiteindelijk 2 maanden. Ik breng mijn fiets op de afgesproken zaterdag naar de fietsenmaker. Als vanzelfsprekend neemt hij de herenfiets van mij over. Ik krijg een belletje wanneer de klus geklaard is. Wie schetst mijn verbazing als ik op maandag na het weekend al weer telefoon krijg van de fietsenmaker met de mededeling dat het om de verkeerde fiets gaat. De serienummers van het nieuwe frame kwamen niet overeen met de serienummers van mijn fiets. Neen, nogal wieses, want het nieuwe frame was bedoeld voor een damesfiets, de damesfiets die we ook hadden gekocht in 2013. Toen pas viel het kwartje bij de fietsmakers, die al meerdere malen een damesfiets hadden voorzien van een nieuw frame. Toch hadden ze in de contacten steeds over mijn herenfiets gesproken. Al deze 'misverstanden' maakten het mogelijk dat ik nu in het bezit ben van de fiets van broeder Kees, met dank aan de sturing van het universum, en mijn meegaan met de stroom van het leven.

Donderdag 3 december jl. had ik mijn periodieke afspraak met Annie Scholte. In onze contacten hebben wij de laatste fase van Kees zijn leven gedeeld. Annie heeft hem met haar specifieke gaven ondersteund en begeleid. Ik deel mijn fietsverhaal met haar, en bezorg haar kippenvel en koude rillingen. Tijdens ons delen staat ze voortdurend in contact met de mannen. Jelle en Roel. Vanuit dat contact vertelt ze dat broeder Kees ook aanwezig is bij Jelle en Roel, met Heit en Mem en meerdere dierbaren uit de zielengroep. Ze omschrijft de houding van Kees als enigszins 'zenuwachtig'. Vanuit het verhaal over de vogel voel ik mij meer verwant met het woord *onthemd*. (Zie hieronder de aanvullende informatie van Annie Scholte, die ze heeft gegeven als antwoord op mijn vragen.)

Alles overwegende zie ik het verhaal van de vogel als een metafoor voor de overgang van broeder Kees. Vanuit de dorre dogmatische wereld van de materie maakt hij de overgang naar een land, vloeiende van melk en honing, naar een paradijs van mededogen, licht en Liefde. In dat ontwaakte *bewust Zijn* herkent hij zijn verleden, en voelt hij zich 'zenuwachtig'.

Aanvullende informatie door Annie geschreven voor de lezer

Introductie: Als kind ben ik geboren met het fenomeen dat ik veel uitredingen had in de nacht, en veel voorschouw had. De dingen die ik al zag, gebeurden. Pas later ben ik echt mijn gave gaan ontwikkelen. Na het overgaan van Roel, en het contact met oud paragnost in leven Jelle Veeman.

Vraag 1: Hoe komen deze en gene zijde bij elkaar als ik bij jou ben?

Annie: Door het contact dat ik kan maken met Roel en Veeman geven zij mij de antwoorden. Daar, aan gene zijde, hebben ze dan al contact gemaakt met de overledene, waarvan de familie mij komt bezoeken. In dit geval Kees Meijer voor zijn broer Johannes. Als de bevestiging van het contact krijgen wij vaak de energie van de overledene, en dat gaat gepaard met kippenvet. Dat is een teken dat ze er zijn.

Vraag 2: Wie zijn er als dierbaren meer aanwezig?

Annie: Bij het maken van het contact zijn de telepathische kanalen aan gene zijde al lang gelegd. Andere familieleden, vrienden en hele goede bekenden, die wij altijd als zielengroep zien, ontstaan uit vorige levens, volgen dit ook. Zij zijn regelmatig erg onder de indruk over het feit dat dit contact nog gemaakt kan worden.

Vraag 3: Zijn zij dan als zielengroep aanwezig?

Annie: Dat is zeker zo, maar soms luisteren ook andere zielen mee. Ook de Meesters van gene zijde, die mij regelmatig volgen, meeluisteren, en bijsturen waar nodig. Ik kan ze horen, en ook via geleid schrijven contact maken.

Vraag 4: Doe ik jou recht als medium en klopt mijn toevoeging?

Annie: Zeker weten Johannes, en de grote wet van Synchroniciteit, het afstemmen tussen gene zijde en de aarde gaat verder dan toeval. Toeval is wat je toevalt. Ook gestuurd door het universum. Synchroniciteit ontstaat als je vanuit liefde iets wenst voor jou met de beste intentie. Ook als je bijvoorbeeld echt iets nodig hebt. De radertjes van gene zijde gaan dan lopen, en zo regelen ze de fiets van Kees voor jou.

Dan een kleine aanvulling, maar ook zo fijn dit delen. Voor een ieder.

Waarom krijgen wij de emotie door, in dit geval 'zenuwachtig'?

Kees is ontwaakt na zijn aardse reis in de mooie sferen van gene zijde. Dan hoort en ziet Kees, dat alles nog waargenomen kan worden, en wij het contact nog kunnen maken. Omdat hij dat altijd naar het rijk der fabelen had verwezen, is er nu ook enigszins schaamte, en dus de zenuwen. Willen jullie mij nu wel helpen, want ik werd hier juist zo geïrriteerd door. Lees zijn woorden: Jouw geleerdheid brengt je tot razernij. Nu blijkt dat broer Johannes het bij het rechte eind had. Zijn zielengroep is hem juist dankbaar. Wij paragnosten begrijpen heel goed, dat je zonder deze gave ons voor 'niet helemaal wijs' verklaart. Het was voor Kees nog een voorrecht zijn dank en liefde voor Johannes uit te spreken. Kees had de fiets aan Johannes geschonken. Het was zijn laatste en liefste wens. Alles was in werking gesteld. Ook namens mijn mannen, zoals wij ze altijd noemen Johannes, spreken wij onze dank uit in dit bemiddelen, en mensen mogen wakker worden. Zoals altijd afsluitend: Een lieve groet van ons. Annie Scholte.

In dankbare herinnering aan broeder Kees

Met harte-groet,
Vrede en alle Goeds,
Johannes

Conny Ruigrok overleden

Conny Ruigrok, onze verslagschrijfster is overleden. Conny, je weet wel, met haar diepbruine ogen, met een zweem van weemoed en betrokkenheid. Conny met haar lange haar opzij, aan de linkerkant van haar hoofd.

Bij een cursus van Mies Kloos over de biologische wetten had ik haar en Trients ontmoet. We zijn een schildersgroepje gestart, drie schildermeisjes met een diepe hartsverbinding, gesteund door verf, kwasten en kleuren.

De moestuin met eetbaar on-kruid werkte op onze lachspieren, de 'on' dingen in de wereld waar je, spiritueel gezien, het meest van groeit.

We bogen ons over “De Filosofie van de Vrijheid”, van Rudolf Steiner, wat een kennis en gevoel heeft ze gedeeld al die jaren!

Deze wereld, de derde dimensie is maar een klein stukje van wat is, gebonden aan onze 5 zintuigen. Het blijft tasten, vanuit hier, wat er buiten deze matrix is. Zou ze het nu weten, voelen en ervaren?

We zijn dankbaar dat Conny zich heeft ingezet voor onze Stichting en we zullen haar missen. We wensen haar partner Chris en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om het verlies van Conny te verwerken en een plaats te geven.

Ruth, namens het bestuur

Wij zoeken bestuursleden

Wij willen ons bestuur graag versterken en daarvoor zoeken wij enthousiaste, gemotiveerde mensen die zich in willen zetten voor onze Stichting. Er is het nodige werk te doen om de lezingen en workshops te organiseren en te zorgen dat alles goed functioneert. Daarom komen wij graag in contact met mensen die:

- Zich kunnen verenigen met onze doelstelling (zie <https://innerlijk-besef.nl/doelstelling>) en die mee willen uitdragen.
- Sprekers willen zoeken.
- Handig zijn met een pc of laptop: internet, e-mail, tekstverwerken.

Herkent u zich hierin? En wilt u meehelpen door hier uw schouders onder te zetten? Dan bent u misschien degene die we zoeken. Of wilt u eerst meer informatie? Neemt u dan contact met ons op via info@innerlijk-besef.nl. Bellen mag natuurlijk ook: 0592-656610.

Op termijn zoeken we ook iemand die verstand heeft van financiële zaken.

Inlijn Natuurgeneeskunde

Lezing door Bianca Wilms op woensdag 12 januari 2022 via zoom.

In deze lezing vertelt Bianca over wat Natuurgeneeskunde inhoudt en wat het verschil is met reguliere geneeskunde. Daarin zal zij duidelijk maken waarom in de Natuurgeneeskunde niet één klacht, maar de mens met klachten als holistisch wezen centraal staat. Ook zal uit deze lezing blijken dat er in een Natuurgeneeskundig consult altijd gezocht wordt naar de dieper liggende oorzaak van ziekte.

Zij zal ook iets vertellen over de laatste ontwikkelingen betreffende Corona, hoe je zo gezond mogelijk kan blijven in deze hectische tijd en over hoe je kunt detoxen bij prikspijt.

Bianca hoopt u online te ontmoeten op 12 januari.



Bianca Wilms heeft gewerkt in de wetenschap, als job coach en als docent biologie. Ze wist niets over de helende werking van voeding en kruiden, maar hoorde daar wel heel positieve verhalen over. Daarom is ze vijf jaar geleden begonnen met de

opleiding Natuurgeneeskunde, die zij inmiddels heeft afgerond.

In de Natuurgeneeskunde voelt zij zich Inlijn. Inlijn staat voor fysieke, mentale, emotionele en spirituele harmonie. Het betekent dat het denken, voelen, wat je doet en de omgeving met elkaar in

overeenstemming zijn. Het inlijn zijn is de voorwaarde voor geluk en gezondheid.

Zij zou graag willen dat iedereen Inlijn is. Want hoe gezonder de mens, hoe gezonder zijn gedrag en hoe meer verantwoordelijkheid hij neemt ten aanzien van zijn medemens en deze planeet. Daarmee maken we het voor onszelf prettiger om te leven. En dat gunt zij iedereen.

U vindt de website van Bianca Wilms via deze link: <https://inlijn.nu>.

Omdat we nu niet bij elkaar mogen komen op onze vertrouwde plek in Zeijen, wordt dit een zoomlezing via internet. U kunt daaraan meedoen als u zich van te voren aanmeldt en betaalt. U kunt dat uiterlijk doen op 11 januari 2022 via onze website <https://innerlijk-besef.nl>. Op de pagina van deze lezing staan weblinks naar het reserveringssysteem. U komt dan op een nieuwe pagina terecht met een kalender. Bij 12 januari staat ook de tijd: 19.30-22.15 uur.

Wanneer u muiswijzer op **op die tijd** zet (op de cijfers dus), kleuren die rood. Als u dan klikt, opent er een aanmeldingsformulier dat u kunt invullen en verzenden. U kunt daar ook betalen via iDeal. De kosten voor deze lezing zijn € 8,-. Daarna ontvangt u een bevestigingsmail en op de dag van de lezing een mail met de inlogcode.

Marcel Messing

Wij brengen graag twee interviews die Jorn Luka met Marcel heeft gehouden onder uw aandacht. U kunt die vinden op Jorns website: <https://www.jornluka.com/the-trueman-show-2>.

Dit zijn de links:

- <https://www.jornluka.com/the-trueman-show/marcel-messing>.
- <https://www.jornluka.com/the-trueman-show/the-trueman-show-42-marcel-messing>.

Parel



Ons programma

Avondlezingen: **Woensdag 19:30 – 22.00 uur.**

In **Zalencentrum Hingstman**, Hoofdstraat 18, **Zeijen**.

Indien we niet bij elkaar mogen komen door de maatregelen van de overheid, worden dit zoomlezingen via internet. Wij vermelden dit op onze website.

Datum	Spreker	Thema
12 januari via zoom	Bianca Wilms	Inlijn-Natuurgeneeskunde Hoe blijf je gezond in deze tijd?
2 febr.	Casper Boom en Karsten van Asdonk	Vrije Energie College.
2 maart	Willem Vreeswijk	Ho'ponopono en het geld systeem.
Donderdag 21 april	Pascale Bruinen	De wet van aantrekkingskracht.
11 mei	Frank Silvis	Energetisch inpakken van schadelijke apparatuur.
Info:	tel. 0592-656610	
Website:	https://innerlijk-besef.nl	E-mail: Via het contactformulier op de website.