

Innerlijk Besef

Voor bewustwording en bewust zijn

Secretariaat: Entinge 104, 9472 XN Zuidlaren. Tel. 050-4094279.

Internet: <https://innerlijk-besef.nl>.

E-mail: info@innerlijk-besef.nl.



Nieuwsbrief nr. 3, maart 2023

Lieve mensen,

Sinds 23 februari dit jaar bestaat Stichting Innerlijk Besef 33 jaar. De huiskamergroep Innerlijk Besef werd toen omgezet in een stichting. In de notariële akte, de statuten, staat dat de stichting in het leven is geroepen. Je zou ook kunnen zeggen: gegrondvest, geaard. Innerlijk Besef kwam als rechtspersoon in de wereld te staan. Dat gronden of aarden slaat ook op het werk dat we doen: informatie uitdragen voor spirituele groei en ontwikkeling, zodat we die kunnen verinnerlijken en ons ervan bewust worden in onze materiële, aardse werkelijkheid.

De “Studiekring Parapsychologie” die Innerlijk Besef aanvankelijk was, organiseerde maandelijks lezingen “door deskundigen op parapsychologisch gebied, om mensen inzicht te geven omtrent God, Kosmos, geest, materie, energie en dimensie.” Inzicht is belangrijk, maar het heeft naar mijn gevoel vooral te maken met je hoofd. Als ik iets innerlijk besef, gaat dat gepaard met een gevoel in mijn hartstreek, een gevoel van herkenning, van “dit klopt”.

En nu bestaat onze Stichting 33 jaar. Gedurende de tussenliggende jaren hebben we veel lezingen mogen organiseren en ook workshops, cursussen en themadagen. Veel landelijk bekende sprekers hebben hieraan meegewerkt en ons een schat aan veelzijdige en waardevolle informatie aangereikt. Innerlijk Besef is zich meer en meer gaan richten op spirituele groei en ontwikkeling, op bewustwording, zingeving en bewust zijn. We kennen geen dogma’s en doen geen pogingen om mensen te overtuigen, je kunt alleen zelf ervaren of de informatie je aanspreekt, of die bij je past.

Maar waarom een jubileum bij ons 33-jarig bestaan? Meestal worden jubilea gevierd in ‘ronde’ jaren en dat hebben we in het verleden ook gedaan. We waren nu ook van plan om een jubileum te vieren in 2020, bij ons 30-jarig bestaan. In 2019 zijn we daar al over gaan nadenken, maar we kregen het niet voor elkaar om in maart 2020 een jubileumdag te organiseren. In mei dan maar? Nou, daar staken de coronamaatregelen een stokje voor, we mochten immers niet meer bij elkaar komen. Hier kregen we weer een oefening in accepteren en vertrouwen.

Gelukkig konden we wel zoom-lezingen organiseren via internet en we hebben zo een aantal mooie en boeiende lezingen online kunnen organiseren. We waren blij dat we deze mogelijkheid hadden en er waren soms deelnemers die heel ver weg woonden. Toch misten we het fysiek bij elkaar zijn en met elkaar in gesprek kunnen gaan tijdens lezingavonden. We zijn dan ook blij dat we weer gewoon bij elkaar kunnen komen voor lezingen.

In die periode ontstond in onze bestuursgroep het idee om een jubileum te vieren bij het 33-jarig bestaan van onze Stichting. Dat gaf een goed gevoel, ook al omdat 33 een meestergetal is. De andere meestergetallen zijn 11, 22 en 44. Het getal 33 wordt beschouwd als een hogere octaaf van Venus, een liefde-trilling op het hoogste niveau – mededogen. Het wordt de Christustrilling genoemd.

Op zondag 5 maart vieren we ons 33-jarig bestaan en we zijn blij dat Roy Martina dan bij ons komt spreken en met ons in gesprek gaat. Hij heeft ons gevraagd om onderwerpen aan te dragen die hij dan met ons gaat bespreken. Welke hij daarvan kiest, weten wij nog niet, maar hij zal zich laten leiden door de energie

in de zaal bij wat hij gaat zeggen. Eén van de thema's die we hebben genoemd, is Quantum Healing en daarover vond ik deze tekst op zijn website:

“Het is tijd om je volledig potentieel te ontketenen. Om je spirituele DNA te activeren. Om je los te koppelen van de Matrix. Om je macht terug te nemen. Om je ziel te helen. Om de goddelijke essentie, die je bent, te belichamen. Om je te herinneren dat je liefde bent. Om al je hartenwensen aan te trekken. Om je droomleven te leven. Om de Quantum Sapiens in je wakker te maken.
2023 – het jaar van Quantum Awakening.”

Het wordt 5 maart vast een heel geslaagde dag, die bijdraagt aan onze spirituele groei en ontwikkeling en aan onze bewustwording en bewust zijn. En natuurlijk gaan we daarna door met het organiseren van lezingen, workshops en themadagen die bijdragen aan die doelstelling. We willen ook een ontmoetingsplaats zijn waar gelijkgestemden elkaar kunnen inspireren en steunen. Daarbij zullen wij ook graag u, die dit leest, ontmoeten en verwelkomen.

Terwijl ik dit artikel zit te schrijven, komt er een gedachte in mij op: Wat hebben de oprichters van Innerlijk Besef een goede naam gekozen.

*Hartegroet,
Henk*

MIJMERING BIJ 33 JAAR STICHTING INNERLIJK BESEF



Er zijn 2 triggers die aanleiding geven tot het schrijven van deze mijmering. De 1^e trigger is de jubileumviering van 33 jaar Stichting Innerlijk Besef. De 2^e trigger is de vraag die Tineke mij/ons stelt aan het einde van haar bijdrage aan de Nieuwsbrief van januari 2023, nummer 1: *Ik denk dat we er klaar voor zijn. Wat denk jij?*

De 1^e trigger, de jubileumviering roept bij mij de vraag op: *Waarom bij 33 jaar?* Dit is binnen het vieren van jubilea een niet gebruikelijk getal!

In deze mijmering ben ik op zoek gegaan naar de mogelijke verbinding tussen beide vragen, want die is er ongetwijfeld vanuit de holistische wet dat alles met alles is verbonden in het hier en nu. *Wat denk ik, wat voel ik en wat heb ik ervaren in de 'perfecte storm van verandering' die momenteel in de mens en de mensheid woedt?* Ik herkende mijn eigen proces in haar delen in:

- Mijn weten, mijn diepste kern zegt ook: *Het is goed, dit is een tijd van heling ... vertrouw het en geef het de ruimte!* Met andere woorden: *Het Licht en de Liefde die er altijd al waren en altijd zullen zijn, breken momenteel op zeer vele breukvlakken in de mens en de mensheid door en veroorzaken een groeiend bewust Zijn.*
- Ik zie ook mijn helende reis door vele incarnaties heen, een reis die nog niet ten einde is, maar zich wel in een beslissende fase bevindt en mij in het hier en nu onweerstaanbaar uitnodigt om een volgende fundamentele stap te maken.
- Liefde, ik heb het zo vaak benoemd, zo vaak ervaren en zo vaak gedeeld in mijn mijmeringen, Liefde is Ongrond, is bewust Zijn en een blijvend mysterie, dat mij met respect en eerbied vervult. Een mysterie dat ik niet zal doorgronden in dit leven in de materie nu.

Die *perfecte storm van verandering* raakt m.i. ook het hart van de Stichting Innerlijk Besef. Gedurende 33 jaar heeft het bestuur van de Stichting met veel wijsheid, volharding en vertrouwen bouwstenen aangedragen voor de perfecte storm van verandering. Een storm die ons niet omver blaast, maar die alle sluiers van onwetendheid en illusies wegblaast en ons weer een kristalhelder zicht geeft op de bron van Licht en Liefde. In dat kristal weerspiegelt zich ook mijn wezen, mijn Zelf, ons wezen, ons Zelf: *Mensen van Licht en Liefde*.

In die 33 jaar hebben ca. 300 mannen en vrouwen hun inzichten en wijsheden met ons gedeeld en sluiers van onwetendheid en illusies getransformeerd naar weten en waarheid. Zelf heb ik de afgelopen 10 jaar de meeste lezingen bezocht en die zijn op kritieke momenten in mijn leven cruciale richtingwijzers geweest naar **SAT CHIT ANANDA**. (absolute gelukzaligheidsbewustzijn; de essentie van al wat is, was en zijn zal; Frans Langenkamp in Inzicht 3). Vooral de verslaglegging is een blijvende bron van kennis, inzicht en wijsheid. Dank, dank en nog eens dank aan het bestuur en de medewerkers van Innerlijk Besef. Ik zou zeggen: ga zo door.

Is de viering van dit 33-jarig jubileum een toevallige samenloop van omstandigheden, mede veroorzaakt door de coronamaatregelen? Of valt er een diepere betekenis te destilleren uit het getal 33? Laat ik met de inhoud van mijn gereedschapskist even wat dieper inzoomen op het getal 33.

- Het zelfstandige getal 33 is een zogenaamd meestergetal (*getal met gelijke dubbele cijfers*) en staat o.a. voor de *Christusenergie*, de hoogste trilling voor kosmisch bewust Zijn van Licht en Liefde.
- Het getal 33 bestaat uit 2 keer het cijfer 3, waarin de 3 het getal van de *Goddelijkheid* is. Met andere woorden, het geeft uitdrukking aan de volledige realisatie van ons bewust Zijn naar *lichaam-, geest- en zielsysteem*.
- Het getal 2 staat symbolisch voor vereniging en verbinding (*bijvoorbeeld het huwelijk en meerdere vormen van verbindingen tussen mensen*).

Samengevat: in mijn mijmering staat 33 voor de ultieme uitdaging om mij te verbinden, te verenigen met die Christusenergie.

Mijns inziens is de bewuste keuze voor de Geest voor de meeste lezers wel *Van-Zelf-Sprekend*, maar zal de concrete uitvoering allerm minst vanzelfsprekend zijn. Dat is mijn bescheiden mening, omdat ik dagelijks ervaar hoe lastig het is om handen en voeten te geven aan de Geest.

33 jaar Innerlijk Besef heeft velen van ons een volle gereedschapskist gegeven van een verhoogd bewust Zijn en ik hoop dat velen met mij de behoefte voelen om te gaan bouwen aan een *samenleving* waarin medemenselijkheid, mededogen, rechtvaardigheid en respect de bouwstenen van Licht en Liefde zullen zijn! Met andere woorden:

- *Hoe kunnen wij onze krachten, kennis en inzicht bundelen binnen Innerlijk Besef?*
- *Hoe kunnen wij in Liefde verbonden vorm geven aan die samenleving?*
- *Hoe zorgen wij er samen voor om in vrijheid de Zelfbeschikking te behouden over ons lichaam-, geest- en zielsysteem?*

Met harte-groet,
Vrede en alle Goeds,

Johannes Meijer

Innerlijk Besef 33 jaar

Op 23 februari a.s. is het 33 jaar geleden dat Stichting Innerlijk Besef werd opgericht. Wij vieren dit jubileum op **zondag 5 maart 2023 van 10:00 -17:00 uur**. Roy Martina komt dan bij ons spreken en met ons spreken. We bieden een dagprogramma aan met een vegetarische lunch. Roy gaat ons ongetwijfeld een boeiende en leerzame dag bezorgen; de onderwerpen blijven nog even een verrassing.

De jubileumdag is volgeboekt!

Als u op de reservelijst wilt, dat kunt u uw naam- en adresgegevens en telefoonnummer per e-mail sturen naar: penningmeester@innerlijk-besef.nl
Zie ook onze website www.innerlijk-besef.nl onder PROGRAMMA.



Boekenmarkt

Tijdens de jubileumdag op 5 maart a.s. is er weer een boekenmarkt van 2^e-hands spiritueel-esoterische boeken. Dit zijn tweedehands boeken uit onze eigen voorraad.

'Lieve Lezer', het boek van Tineke

Sinds 2012 heeft Tineke Kleine Deters regelmatig mooie en inspirerende inleidingen geschreven voor onze Nieuwsbrieven. Zij heeft nu deze 'Lieve Lezer stukjes' gebundeld in een boek. Het zijn "persoonlijke uitwisselingen in een tijd van een veranderend bewustzijn", zoals op de omslag valt te lezen. We leven in een tijd van verandering, van los laten en verwelkomen, maar vooral van het accepteren en be-leven van het goddelijke Licht dat wij in ons dragen. De woorden zijn tijdloos en dus ook vandaag inspirerend, ondersteunend, bemoedigend. Ter (h)erkenning van hen die bewust gekozen hebben voor de Weg van het Hart.

Tinekes boek wordt gepresenteerd tijdens onze jubileumdag op 5 maart en zal dan te koop zijn voor de speciale prijs van € 15. In de boekhandel kost het € 18,95.



Nieuw bestuurslid

We hebben een nieuw bestuurslid: Wim Dannenberg komt ons bestuur versterken. Hij gaat zich de komende tijd inwerken in onze financiële zaken en neemt dan het penningmeesterschap over van Nico. Wim, hartelijk welkom in onze bestuursgroep, we zijn blij met jouw komst.

De Akasha Kronieken en de Ontsluiering van je Ziel.

Lezing door Jeannette Bunnik op woensdag 22 maart 2023 in zalencentrum Hingstman te Zeijen. Aanvang 19:30 uur; U hoeft voor deze lezing niet te reserveren.

Het leven is vol uitdagingen, keuzes en moeilijkheden. Contact met de wijsheid van je ziel is daarbij een prachtige richtingwijzer.

Via de Akasha Kronieken, ook wel het archief van de Ziel genoemd, is dit contact mogelijk.

Akasha is een Sanskriet begrip dat we terugvinden in vele heilige teksten. Het betekent 'grenzeloze ruimte'. Je kunt het zien als een universeel kennisveld waar alle informatie van elke ziel die ooit geleefd heeft, is opgeslagen. Het bevat tevens de volmaakte blauwdruk van elke ziel.

De Akasha Kronieken zijn dus een bewustzijnsdimensie waarin de vibratie van elke ziel en zijn reis door de levens heen ligt opgeslagen. Deze dimensie is overal geheel aanwezig en altijd, waar ook ter wereld, volledig toegankelijk voor iedereen wiens verlangen groot genoeg is om zich ermee te verbinden.

De Akasha Kronieken zijn wel vergeleken met een 'kosmisch internet'. De Akasha-reader kent als het ware het wachtwoord om je toegang te verlenen tot voor jou relevante informatie.

Zoals gezegd, kan iedereen dit in principe leren. Het zou ook fantastisch zijn en een andere wereld creëren als we allemaal zouden leven vanuit deze liefdesbron die de wijsheid van onze Ziel is.

Uitgangspunt en doel van de Akasha Kronieken is dat we ons optimale zelf op het aardse vlak

verwezenlijken. Daarin ligt immers de grootste vervulling, zowel voor onszelf als onze omgeving.

Na jarenlang gewerkt te hebben als psychotherapeute en spiritueel begeleidster is voor Jeannette deze verbinding met onze essentie de meest vruchtbare ingang gebleken voor het begrijpen en oplossen van problemen en vragen op ons levenspad. Ook is het contact met onze ziel een grote bron van vreugde en vervulling.

In deze lezing vertelt Jeannette over de Akasha Kronieken en de rijkdom die ze herbergen. Hoe je in contact treedt met de Kronieken en wat voor soort vragen je kunt stellen. Zij geeft voorbeelden uit haar eigen persoonlijke leven en uit Akasha-readingen die ze aan cliënten geeft.

Ook beschrijft ze de onvoorwaardelijke liefde van waaruit er vanuit deze non-duale dimensie naar ons 'gekeken' wordt. Hoe alles klopt, ook al is dat voor onze mind vaak niet te bevatten.

In elke uitdaging of moeilijkheid ligt een uitnodiging of mogelijkheid opgeslagen voor verdere ontsluiting van je ziel. Daarvoor is het belangrijk om werkelijk te incarneren op onze planeet Aarde. Zijn we zo geïncarneerd als we denken te zijn?

Zo kan het Licht van je ziel meer en meer door de persoon die je bent heen gaan stralen en ervaar je het leven als een steeds groter geschenk, no matter what.

Tijdens deze avond geeft Jeannette ook een Akasha-meditatie, om je de sfeer van de Akasha Kronieken zelf te laten proeven.



Jeannette Bunnik (1950) is vorig jaar uit de Randstad naar het Westerkwartier

verhuisd. Ze heeft haar eigen praktijk voor Akasha Readingen en -Cursussen.

Het boek van Jeannette Bunnik *'Het Licht van de Ziel, bij menselijk lijden. In het perspectief van de Akasha Kronieken'* is tijdens deze avond verkrijgbaar (€ 20,- contant).

De website van Jeannette:

www.akasha-praktijk.com

Parel

De verborgen bron van je ziel moet opzwellen en murmelend naar de zee stromen; en de schat uit je oneindige diepten zal aan je ogen geopenbaard worden.

Kahlil Gibran (1883-1931)

Astrologie, Astronomie en Natuurkracht

Verslag van de lezing door Lia Ouendag op woensdag 8 februari 2023 in zaal Hingstman te Zeijen

Lia Ouendag heeft een hbo-opleiding psychologische astrologie bij het ASAS instituut gevolgd. De traditionele astrologen werken met de Gregoriaanse kalender. Deze loopt niet synchroon met de werkelijke zonnestand. Tot nu toe waren alle berekeningen gebaseerd op het oude systeem en alle astrologen baseren zich daarop. Als je nu naar de sterrenhemel kijkt, zie je in welk sterrenbeeld de maan op dit moment concreet staat. Dit is de Real Time astrologie waar deze lezing op is gebaseerd. Vergeet dus je concept van wat astrologie inhoudt. Vanavond hoor je hoe alles werkelijk in elkaar steekt. Wereldwijd zijn er vele vormen van astrologie, de Maya Kalender, de Vedische Astrologie, denk aan de Native Americans die een eigen systeem hebben, enz.

Lia werkt heel secuur op wat zij aan de hemel waarneemt en dit vindt zijn weerklank in de horoscopen die zij uitwerkt. Dit heeft heel direct een impact op de ziel. Onze ziel weet heel veel, staat in verbinding met het universum, maar door de inbedding in het lichaam zit er veel ruis op de lijn. Ons lichaam is al voor de geboorte door ons uitgekozen, inclusief alle familieverbintenissen en een hoeveelheid karma. Ons lichaam is beziel, de ziel in samenhang met het hart.



Als introductie van de avond worden er beelden van het ISS-ruimtestation getoond. Kijk op

YouTube "[ISS Live Stream](#)" voor 24/7 beelden van de aarde - met dank aan onze astronaut André Kuipers. Bewonder de beelden van de aarde waar het ruimtestation overheen scheert. Dit zet je dagelijkse beslommeringen in een ander perspectief. De beelden van de aarde die onder ons langs draait, worden tijdens de lezing begeleid door het prachtige lied "Walking on Air". Intussen gaat Lia de ruimte in de zaal reinigen met salie/palo santo, waarbij ze onze gidsen en beschermengelen verwelkomt en bedankt voor hun aanwezigheid.



Real Time horoscoop van 1 januari 2023

We zijn beland in het jaar 2023. Het jaar van 7, een heilig getal. Het jaar van de Geheime Kamer. Het jaar van de Vrouwelijke Energie. Astrologisch is de

'geheime kamer' het 8° Huis. Het thema van dit jaar is *de Leeuw*. Kracht. In China is het nu het Jaar van het Konijn (klein, maar charmant, energiek, vrouwelijk). Het jaar 2023 is begonnen met een wasende maan, wat een heel goede start is, je zit meteen in de flow. Er vallen dingen samen en je krijgt te maken met synchroniciteit. Je kan ook gemakkelijker dingen voor elkaar krijgen. Ons hart heeft ook een geheime kamer, die dit jaar extra in het middelpunt staat. Er is een sterke verbinding tussen het hart en de ogen, in hoe je de wereld waarneemt, letterlijk en figuurlijk.

Als we de traditionele horoscoop er toch nog even naast leggen (je lichaam, je brein werkt daar nog mee) blijkt deze echter maar een heel klein deeltje van de werkelijkheid te zijn. We willen groter, ruimer, een meer open blikveld hebben en gebruiken hiervoor de Real Time horoscoop. Dit jaar is ook het jaar van het accent op het Vrouwelijke. De Vrouwelijke Energie, die ieder mens in zich heeft. Verder is er het gegeven dat niet alleen de aarde evolueert, maar het hele zonnestelsel meebeweegt, versnelt en op weg is naar hogere dimensies.

Er is een samenhang van ons sterrenstelsel (Melkweg) in het universum met het relatief dichtbij staande Andromeda-stelsel. Het is te beschouwen als de zuster van ons sterrenstelsel, een stelsel dat staat voor creatieve energie en vooral voor de vrije wil.

Onze planeet aarde zit in haar zonnestelsel een beetje aan het uiteinde van een spiraalarm in ons sterrenstelsel. We focussen ons in de horoscoop op de meest belangrijke planeten in ons zonnestelsel en wat hun invloeden zijn. Er is veel hierover geschreven. Zie vooral de boeken van Mellie Uylert, helder en to the point. Vanuit een innerlijk weten geschreven.

Zie ook bijvoorbeeld de website: www.theplanets-today.com

Lia werkt met een Real Time horoscoop. Je ziet de planeten rondom de zon. Veel planeten staan op dit moment dicht bij elkaar aan één kant.

Let op: astrologie geeft tendensen weer, kijkt waar de kansen liggen, en voorspelt *niet* de toekomst. Planeten op één lijn werken samen en versterken elkaar, staan ze in een hoek van 120° ten opzichte van elkaar, dan werken ze harmonieus samen, staan ze in een zgn. vierkant, dan is het pittig en moet er harder gewerkt worden. In de standaard horoscoop is de lijn in het midden de horizon, met links het oosten. Helemaal onderaan is de basis, het punt van jouw conceptie, links op de as je geboorte. Je kunt terugrekenen hoe op jouw geboortedag de stand van de planeten was.

Het onderste deel onder de middenlijn is je binnenwereld, erboven de buitenwereld. Rondom liggen

de 12 Huizen. Het 8° Huis is je motivatie, waarom je de dingen doet die je doet. Ook is je familielijn te zien, van vaders- en moederskant: wat heb je allemaal meegekregen als bagage. Het 6° Huis is van je lichaam, misschien merk je dat je gevoeliger wordt. Het is de bedoeling dat je je trilling verhoogt. Daar gaat het in 2023 over, vooral in het najaar. Het helpt als je veel water drinkt, geen koffie, geen alcohol. Wat ga je doen met je energie, met jouw talent. Je werkt samen met het teken aan de overkant van de cirkel, de ascendant. Je leven is bedoeld om in balans te komen, om te zoeken naar evenwicht, en je van daaruit verder te ontwikkelen en te groeien. De zon reist door alle tekens: het zijn er trouwens geen 12 maar 13. Het 13° teken is de Slangendrager. Het is de sjamaan in ons. Het is onze essentie, ons kompas, ons kosmisch brein, het evenwicht. Dit zetelt in je hart, in je geheime kamer en is je gids.

Op dit moment staat Orion helder aan de hemel, een eindje links eronder staat Sirius. 2023 is het jaar van de Leeuw. Ga op je gevoel af. Vraag je af wat voor jou werkt. Je voelt nu je familie karma, hiermee word je geconfronteerd met oud zeer dat je nu kunt verwerken en dan van je afwerpen. Dan ben je vrij je eigen leven te leven, je eigen dingen te doen waar je de verantwoording voor neemt en jezelf verder te ontwikkelen. Onder invloed van de Plejaden (die op dit moment Mars, de planeet van Strijd, overschaduwde) gaan we liefdevol handelen. Maar wat als er dan oorlog is, moeten we dan gaan vechten? NEE! Dan moeten we gaan mediteren en het trillingsniveau van de aarde verhogen, met gelijkgestemden. Meer licht brengen. Meer liefde. De sjamaan staat nu op de plek van de wortel, de basis. De bedoeling is dat we meer in harmonie komen met onze basis, de natuur. Ga opladen in de natuur. Voel de energie van een boom, bomen zijn heel belangrijk, zeker in deze tijd. Ga met je blote voeten in het gras staan. 2023 wordt een heel intens jaar, uitdagend, veel positieve dingen, heel vruchtbaar; deze energie loopt door tot in 2024. Voel de energie van de natuur, laat je leiden door je gids, door je intuïtie. door de vrouwelijke energie zodat je meer handelt vanuit je gevoel. Beredeneer niet te veel vanuit je hoofd, maar laat je leiden door je hart, je hart communiceert met de zon.

Op dit moment is de zon heel actief, er zijn enorme zonnevlammen, meer dan 100.000 km. in lengte, zie de website www.spaceweather.com. De zonneactiviteit heeft een cyclus van 11 jaar. Het hoogtepunt deze keer is volgens Lia volgend jaar 2024 en niet in 2025 zoals men berekend heeft. De uitbarsting van zonnevlammen heeft ook invloed op andere planeten. Deze transformatie is de eigenlijke oorzaak van de klimaatverandering en niet het CO₂ gehalte. De zonnevlammen zijn een trigger voor vulkaanuitbarstingen en kunnen o.a. storingen in het internet, bij de communicatie via satellieten en in het vliegverkeer veroorzaken. Een aantal jaren

terug was de intensiteit van de zonnevlammen in het noorden van Canada zo hevig dat er een complete energiecentrale uitviel door overbelasting.

Over 23 maart 2023: Dit is een moment, waarop de meeste planeten dicht bij elkaar staan. Veel energie in de Ram. Bereid je voor. Probeer je innerlijke rust te bewaren. Vanaf half maart is er een vruchtbare energie, die bijvoorbeeld heel geschikt is bij het opstarten van een nieuw project. Saturnus komt in het teken van Waterman. Handig bij het leggen van een stevig fundament en samen dingen opbouwen. Je hebt elkaar nodig. De laatste keer dat Saturnus zo prominent in Waterman stond was in '92-'93, de opkomst van e-mail, het leggen van verbindingen en samen ideeën delen.

Ga 's avonds buiten staan en kijk naar de maan. Kijk naar een planeet. Voel de energie. Laat het op je inwerken. Laat je beïnvloeden door de natuurkrachten. Welke planeet zie je als je je voordeur uitstapt? Wat betekent dat voor jou? Je kunt zien op www.hemel.waarnemen.com of met de app [Sky Map](#) welke planeet waar staat. Zo leer je het meest, niet door dingen uit een boekje te halen.

Als je met de energie van de maan werkt, werk dan met de energie van *de nieuwe maan*, die geeft de meeste power, de meeste zonnekracht. Zeker bij het opstarten van een nieuw project is dat tijdstip het meest geschikt, of bijvoorbeeld bij een sollicitatie, een verhuizing of een belangrijk telefoongesprek. *De volle maan* is meer het gebied van de emoties, of het uitwerken van oud zeer. Ook geschikt voor communicatie, reclame maken voor je bedrijf, enz.

De standen van de volle maan in 2023

5/2	maan in Leeuw
7/3	maan in Leeuw - Zon in Waterman
6/4	maan in Maagd - Zon in Vissen
5/5	maan in Maagd - Zon in Ram
4/6	maan in Schorpioen - Zon in Stier
3/7	maan in Boogschutter - Zon in Tweelingen
1/8	maan in Steenbok - Zon in Kreeft
31/8	maan in Waterman - Zon in Leeuw
29/9	maan in Vissen - Zon in Maagd
28/10	maan in Vissen - Zon in Weegschaal
27/11	maan in Stier - Zon in Schorpioen
27/12	maan in Tweelingen - Zon in Boogschutter

Sirius is de helderste ster aan de hemel en is onderdeel van het sterrenbeeld Grote Hond. Sirius staat voor verwerken, met name wat betreft familiebetrekkingen: het helpt bij het loslaten van je familie karma, door breder te denken en keuzes te maken. Volg je gevoel. Maak keuzes. Breng licht en begrip. Sirius staat ook voor de hogere universiteit. Als je dit leven verlaat ga je naar Sirius waar je jezelf verder kunt ontwikkelen. Kijk naar de nachtelijke hemel en laat je door Sirius inspireren. De Egyptische piramides zijn uitgelijnd op Sirius

en de gordel van Orion. Maar de energieën van al deze krachtplekken zijn verschoven. In de loop der eeuwen verschuift de focus heel geleidelijk. Bijvoorbeeld Stonehenge, Carnac, de kathedraal van Chartres zijn gebouwd als krachtplekken. De focus van de krachtplek kan nu best tientallen of honderden meters buiten de kathedraal liggen. Voel of je trillingen waarneemt en/of gebruik een wichelroede.

Zo verschuift ook het accent in je familieopstellingen. Wat vooral belangrijk is, is het gegeven dat je dankbaar mag zijn. Je bent dankbaar dat je je familie hebt, dankzij hen ben je hier. Dankzij je moeder ben je geboren.

Ons traject door de dierenriem begint bij de zon, die de schenker van het leven is. Dan de maan: het gevoel. Mercurius: communicatie, leren praten. Venus: gevoel, verbinding met de ander. Mars: het ontdekken van je ik, je wilskracht. Jupiter staat voor groei, studeren. Saturnus: het nemen van verantwoordelijkheid, zorgen voor aarding, een stevige basis. Deze basis is heel belangrijk, het gevoel dat je als kind had, dat je veilig was en werd gewaardeerd. Als je dit mist, loop je vast in je verdere leven en blijf je zoeken naar een missend stukje kind-zijn. Je wilt jezelf volledig kunnen ontploien.

Astrologie is een wegwijzer, de taal van het hart. Het is geen receptenboek. Op de website www.astro.com kun je gratis je horoscoop laten berekenen.

Het 13^e teken van de dierenriem is de Sjamaan, de Slangendrager. Deze loopt van 1 tot 18 december. December is de maand van de inkeer, het accent ligt nu op wie je bent, op jouw essentie. De Sjamaan staat ook voor verbinding met de natuur.

Werkelijke standen van de zon op jouw verjaardag:

19 april	- 14 mei	Ram
15 mei	- 21 juni	Stier
22 juni	- 20 juli	Tweelingen
21 juli	- 10 aug.	Kreeft
21 aug.	- 16 sept.	Leeuw
17 sept.	- 31 okt.	Maagd
1 nov.	- 23 nov.	Weegschaal
24 nov.	- 29 nov.	Schorpioen
30 nov.	- 18 dec.	Slangendrager
19 dec.	- 19 jan.	Boogschutter
20 jan.	- 16 febr.	Steenbok
17 febr.	- 11 mrt.	Waterman
12 mrt.	- 18 april	Vissen

Belangrijk in 2023 is het 8^e Huis. Je motivatie. Het verwerken van zaken. Ook het grotere geheel zien. Het gaat ook om timing. Geduld. Het inzetten van je vrije wil.

Aan het einde van dit jaar komt er een crisis. Die werpt zijn schaduw vooruit. Gevoelige mensen merken al dat er iets zit aan te komen. Dit is ook

een periode met kansen om te groeien. Het is niet alleen negatief. Want weet: liefde is de grote kracht. En: je bent niet alleen.

Helemaal bovenaan de horoscoop staat Aldebaran. Deze ster staat voor aartsengel Michaël. Onze beschermer. Dus we hoeven ons niet druk te maken en vooral niet in de angst schieten, want dan geef je je kracht weg.

In 2023 gaan we groeien en maken grote stappen. Er komen ook massale volksverhuizingen. Wat gezond is qua wonen, zou het heel prettig zijn in een

berggebied te gaan wonen of vlak aan zee. Ook wat het klimaat betreft, krijgen we meer te maken met uitersten, extreme droogte, naast perioden met wateroverlast. Oorzaak is de verhoogde zonneactiviteit.

Laat je niet meesleuren door angst en vertrouw op je intuïtie. Go with the flow.

De website van Lia: www.liaouendag.com

Mayke

Ons programma

Avondlezingen: **Woensdag 19:30 – 22.00 uur.**

In **Zalencentrum Hingstman**, Hoofdstraat 18, **Zeijen**.

Datum	Spreker	Thema
Zondag 5 maart 10:00-17:00 uur	Roy Martina	Jubileum 33 jaar Innerlijk Besef. <i>Aanmelden is noodzakelijk. - Volgeboekt</i>
22 maart	Jeannette Bunnik	Akasha Kronieken. Het Licht van de Ziel.
5 april	Michiel Koperdraat	Wat gebeurde er met Pasen?
10 mei	Maarten Oversier	Thuis in het Voorouderlijk Huis.
Info:	tel. 0592-656610	
Website:	https://innerlijk-besef.nl	E-mail: Via het contactformulier op de website.